

# TÜRK BİRLİĞİ

Haziran – Ağustos (10) (3) 2018

VAKİT TÜRKİYE  
VAKTİ

ÖZEL SAYI





# Ya Millet Ya Zillet Kazanacak...!

Gözü karadır, yolunda milletin.  
Son sözü söyler, dağıtır zilleti.  
Arsızlığa ölse tapmaz,  
Vefa yolu hiç bırakmaz!  
Haydi Hasat vaktidir,  
Umutları kim verir.  
Şimdi şahlanmak vaktidir...  
Tüm gençliğin Aktidir,  
Vakit Türkiye vaktidir!

Vakti yeminde, başlatır sözü.  
Düşmana karşı Hudutta gözü...  
Yükü yoksa eğmez başı,  
Hainlere çatık kaşı.  
Haydi hasat vaktidir,  
Ecdadın sevinçlidir.  
Şimdi şahlanma vaktidir!  
Haydi Hasat Vaktidir,  
Tüm Gençliğin Aktidir.  
Vakit Türkiye Vaktidir!

Yoku bilmez Varın Yolunda!  
Bahane etmez Milleti uğrunda.  
Bu şarkıyı burda kesmez,  
Hiç bir beste yarım bitmez.  
Haydi Hasat vaktidir,  
Gelecek filizlenir.  
Vakit Türkiye Vaktidir!  
Vakit Türkiye Vaktidir!





**A**ziz Milletimiz, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, tam 16 yıl önce “kaynak Türkiye” diyerek ve sizlere güvenerek yola çıkmıştık. Milletimizin teveccühüyle iktidarda kaldığımız bu dönemde gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümler, icraat ve yatırımlar, ulaştığımız hedeflerle Türkiye’nin ne denli güçlü bir ülke olabileceğini dostumuza düşmanımıza gösterdik.

Özgür, müreffeh ve saygın bir ülke inşa etmek için gece gündüz çalıştık. Bir yandan önümüze çıkan engelleri milletimizle birlikte aşarken, diğer yandan her alanda ülkemize yeni hizmetler ve eserler kazandırdık. Millet iradesini arkasına alan, samimi, liyakatli ve istikrarlı bir yönetimle nelerin başarılabileceğini, hayallerimizin sınırlarını nerelere kadar genişletebileceğimizi hep birlikte gördük.

Bu süreçte, tarihimizin en büyük ihaneti olan 15 Temmuz darbe girişimini milletimizle birlikte bertaraf ederek, bu kutlu yürüyüşün akamete uğratılması çabasını boşa çıkardık. Bir daha ülkemize ve milletimize benzer saldırıların gerçekleşmemesi için büyük bir dönüşüm hamlesini başlattık. 16 Nisan 2017 yılında milletimizin onay verdiği yeni hükümet sistemiyle tarihi bir değişime imza attık.

Dünyada değişimin hızlandığı ve rekabetin arttığı, bölgemizde değişik güç odaklarının

müdahale çabalarına şahit olduğumuz bir dönemde, ülkemizin tarihinden aldığı misyonla güçlü bir şekilde geleceğe yürümesi için gerekli iradeyi ortaya koyduk. Başkalarını taklit eden değil, kendi ihtiyaçlarını özgün bir şekilde karşılayan yeni bir yönetim modeliyle, 21. Yüzyılda milletimizin çok daha büyük hedeflere ulaşma azmini sağlam bir zemine kavuşturduk.

Allah’ın takdiri ve milletimizin desteğiyle, girdiği her seçimden daha başarılı bir sonuçla çıkan partimiz, bu süreçte ülkemizde siyasetin en kurumsallaşmış partisi olurken, geniş gönül coğrafyamızın da umudu haline geldi.

AK Parti döneminde yaşanan demokratikleşme ve kalkınma hamlesiyle Türkiye’nin çehresi değişti, milletimizin yüzü güldü, ötekileştirme son buldu. Toplumumuzun her kesimi insan hakları ve hürriyetlerinden azami seviyede faydalanma imkânı yakaladı. AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri Türkiye’nin hedeflerinin, beklentilerinin, gelecek hayallerinin ve milletimizin büyük ideallerinin temsilcisi olduk. Hiçbir güç odağının aziz milletimizin kutlu yürüyüşüne engel olmasına şimdiye kadar izin vermedik, bundan sonra da asla vermeyeceğiz.

24 Haziran seçimleri için yine milletimizin huzurundayız. AK Parti olarak 2002’den bu yana



# VAKİT TÜRKİYE VAKTİ

yaşadığımız büyük demokratik dönüşümün oluşturduğu siyasi olgunluk, bilgi ve tecrübe birikimimizle, hepsi birbirinden değerli, yetişmiş kadrolarımızla yeni dönemde de ülkemize ve milletimize yeni bir hamle yaptıracak zorlu hedeflere koşmak için hazırız.

Milletimiz biliyor ki, ülkemizde güven ve istikrarın garantisi haline gelmiş bulunan AK Parti, verdiği sözleri tutar ve ortaya koyduğu hedeflere ulaşır, tutamayacağı sözleri vermez. AK Parti bu şekilde siyasetin itibarını yükseltmiş ve insanımız siyasete güven duymaya başlamıştır. Bundan sonra da insanımızın duyduğu güveni boşa çıkarmamak ve siyasetin itibarını yüksekte tutmak boynumuzun borcu olacaktır.

Aziz Milletimiz, Partimiz, 16 yılda inşa ettiği siyasî duruş ve yapılanma ile hem güven ve istikrarın garantisi, hem de Türkiye'nin değişim iradesinin taşıyıcısı olmuştur.

Ülkemiz, yeni yönetim sistemiyle birlikte sahip olduğu siyasi istikrarı kalıcı hale getirecektir. Siyasi istikrar zemininde ekonomik istikrar daha da güçlenecek, hızlı ve etkili bir yönetim anlayışı hayata geçirilecektir. Böylece 2023 ve ötesine geçen hedeflerimize çok daha kolay ulaşma imkânına kavuşmuş olacağız.

24 Haziran seçimlerine doğru tüm gücümüzü, her zaman olduğu gibi yine milletimizden alıyor, milletimizin hayır dualarıyla yeni bir dönemin daha perdesini aralamayı arzu ediyoruz.

Türkiye'nin zaman kaybına tahammülü yoktur. Yeni yönetim sistemimizle birlikte ekonomik büyümemizde ve sosyal refah artışımızda çok daha güçlü bir sıçrama yapmanın vakti gelmiştir.

Aziz Milletimiz, 24 Haziran seçimleri için oluşturduğumuz bu beyannamemizde, dengelerin yeniden şekillendiği bir dünyada daha özgür, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi küresel ölçekte en ön sıralara taşıma irademizi ortaya koyduk. "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek, tüm mazlumların adalet ve değişim talebinin, dünyadaki sessiz yığınların sesi olduk.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin azmi ve milletimizden aldığımız destekle hep birlikte başaracağız.

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023'e doğru bu kutlu yürüyüşümüzde bir kez daha aziz milletimizin desteğini talep ediyor, 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlar getirmesini Yüce Mevlam'dan diliyorum.

Vakit Türkiye vakti.

*Recep Tayyip ERDOĞAN*  
*AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı*

**Ağabey benim dedem  
vatanımızda bir fidan dikti,  
babam ise o fidanın meyvesini  
tatmadan sürgüne gönderildi.  
Babam sürgün yeri olan  
Özbekistan'da bir fidan dikti,  
ben onun meyvesini yiyemeden  
sürgün edilerek Ukrayna'ya  
gönderildik. Ben de Ukrayna'da  
bir fidan diktim ama oğlum da  
onun meyvesini tadamadan  
buraya geldik. Şimdi düşün  
oğlum buraya bir fidan dikecek,  
meyvesini oğlum, oğlumun  
torunları görecek.**

sonra girdiği seçimde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın lideri olduğu Ak Parti'nin zaferinden haber veriyordu. Ozaman dünya basını böyle başlıklar atmaya başladı. "Türkiye'de yeni dönem." Aslına bakılırsa bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yeni bir dönemin başlangıcıydı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan dönemi başlamıştı artık. Bu dönemde onların deyimi ile diyecek olursak "ılımlı İslamcı Partinin zaferi" gibi anlayabiliriz. O zamandan bu zamana kadar 15 senelik bir süreç geride kaldı. Bu 15 sendede başımıza türlü oyunlar oynadılar ama her defasında Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılarında buldular. Çekinmeden, korkmadan herkesin kimliğini yüzüne haykırdı. Herkesin ağzı açık kalmıştı. Türkiye'yi güçlü bir şekilde geliştiren, ekonomik kalkınma, denizaltı metro, hızlı trenler, akıl almayacak projeleri korkutsa da, asıl onları korkutan şey, ruhumuza, özümme ve bizi Türklüğümüze, büyüklüğümüze bizi geri döndürmesiydi. Bu durum, tarihte yerini alacak ve kendine yer bulacaktır.

Nasıl ki, 2011 yılı, nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında dünya basını böyle demeçler veriyordu. O dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır, Libya ve Tunus'u kapsayan Kuzey Afrika ziyaretleri yabancı basında kendine geniş bir yer bulmuştu. "The Guardian" gazetesi manşetlerinde "Türkiye'nin altın çağı geldi" diyordu. İtalyan basını ise "Erdoğan Arap baharını fethetmeye gitti" diyerek "Türkiye bölgede etkisini artırıyor" diye yazdı. Evet, Türkiye'nin altın çağı gelmişti. Bu çağı getiren liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dı. Dünya artık bir şeyi anlamaya başlamıştı. Michigan Devlet Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Profesörü Muhammed Eyüb'ün, The Guardian

Gazetesi için yazdığı makalede ABD'nin Türkiye'nin bölgede artan gücünü anlaması gerektiğini belirterek, "Türkiye eskisi gibi olmayacak" dedi. Bu sadece Orta Doğu'da değil dünyada bazı şeylerin değişeceğinin habercisiydi. Ortadoğu'yu Avrupa'ya bağlayan bir stratejikçağın başladığına işaret ediyor, "Ankara'nın politikada dış güçlere karşı bağımsızlığıdır. Ortadoğu bundan sonra asla aynı olmayacak" deniyordu. "Times" Dergisi ise "Mısırlı Erdoğan'lar" diye başlık atıyordu. Haberde Erdoğan'ın, sadece Türklerin değil, Araplar tarafından da hayranlık duyurulan bir insan olduğu, Mısırdaki siyasetçilerin kendilerini "Mısırlı Erdoğan" gibi tanıttıkları, yani artık dünya Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye'deki kitleler için değil tüm Müslümanlar tarafından hayranlık duyulan bir lider olduğu vurgulanıyordu. "Wall Street" Dergisi attığı başlıkta, "O, gerçek bir lider. Filistin ablukası onun sayesinde kalkacak" diye yazıyordu. "The Independent" gazetesi yazarı Patrik Cockburn'da, "Türkiye'nin ağırlığı artıyor" diye bir başlık atması herkesin gözü önündeydi. "Al Nasri Al Yorum" gazetesi ise, "Türkiye şerefli bir duruş sergiliyor" diye yazıyordu. Evet, aslında Türkiye gerçekten de oldukça şerefli ve zor bir süreçten geçmekteydi. İspanyol "El Paris" gazetesi, "Türkiye İslami demokrasi ihraç ediyor" diye yazıyordu. "Rusya'nın sesi" gazetesi de "Amaç Kuzey Afrika ülkelerinde demokrasinin kurulması" diyordu. "Reuters" ise son derece duygusal, "Erdoğan'ı karşılamaya gelen 21 yaşlı üniversite öğrencisinin "Buraya teşekkür etmeye geldim çünkü O, başkasının söyleyemediği şeyleri söylüyor" diyordu. Artık dünyaya meydan okuyanlara karşı dünya 5'ten büyüktür diyerek gücünü ortaya koyuyordu.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türk Dünyası'nın birliği için yeni yolların açılması artık hayal değildi. Bu gelişmeleri inceleyecek olursak, Özbekistan ile olan ilişkileri göz ardı edemeyiz. Türk Dünyasından Özbekistan'ı uzaklaştıran Kerimov'un vefatından sonra ki bir yıl içerisinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ile görüşmesi ile ilişkiler normalleşme sürecine girmişti. Ve artık herkes Erdoğan siyasetinin doğru, onun da bir lider olarak kabul edilmesinin bilincine varmıştır. Artık sadece Türk Dünyası ve Müslüman alemi değil tüm dünya onun büyük bir lider olduğunu, şerefli bir duruş sergilediğini kabullenmiştir.

Etrafımız düşmanlarla, Türkiye'yi parçalamak isteyenler ile dolup taşıyor. Bunun en büyük örneğini 15 Temmuz olaylarında gördük. "Sizin yanınızdayız" diyen, yıllardır müttefik olan devletlerin hain FETÖ terör örgütü ile üstümüze saldırmasına karşı, "Cumhurbaşkanı'mızın yanınızdayız, Devletimizin yanınızdayız" diyen Türk halkının yiğitliğini ve cesaretini bir daha gördüler. 40 senelik sinsice kurulmuş bir sistemi 4 saatte bitirdiler. Türk milletinin

özgürlüğü, bağımsızlığı adına verdiği bu mücadele hayranlık doğuran bir özgürlük mücadelesidir. Sayın Erdoğan'ın birleştirici gücü ve Türk milletinin en zor zamanında kenetlenmesi devletimizi büyük bir ihanetten kurtardı. Bozguna uğratılan o kanlı ihanet şebekesinin kimlerin kuklası olduğunu ise kendilerinin itiraf niteliğindeki açıklamaları gerçek niyetlerini ortaya koydu. Kötü günde yapılan açıklamalar kimin dost kimin de düşman olduğunu açık bir şekilde gösterdi:

**AMERİKA:** Erdoğan'ı indirebilseydik müslümanlar kaybedecek biz kazanacaktık. Planı Erdoğan ve Türkler bozdu. 40 yıllık yapılanma 4 saatte bitti.

**İSRAİL:** Büyük projemiz bozuldu. Erdoğan'ın ne yaptığını anlamak mümkün değil, önce İsrail'e sonra Amerika'ya meydan okudu. Türkler korkutucu.

**İNGİLTERE:** Bütün müslüman ülkelerin yönetimini değiştirdik. Erdoğan tek başına meydan okuyor. Planlarımız olmadı. Türkler çok cesur.

**ALMANYA:** Erdoğan'lı Türkiye'nin büyümesine engel olamıyoruz. Türkler durdurulamıyor.

**FRANSA:** Erdoğan 10 yıl daha devam ederse Avrupa Türkiye'nin çok gerisinde kalacak.

**ERMENİSTAN:** Türklerin büyümesi korkutucu. Dünyaya meydan okuyorlar. Ölmekten korkmayan tek millet. Birileri Türkleri durdursun artık.

**ÇİN:** Türkler bizi de yenmişlerdi. Şimdi Ortadoğu'ya hüküm ediyorlar. Erdoğan çok cesur.

**ÇEÇENİSTAN:** Türkleri kimse yenemez. Esir alamaz. Şehit olmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Amerikan işgalcilerini bir gecede yok ettiler.

**TÜRKMENİSTAN:** Türkiye dünyayı yönetiyor. Her ülkede söz sahibi Erdoğan dünya lideri oldu.

**AZERBAYCAN:** Türkiye'den başka lider ülke tanımıyoruz. Erdoğan ne isterse yapmaya hazırız.

**LÜBNAN:** Biz darbecilerden kaçtık. Türkler ölüm pahasına üstlerine gitti. Bu milletin yenilmesi imkansız. Amerika işgalini yok ettiler.

**KATAR:** Erdoğan çok cesur. Önce İsrail, sonra Amerikaya meydan okudu. Türkiye'nin yanındayız. ekonomik olarak ne isterse yaparız.

**SUUDİ ARABİSTAN:** Müslümanların duası Erdoğan ve Türkiye kocaman yürekli insanlar. Allah yardımcıları olsun. Kahraman bir millet.

**RUSYA:** Erdoğan işgalcilerin planlarını bozdu. Türkiye ile işbirliği yapmak zorundayız. Türkler çok cesur tanka mermiye karşı ölüme koştular. Türk milleti kahramanca işgalcileri yok etti. Türkler vatanları için ölüme giderler.

**PAKİSTAN:** Erdoğan bizi yönetsin 5 yılda dünyaya hükmederiz. Türkler bir sözülle ölüme koştular.

**TÜRKİYE:** Biz bitti demeden bitmez. Şehit olmak için bekleyen milyonlar var. Bağımsızlığımız için herkesle savaşırız. Ölürüz yinede işgalcilere teslim olmayız. Dünya titreyecek Türk destanı yeniden

yazılacak. Osmanlının torunları dünyaya bir daha hükmedecek Allah bize yeter.

Evet, dünya yeni bir destan ile yüz yüze gelmiştir. Bu destan liderin doğuş destanıdır. Gerçekten de bizim alnımıza yazılan bir destandır ki, bunu Türkler, Müslümanlar ve tüm mazlumlar okumaktadır. Kimileri hayretle kimileri gayretle kimileri de izlemektedir. Ne mutlu bize ki, bu destan bize ait. Ne mutlu bize ki, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya liderimiz var. Ne mutlu bize ki, bir yandan içten ve dıştan yapılan saldırılara karşı dimdik ayakta durmaya çalışırken diğer yandan da mazlumların yanında olmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, "Zalimler için yaşasın Cehennem!". Zalime karşı meydan okuma Türklerin kanında var olan genlerinden gelen bir özgürlük içgüdüsüdür. Ve bu içgüdü bir süreliğine dondurulmuştu. Büyük liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde büyük alimlerimiz ve ulu ozan Zelimhan Yakub'un da söylediği gibi "Ezel ahır dünya Türk'ün olacak, Ezel ahır dünya bizim olacak." Artık biz bunun ışıltılarını görmekteyiz.

Tek bir elden ses çıkmaz. Bir daha belirtmek gerekir ki, Türkiye'nin bu gayretlerini kimse görmezden gelemez. Müslüman dünyasının da artık elinizi taşın altına koyma zamanı. En son katıldığımız Kudüs'teki zulme karşı Yenikapı mitinginde de Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği, "Müslüman dünyası bu zulüm karşısında sınıfta kalmıştır" cümlesi hem kendisinin hem de bizlerin içini acıtmaktadır. Evet, bizlerin de birşeyler yapması gerekiyor. Artık Müslüman dünyasının ayağa kalkması gerekiyor. Her kes artık kendi safını belli etmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın Davos Ekonomi Forumu'nda herkes tarafından bilinen, "One Minute" çıkışı manşetlere oturduysa, bu gün bu zulüm karşısında Müslüman dünyasının da "Bir dakika" diyerek tavrını ortaya koyması lazım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın forumda onların gözünün içine bakarak, "Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz" demesi, Arap dünyasında kahraman ilan edilmesine neden olduysa, artık onların da bunların farkına varması gerek.

Türkiye Sayın Erdoğan önderliğinde yeni bir sayfa açtı. Bu yeni sayfa ilk bakışta riskli bir dönemin habercisiydi. Fakat mazlum insanların gür sesi olması sebebiyle bu durum büyük önem arz etmektedir. İslam ülkelerinin bu akımı güçlü bir şekilde baz alması ve ezilen mazlum insanların sesinin yok sayılmasının artık ortadan kaldırılmasına hizmet eden çalışmalar yapmaları gerekmektedir.

Yazımın sonunda ise yazımın en başında ki hikayeye dönmek istiyorum. Artık hepimizin bir fidan dikmesinin zamanı gelmiştir. Hepimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız ve bu tavrımızı 24 haziran seçimlerinde göstereceğiz. O bir LİDER'dir. Dünya LİDERİ'dir ve Türkiye'nin CUMHURBAŞKANI'dır. ■





**DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ  
(DATÜB) OLARAK SAYIN RECEP  
TAYYİP ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ!**

**Ziyatdin KASSANOV**  
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı





**D**ünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu Üyeleri, DATÜB Ülke Temsilcileri ve 9 Ülkede yaşayan Ahıska Türkü Halkımız olarak yaklaşmakta olan 24 Haziran 2018 seçimi öncesi ortak duruş ve düşüncemizi aziz milletimizle paylaşmak istiyoruz.

Bizler, 24 Haziran'daki seçimlerde, güncel siyasi gelişmelerin ya da günü birlik tartışmaların ötesinde milleti, ülkeyi ve gelecek nesilleri ilgilendiren hayati bir mesele olarak değerlendiriyoruz.

Bu ülkenin ve bu milletin soylu yürüyüşüne çelme takmaya kalkan kim varsa yüzlerini karartma vaktidir. Bizler, Anadolu coğrafyasının bağrından çıkmış, yıllarca sürgünlerde yaşamış, Ahıskalı Türkler olarak, ülkemizin ve milletimizin kötü gününde de iyi gününde de bu toprakları vatan bilerek, güçlü, müreffeh, istikrarlı, kendi vatandaşlarına ve tüm mazlumlara kol kanat geren güçlü Türkiye'nin bir ferdi olmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Son 15 yılın kazanımlarını geleceğe taşımak için bugün üzerimize önemli bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye'nin istikrarı ve istikrarın da güvencesi için 24 Haziran seçimi için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı hükümet

sistemiyle Ahıskalı Türkler olarak Türkiye'ye sağlam bir yol haritası sunacağına yürekten inanıyoruz.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekiliği seçimlerinde önümüze konacak sandığı tarihi bir fırsat olarak görmekteyiz. Dünyanın ve bölgenin parlayan yıldızı olan Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyabilmenin yolu bu seçimden geçmektedir. Küresel ve bölgesel şer odaklarının oyunlarını bozmak, dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur insanların ümidi olan Türkiye Cumhuriyeti devletini güçlü kılmak için önümüze gelen fırsatı layıkıyla değerlendirmek zorundayız.

Bizler, bu millet için, bu ülke için, dünya mazlumları için kim taş üstüne taş koyuyorsa onun yanındayız. 80 milyonun kardeşliği için, yeniden bu ülkenin bir ve iri olarak ayağa kalkması, bin





yıllık desende bir ve beraber olan kardeşliğimizin sarsılmazlığı için en büyük gayretimiz neyse onu göstermek zorundayız. Milletimizin, tarihimizin, medeniyet havzamızın bize yüklediği o büyük sorumluluğun farkındayız ve onun gereğini yapmalıyız. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızın bir karış toprağını bile içerideki ve dışarıdaki hainlerine çiğnetmemek, ekonomik, siyasi, kültürel oyunlarını ve tuzaklarını bozmak için “DEVAM” demeliyiz.

15 Temmuz’da yapamadıkları hain darbe girişiminde piyon olarak kullandıkları FETÖ terör örgütünün yapamadığını bugün maalesef Avrupa ülkeleri olarak bizi ekonomi üzerinden oyun oynayarak sıkıştırmaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 24 Haziran seçimlerinden Başkan olarak çıkmasına engel olmaya çalışıyorlar. Biz bir milletiz! İçerideki küçük kırgınlıkları ve dargınlıkları bir tarafa bırakırız. Ta ki dışarıdaki saldırı bertaraf olana kadar.

Bu sebeple Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak kararımız, milletimizi “DEVAM” tercihine davet ediyoruz. Çünkü 74 yıla yakın bir süre zarfında sürgünlerde yaşayan Ahıskalı Türkler, vatan ve bayrak özleminin ne demek olduğunun farkındadır. Bunun içindir ki, dünyanın neresinde olursak olalım ana vatanımız, sevdamız Türkiye Cumhuriyeti ve onun Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yanında milli ruh, milli birlik ve kardeşlik adına sonuna kadar “DEVAM” diyoruz.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi yeniden büyük Türkiye için, “Mesele memleket, kararımız net olacak. Gelin, ülkemizin aydınlık yarınlarına ve güçlü geleceğine hep birlikte imza atalım.” Dünyanın neresinde olursak olalım ana vatanımız, sevdamız Türkiye Cumhuriyeti ve onun Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’IN sonuna kadar yanında olduğumuzu beyan ederiz. ■









# UKRAYNA: AHISKALI TÜRKLER'İN GÖNLÜNDE ONUN YERİ BİR BAŞKA!

Meryem BAYRAGDAROVA  
Ukrayna



**C**umhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'da yaşayan Ahıskalı Türkler'in gönlünde bir başka yeri vardır. Savaş bölgesinde yaşayan Ahıskalı Türk halkımızın imdadına yetişen, kapılarını açan, Anavatan'a kavuşturan isimdir RECEP TAYYİP ERDOĞAN. Cumhurbaşkanımızın her daim yanında olacağız!

Yıl 2014! Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgeleri savaş içerisinde... Donetsk ve Lugansk bölgelerinde 677 Ahıskalı Türk ailesi yaşamaktaydı. Milletimiz oldukça zor bir süreçten geçmekteydi. Bomba ve silah sesleri yaklaşmakta ve bir an içinde insanlar kendilerini savaşın ortasında buluyordu. Daha önce iki kez göç yaşayan milletimiz o kadar çaresiz durumda kaldı ki...!

Yıllardır vatanından, bayrağından uzak burakılan, toprağına hasret kalan Ahıskalı Türkler yine çok zor durumdaydı. Bazı ailelerin evleri hasar görmüş durumda ve yardıma ihtiyaçları vardı. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov üzücü olayları ve Ahıska Türklerinin durumunu Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Sayın Ziyatdin Kassanov'a bildirerek harekete geçti. Sonrasında DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve Heyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve o dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile sorunlu bölgede yaşayan Ahıskalı Türklerin sorunları üzerine görüşmeler yaptı.

Nihayetinde 20 Mart 2015 tarihinde Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev ziyareti sırasında görüşdü ve savaş bölgelerinde yaşayan Ahıskalıların sıkıntılarını aktardı. Sayın Cumhurbaşkanımız o kadar vicdanlı, o kadar merhemetliydi ki, hemen DATÜB Genel Başkanı ve heyeti ile birlikte çözüm yolu aramaya başladılar. Görüşme sonucunda İskanlı göç olması için kararlaştırıldı.

Hayırlı haber gecikmedi ve Cumhurbaşkanımızın talimatı ile T.C. Bakanlar Kurulu 27/04/2015 tarihli 2015/7668 sayılı kararıyla 677 ailenin Türkiye Cumhuriyeti'ne iskan edilmesi için karar alındı.

Tarih 25 Aralık 2015. İlk katile iki uçakla Erzincan'ın Üzümlü ilçesine 90 aile 329 kişi getirildi. Yerleştirilen evler gereken mobilya ve ev eşyaları ile donatılmış ve ihtiyaç olan tüm erzak hazırlanmıştı. Erzincan ve Ahlat'a İskanlı göç eden Ahıska Türkleri kısa bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almaya başladılar. Ukrayna'dan Türkiye'ye göçeden insanlarımızın bunun önemi oldukça fazlaydı. Bunların en başında ise hiç şüphesiz eğitimdi. Ahıskalı gençlerimiz ve çocuklarımız düzenli olarak okula, dil ve Kur'an kurslarına gitmeye başladılar. 25 Ahıskalı öğrencimiz için Erzincan Üniversitesi'nde eğitim hakkı tanıandı.



Ukrayna'dan Erzincan'a göç ederek Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıskalı Türk Elvira Kamaloğlu'nun Türk Milli formasıyla Türkiye Cumhuriyeti Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda temsil etme şansı oldu ve altın madalya kazanarak gururlandı. Bugün 6 Ahıskalı gencimiz vatani görevini yapmaktadır. Anavatan Türkiye'nin bayrağı altında, dedelerimizin topraklarında asker olmak müthiş bir duygu olduğunu düşünüyorum. Allah herbir Ahıskalıya nasip etsin. Biz Ahıskalı Türkler Cumhurbaşkanımız sayesinde vatan sahibi olduk.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar dünyada olan haksızlıklar karşısında hiç susmadı, sesini duyurdu, tepkisini ortaya koydu. Hiç kimseye boyun eğmedi. Elinden geldiği kadar muhtaç olanlara yardım etti. Bizler, Ahıskalı Türkler olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı ve sevgilerimizi sunarak 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sonuna kadar destekliyor ve yeni dönem için başarılar diliyoruz. ■





# GÜRCİSTAN'DA YAŞAYAN AHISKALI TÜRKLERDEN CUMHUR İTTİFAKINA DESTEK!

İsmail AHMEDOV  
DATÜB Gürcistan Temsilcisi.

**B**izler, Gürcistan'da yaşayan Ahıskalı Türkler olarak 24 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekiliği seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne, istikrarına, istikbaline, milli ruh, milli birlik ve geleceği adına Cumhuriyet İttifakı'na destek veriyoruz.

Aynı zamanda Cumhuriyet İttifakı tarafından Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimiz tam ve sonuna kadar yanında olduğumuzu beyan ederiz.

Herkes şunu bilmelidir ki, bölgede Türkiye'nin istikrarı ve istikbali sadece Türkiye için değil aynı zamanda komşu ülkelerin istikrarı ve istikbali için de önem taşımaktadır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın dediği gibi "Tek bayrak, Tek vatan, Tek millet, Tek devlet" düsturu çok önemli ve manalıdır.

Biz, Gürcistan'da yaşayan Ahıskalı Türkler dualarımızla ve bütün gönlümüzle Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın yanındayız.

Allah yar ve yardımcınız olsun. ■



# RUSYA: TÜRKİYE'NİN KADERİ BİZİM KADERİMİZDİR!

Mansur ALLAZOV  
DATÜB Rusya Temsilcisi

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşları için önemli olduğu kadar Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Rusya Temsilciliği ve Rusya'da yaşayan 110 bin Ahıskalı için de son derece önemlidir. Çünkü Türkiye'nin kaderi bizim kaderimizdir. 74 yıla yakın bir süre zarfında çeşitli bölgelerde sürgün yaşamakta olan bir toplum olarak Anavatan Türkiye özlemiyle yanıp tutuşmaktayız. Bu sebepten Türkiye'nin ve vatanın değerini çok iyi biliriz.

Özellikle bu son yıllarda Türkiye'de neler yaşandığının altını çizmek isterim. Bunların en önemlisi ise 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyetini yok etme hareketi oldu. Ama Cenab-ı Hakk buna izin vermedi. Hiç kuşkusuz bunda büyük liderimiz, Tüm İslam aleminin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara çağırarak büyük tehlikeyi önlemesi oldu.

Suriye'de savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan milyonlarca müslüman Suriyeli kardeşlerimize bağrını açan ve yardım eden tek lider Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Ukrayna,da savaş bölgesinde kalan Ahıskalı soydaşlarımızın buldukları bölgelerden çıkarılarak Türkiye'ye getirilmesi ile ilgili talimat vererek 677 aileyi Türkiye'ye getirtti.

2017 yılı içerisinde Arakan'da İslam alemine ve Müslümanlara karşı yapılan soykırımda bütün dünya surarken Sayın Cumhurbaşkanımız sesini yükseltti. Bu yaşadığımız dönemde Kudüse yapılan saldırılarda yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İslam Birliği teşkilatını olağanüstü toplayarak engellemesi bir daha Cumhurbaşkanımızın ne kadar büyük bir lider olduğunu gösterdi.

Cumhurbaşkanımızın Ahıskalı Türklere sahip çıkması ve Bakanlar kurulu kararıyla Dünya

Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) kurulması bizi çok sevindirdi. Geleceğe umutla bakmamıza sebep oldu. Bundan dolayı bütün Rusya'da yaşayan Ahıskalı Türkler adından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim.

Şimdi yine, yeniden birlik ve beraberlik için, vatan, bayrak için, hep birlikte Recep Tayyip Erdoğan ile DEVAM diyelim! ■







# SEN VARSAN, BİZ DE VARIZ!

Mevlüt İŞİK  
"Türk Birliği" Dergisi  
Gürcistan-Azerbaycan  
Temsilcisi

**D**eğerli okurlarım, Recep Tayyip Erdoğan ismi Anadolu için nasıl bir ümit, nasıl bir heyecan ise Avrupa için de, Afrika için de, Asya için de aynı ümit aynı coşkunun kaynağıdır. Mazlumların omuzunu yasladığı sığınak, yeryüzüne içtenlikle sunulmuş bir selamdır. Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği, 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalı Türkü, "sınır güvenliğini tehdit ettikleri" gerekçesiyle sürgün etti. Trenlere bindirilen ve günlerce yolculuk eden Ahıskalı Türkler Sovyet topraklarında dört bir tarafa dağıtıldı. Yaşadıkları onca acıya rağmen, ABD, Türkiye, Rusya, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, Kıbrıs ve Gürcistan'a dağılan Ahıska Türkleri yıllar boyunca özlerini, dinlerini ve dillerini kaybetmeden yaşamlarını sürdürdü.

Tarihi topraklarından sürülerek, 74 yıla yakın bir süre zarfında ordan-oraya göç ederek yaşamlarını devam ettiren, bu gün dünyanın 10'dan fazla ülkesinde yaşayan Ahıskalı Türklere bugüne kadar verilen en büyük değeri yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir. Yıllardır buldukları yerlerde farklı muameleler ile karşılaşan, ikinci sınıf muamelesi gören, sorunlarına çözüm bulamayan Ahıskalı Türk toplumu Allaha hamdolsun ki, bugün problemlerinin çözümü hususunda arkasında ve yanında önemli bir güç kazanmıştır.

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde Ahıskalı Türklerin, özlemlerini ayırdıkları tarihi vatan topraklarına dönme yolunda ve Anavatanımız Türkiye'ye yerleştirilme hususunda önemli adımlar

atılmaktadır. Cumhurbaşkanı talimat verdi, Ahıskalı Türkler vatana kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminden bu yana Ahıskalı soydaşları an be an takip ederken, Mart 2015'teki Ukrayna seyahatinde soydaşlarla bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerekli adımlar atıldı ve 677 ailenin iskânlı göçmen olarak kabul edilmesi kararı yürürlüğe girdi. 677 ailenin 605'i Erzincan Üzümlü'ye, 72'si ise Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirildi. Ayrıca muhtelif tarihlerde Türkiye'ye giriş yapan ve Bursa'da geçici olarak ikamet eden 116 kişilik Ahıska Türkü 29 ailenin Erzincan'a yerleşmesi kararlaştırıldı.

Bu gün üreten ve gelişen bir anavatanına sahip olmanın sevincini yaşayan, özgüveni yüksek bir Ahıskalı Türk toplumu var. Ne mutlu bize ki, Ahıskalı Türklerin arkasında giderek güçlenen bir Türkiye ve onun Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Bu günün güçlü Türkiye'si sadece milletinin değil, dünyanın her yerindeki mazlumların, mağdurların ve gariplerin yanındadır. Bu da Türkiye'nin davasını kutlu bir yolculuk yapmaktadır.

Sevgili okurlarım, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında çok yazıldı, çok çizildi. Ben siz değerli okurlarımıza şahidi olduğum bir manzara karşısındaki şaşkınlığımdan bahsetmek istiyorum. 21 Mayıs 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı Saraybosna'daki Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic, Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarını





bir arada görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Bizler, “Uzun yıllardır beraberdik, beraber yaşadık, beraber mücadele ettik” diyen İzetbegovic, “Son kez Çanakkale’de Boşnaklar da kendi ülkesi gibi Türkiye’yi savundu.” dedi.

İzetbegovic, Allah’ın her yüzyılda bir kez birini bahsettiğini ve bu kişinin milletini dinine döndürdüğünü kaydederek, “Bizim Aliya İzetbegovicimiz vardı. Allah’ın yardımıyla ayakta kaldık.” dedi. İzetbegovic, bugün Türkiye’nin birçok zorlukla mücadele ettiğine işaret ederek, hem içeride hem dışarıda düşmanlarla mücadele eden Türkiye’nin milyonlarca sığınmacıya sahip çıktığını ve her şeye rağmen ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

“Erdoğan’ı size Allah bahsetti, ona yardım edin onu destekleyin”

Bugün Türk milletinin de Allah’ın kendilerine bahsettiği bir kişiye sahip olduğunu belirten İzetbegovic, “Bu kişi, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ona yardım edin, onu destekleyin. Doğru yolda olmalısınız. Siz Avrupalı Türkler, liderinize destek olmalısınız.” şeklinde konuştu.

Biz Türkler en zor zamanlarında kenetlenmeyi başaran bir toplumuz. Sayın Erdoğan ise bize bu zor zamanımızda Allah tarafından gönderilmiş bir önder ve elçidir. O, bu kutlu davanın öncüsü ve tüm mazlumların ümit ışığıdır. Biz bugün çok şanslıyız çünkü Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir LİDER’imiz var. Yeni dünya düzeninde insanları köleler haline getirip, onları sadece hizmetkar etmeyi planlayan, tüm yetkiyi elinde bulundurmaya çalışan ve Yüce Allah’ın yeryüzüne indirdiği nizamı



**“Erdoğan’ı size Allah bahsetti, ona yardım edin onu destekleyin”**





değiştirmeye çalışanlara karşı yapmamız gereken tek şey onun büyük bir liderin etrafında sınıksız bir şekilde birleşmemizdir. En büyük ibadet bu dönemde ona bu YOLda yoldaş olmak, onu yalnız bırakmamaktır.

8 Nisan 2017 tarihinde kurulan Dünya Ahıska Türkleri Birliği Gençlik Kolları isimli teşkilatımız yaptıkları hizmetleri ile alemlerin efendisi olan “Bir millete hizmet eden, o milletin efendisidir, bir milletin efendisi o millete hizmet edendir” düsturuyla hareket ederek daim milletimize hizmet ettik. Gerek eğitim, gerek spor gerekse de çeşitli organizasyonlar vesilesiyle gençlerimizin medeni ve kültürel açıdan gelişmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Hizmet ederken gönüller yapmaya gayret ederek tüm gençlerimizi kucaklayan bir çalışma içerisinde olduk. Gelecek için güçlü gençlik düşüncesine sahip olan ve geleceğimizin garantisi olan genç neslin yetiştirilmesi adına özgüvenli bir teşkilat olduk.

Bizler Türkiye mutlu ise sevinçli, Türkiye üzgün ise mutsuz olan uç beyleriyiz. Bu vesileyle ülkemize yönelik PKK, YPG, PYD, FETÖ, DAESH ve ne olduğu belli olmayan terör örgütlerine karşı Elif gibi ülkemizin ve milletimizin yanındayız.

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü lanetledik. FETÖ tarafından düzenlenen bu hain girişimi ve arkasındaki karanlık güçleri hem yazılarımızda hem de sivil toplum örgütleri aracılığıyla yaptığımız toplantılarla lanetledik. Biz biliyoruz ki, Azerbaycan'ın güvenliği Türkiye'den başlamaktadır ve Azerbaycan Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev de her zaman Türkiye'nin yanındadır.

**Bizler Türkiye mutlu ise sevinçli, Türkiye üzgün ise mutsuz olan uç beyleriyiz. Bu vesileyle ülkemize yönelik PKK, YPG, PYD, FETÖ, DAESH ve ne olduğu belli olmayan terör örgütlerine karşı Elif gibi ülkemizin ve milletimizin yanındayız.**

Yapılan Tüm bu hizmetlerde en büyük sermayemiz, davasına inanan ve samimi kardeşlerimizin varlığıdır. YOL önemli, yolda olmak daha önemlidir. Ahıskalı Türkler ve gençler olarak bizler hedefe kilitlenip, kestirme yol bulduklarında yola çıktıklarını yarı yolda bırakanlardan olmadık. Yolun yolcusu olarak, Ahıskalı Türkler olarak bizler bundan sonrası için de varız diyoruz. Bu yerde şair Nurullah Genç'in misraları manidardır.

Tasalanma yiğidim; zaman bizden yanadır  
Külümüzden yükselen duman bizden yanadır  
Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır  
Dünya düşman olsa da, iman bizden yanadır

Türkiye bugün sadece Türk Dünyasının değil hem de Müslüman Dünyasının yanındadır. Türkiye düşerse tüm mazlumların ümitleri yok olur. “DİK DUR EĞİLME, İNANANLAR SENİNLE” diyerek, Ahıskalı Gençler ve Ahıskalı Türk toplumu olarak Türkiye'mizin ve LİDER'imiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. ■





# AHISKALI ÖĞRENCİLER: DEVLETİMİZ DAIMA VAR OLSUN!



**Bayram KOÇALİYEV**

Tiflis'te üniversite okuyan Ahıskalı öğrenci.

**R**ecip Tayyip Erdoğan ismi dünya müslümanları için nasıl bir heyecansa Ahıska Türkleri içinde öyle bir ümittir, gururdur. 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska, Aspinza, Bagdanovka, Ahalkelek, Adıgen bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalı Türkü günahsız yere sürgün ettiler.

74 yıldır sürgünde yaşayan bir toplum olarak 10'dan fazla ülkede yaşamamıza rağmen nerde olursak olalım Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize her zaman sahib çıktı. 1993 yılında çıkarılan yasayla Iğdır'a, 2011'de de Ukrayna'dan savaş bölgesinden çıkarılarak Türkiye'nin Erzincan ve Ahlat bölgelerine yerleştirildiler.

Ahıska'lı Türkler olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin desteğini her zaman hissettik. Sayın

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıllardır Türkiye'de yaşayan 23 binden fazla Ahıska'lıya istisnâ vatandaşlık hakkı verilmesi bizleri ayrıca mutlu etmiştir.

Gürcistan'da eğitim gören Ahıska'lı öğrenciler her zaman Devletimizin desteğini hissetmiştir. Doğrusu eğer bu destek olmasaydı vatanımız Ahıska'da bulunan Ahıska Devlet Üniversitesi'nde okuyan 58 öğrencimiz, Tiflis'te ve Batum'da okuyan onlarla öğrencimiz olmazdı. Gürcistan'ın çeşitli üniversitesinde öğretim gören öğrencilerin gürcü dilini öğrenmeleri, kendilerini yetiştirmeleri, gürcü kültürünü tecrübe etmeleri, yasaları öğrenmeleri gelecekte vatan Ahıska'ya dönüş yolunda milletimiz için ön ayak olacaklardır.

Bütün bu çalışmalar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip





Erdoğan'ın yabancı Türkler ve akraba topluluklarına karşı dikkat, önem ve verdiği değerin bir neticesidir. Ayrıca tarihi vatanımız olan Gürcistan'ın güneyinde yer alan Ahıska bölgesi ve çevresinde ev alarak yerleşen ahıskalılara destek verilmesi ve onlara yönelik istihdam çalışmaları var mevcuttur. Bu kapsamda insanlarımıza seracılık, arıcılık ve başka alanlarda destek sağlanmaktadır. Tüm bu destekler için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devletimize, Gürcistan'da bulunan Tiflis Büyükelçiliği'ne ve TİKA'ya çok teşekkür ederiz.

Gürcistan'da eğitim gören Ahıska'lı öğrenciler 24 Haziran 2018 tarihinde Türkiye'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde milletimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye çağırıyoruz. Çünkü O, zalimlerin korkulu rüyası, mazlumların ise umut ışığıdır.

DATÜB Gençlik Kolları bünyesinde Ahıska Devlet Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler olarak yapmış olduğu destekten dolayı DATÜB ve DATÜB Gençlik

Kolları'na şükranlarımızı sunarız. 2010 yılında Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanlar kurulunun imzası ile kurulan Dünya Ahıska Türkleri Birliği biz öğrencilere desteklerini hiç eksik etmediler.

Yazımın sonunda ise bir daha belirtmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti var oldukça dünyada nerde zulüm varsa, nerde zalim varsa karşısında duracak bir devlet, bir REİS olacaktır. Bugün dünyanın bir çok noktalarında kanayan yaralarımız, bizim yardımımıza ihtiyacı olan kardeşlerimiz vardır. Onların yanında olan ve yaralarını saran güçlü Türkiye ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Allah devletimize ve Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin. Devletimiz daima var olsun!

**Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan.**

**Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan**

(Ziya Gökalp)



# AZERBAYÇAN SİZİNLEDİR

İbrahim MEMMEDOV  
DATÜB AZERBAYCAN TEMSİLCİLİSİ

**U**zun ve oldukça zor bir süreçten geçmekte Türkiye... Sadece Türkiye mi? Elbette ki, hayır. Bugün Türkiye sadece 80 milyon vatandaşıyla değil milyonlarla insanın ümit yeridir. Türkiye ile dövünen milyonlarla insanın kalbindeki heyecan her geçen dakika daha da artmakta...

24 haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşmaktadır. Seçimler yaklaştıkça da herkes kendi safını belli ederek desteklediği parti ve aday için destek çağrısında bulunmaktadır. Derler ya “Kurtlar kurtlarla, çakallar çakallarla” diye... Tam da o noktadayız. Neden mi? Geride buraktığımız zaman içerisinde bir birine ağıza alınmayacak laflar eden, zıdd köşelerde koşan ve hatta bir bine ihanet edenlerin biraraya gelerek Türkiye'mizin geleceğini karanlık şer odaklarına teslim etmek için yarışmaya girdiklerinin şahidi oluyoruz da ondan.

Hamdolsun bugün Türkiye'mizin geldiği nokta göz önündedir. Bütün Türk ve Müslüman dünyasının tek güvencesi olan Türkiye Ahıskalı Türklere olan dikkat ve önemi ile de her zaman bir adım önde olmuştur. Şöyle ki, Ahıskalı Türklerin tarihi vatanları olan Gürcistan'ın güneyindeki Samskhe Javakhety adlandırılan bölgeye geri dönüş sürecinde de en aktif rol üstlenen yine Türkiye olmuştur.

Türkiye hem bölgede hem de müslüman coğrafyasındaki üstlendiği kutsal vazifesi ile her zaman mazlumların duasının alarak onların yanında, zalimlerin ise karşısında durarak onların korkulu rüyası haline gelmiştir. Görünen köy kılavuz istemez ve ya bar veren ağaç taşlanır misalleri

oldukca manidardır. Ağacın meyvesini alabilmek adına bazen dallar taşlanır ve ya kırılır. Bugün de Türkiye'nin şahlanışını ve kudretli bir müslüman devleti olmasını istemeyen güçler yine meydanda. Bizi üzen en önemli nokta ise bunu içimizdeki bazı 1 dolara ruhlarını satanlar vasıtasıyla yapmalarıdır.

Bu tuzaklar yıllardır Türk Dünyasının ve Müslüman aleminin başına bela olarak birliğimize, iriliğimize ve diriliğimize karşı her zaman cephe almıştır. Fakat yılların tecrübesiyle Türk milleti bu tuzağa düşmeyecek ve onlara gereken cevabı her zaman olduğu gibi yine sandıkta verecektir.

Bu kutlu davada Türkiye'nin bölgesel güç haline gelmesi ve dünyada söz sahibi olabilmesi adına gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sonunadek destekleyeceğiz. Onun liderliği ve önderliği ile Türk Dünyasının ve Müslüman aleminin ışıklı bir sabaha kavuşacağına inancımız sonsuzdur. Bu yolda ona yoldaş olmak çıktığımız bu kutlu davada onu yarı yolda bırakmamamız icap etmektedir.

Her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını ve Ahıskalı kardeşlerimizi 24 haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimlerde Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Partiyi desteklemesini ve hem yurtta hem de dünyada barışın, sevginin, adaletin yeniden sağlanması adına onun yoluna yoldaş olmasını arzu ediyorum. Çünkü Sayın Erdoğan bugün ADALETin sembolü haline gelmiş ve milyonların sevgilisi olmuştur. Yüce Allah ona ve yüce Türk milletine yar ve yardımcı olsun. ■

# DATÜB AMERIKA, ÖZBEKİSTAN, KIRGIZISTAN TEMSİLCİLERİ:

## TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN SAYESİNDE TÜRK DÜNYASI GİTTİKÇE YAKINLAŞMAKTA VE BİR-BİRINE DAHA DA PERÇİNLENMEKTEDİR.

**C**umhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti hem Türk dünyasının geleceği hem de Türkiye'nin uluslararası sistemdeki yeri açısından tarihi bir ziyaret olma özelliği taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan temaslarında 2 ülke arasında çeşitli alanlarda 25 anlaşma imzalandı. Erdoğan imza töreninin ardından Türk ve Özbek işadamlarına seslendi. Erdoğan, imza töreninin ardından, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de katıldığı Türkiye Özbekistan İş Forumu'nda Türk ve Özbek işadamlarına hitap etti. Türkiye'nin büyük bir pazar olduğunu hatırlatan Erdoğan, Özbekistan'ın 33 milyonluk nüfusuna da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan ticari anlaşmaların takibi için de bakanlara seslenerek anlaşmaların uygulama safhasına geçirilmesinin önemini vurguladı. İşadamları ve girişimcileri Özbekistan'a yatırıma davet etti. Bu ziyarete damga vuran noktalardan biri Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne üye olacağına müjdesinin verilmesiydi. Bu, Türk dünyasının ekonomik ve kültürel bütünleşmesi yolunda atılmış önemli bir adım olacak ve Türk Konseyini bir uluslararası örgüt olarak oldukça güçlendirecektir. Bu ziyaret tarihidir çünkü yeniden şekillenmenin sancılarını yaşayan uluslararası sistemde Türkiye, Asya kıtasının güçlü ülkelerinden olan Özbekistan'ı artık stratejik ortağı



olarak yanına almıştır ve küresel meydan okumalara karşı güç birliği içinde iki ülke birlikte yürüme azim ve kararlılığındadır.

Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuş ve iki ülke arasında 29 Ocak 1992 tarihinde diplomatik ilişkiler tesis edilmiştir. 1992 yılı içerisinde karşılıklı olarak Bişkek ve Ankara'da Büyükelçilikler açılmıştır.

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık seviyesindedir. İki ülke arasında başta siyasi, ekonomik/ticari, askeri, kültür/egitim, sağlık, ulaştırma alanlarında olmak üzere çok boyutlu ilişkiler, iki yüzün üzerinde anlaşma ve protokolden müteşekkil geniş bir hukuki zemin çerçevesinde sürdürülmektedir.

Çok taraflı planda, Kırgız Yönetimi, başta Türk Konseyi olmak üzere Türk dünyası içindeki oluşumlarda yer almakta ve destek vermektedir. Bu çerçevede Kırgızistan, Türk Konseyi V. Zirvesi sırasında kurulması kararlaştırılan Türk Dünyası Spor ve Göçebe Kültür Merkezi'ne de evsahipliği yapacaktır.

Türkiye, Orta Asya coğrafyasında demokratik dönüşümünü gerçekleştirmekte olan Kırgızistan'ın istikrarını ve kalkınmasını devam ettirmesine önem

atfetmektedir. Bu çerçevede, siyasi ve kurumsal dönüşüm sürecinin başından bu yana Kırgızistan'a her düzeyde destek sağlamaktadır. Öte yandan, ülkemizin FETÖ ile mücadelesi kapsamında Kırgız makamlarından beklentilerimiz her vesileyle Kırgız tarafına aktarılmaya devam edilmektedir.

2004 yılı sonunda Amerika Birleşik Devletleri, Ahıskalı Türkleri özel bir yerleştirme politikasıyla mülteci statüsünde Amerika'ya kabul etti. 12 bin Ahıskalı Türk'ü 2005-2006 yılları arasında ABD'nin 30 farklı eyaletine akrabalık bağı gözetilerek yerleştirildi. Ahıskalı Türklerin Amerika'ya gelmesi ile birlikte Amerika'da Türk diasporası güçlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye her gittiğinde Türk vatandaşları ve Ahıskalı Türkler tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Ahıskalı Türkler Amerika'da yaşamasına rağmen yürekleri Türkiye ile çarpıyor.

Özbekistan, Amerika ve Kırgızistan'da yaşayan Ahıskalı Türkler her zaman Türkiye'ye Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındadır. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz.

Allah Ona yar ve yardımcı olsun! ■





# CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ SEÇİM MANİFESTOSUNU AÇIKLADI



## **Bu Toprakları Bize Vatan Yapan Aziz Milletim...**

1071 Malazgirt Zaferi'nden beri bu topraklar bize yurt oldu, vatan oldu. Bizi biz yaptı. Bizim devletimiz Söğüt'te, yörük çadırlarında kuruldu. Dedem Osman Gazi'nin rüyası hakikat oldu. Göğsündeki çınar, devleti ebed müddet oldu. Devletimiz adalet sevdası ile büyüdü, Bursa ve Edirne'de zamana kök saldı. İstanbul'da yeni bir çağın kapısını açan müjdelenmiş ordu, bizim ordumuzdu. Sultan Fatih bizim ceddimizdi.

Süleymaniye'nin kubbelerinde bizim tekbirlerimiz yankılandı. Sina Çölü'nde Resul-ü Ekrem'in ardına düşen, Haremeyn'e hizmetkâr olan Yavuz bizdik. Kudüs'ü alan Selahattin Eyyübi bizdik.

"Kanla alınan toprak, parayla satılmaz" diyen Abdülhamit bizdik. Çanakkale'de yedi düvele meydan okuyan, canını veren ama düşmana geçit vermeyen bizdik. Sırladığı top mermisiyle kahramanlık destanı yazan Seyit Onbaşı bizdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk "size ölmeyi emrediyorum" dediğinde bir ok gibi siperlerinden fırlayan aslanlar bizdik. Kut'ül Amare'de ümmetin zafere inanmış iradesi bizdik. Milli Mücadelede varyıyla yoğunla cepheye koşan, destan yazan bizdik.

Maraş'ta Sütçü İmam, İzmir'de Hasan Tahsin, Erzurum'da Nene Hatun, Antep'te Şahin Bey bizdik.

12 Mart muhtırası bize verildi

Bu yurdun namusunu işgalcilere çiğnetmeyen bizdik.

## **Toprağı sıksan şühedamızın fıskırdığı, destanımızın yazıldığı, türkümüzün okunduğu Türkiye'mizi aziz bildik.**

1920'de Meclis'imizi açarken dua dua yakaran bizim ellerimiz, bizim kalbimizdi.

1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde devletimizin yönetim şeklini Cumhuriyet olarak ilan eden bizim irademizdi.

27 Mayıs darbesi bize yapıldı, darağacına çekilen de bizim irademizdi.

12 Mart muhtırası bize verildi.

12 Eylül darbesi bizi hedef aldı.

28 Şubat'ta milletin inancını boğmaya kalkıştılar. Her darbede hapse düşen, zulüm gören, acı çeken biz olduk.

Varlığımıza, birliğimize, dirliğimize, refahımıza, huzurumuza kastettiler.

Yılmadık, yıkılmadık.

Mücadeleden bir adım geri durmadık.

Erdem, irade ve cesaretle TÜRKİYE'Yİ ŞAHLANDIRDIK.

Hep birlikte büyüdük, hep birlikte özgürleştik.

Biz durmadık, onlar da durmadı.

Bir gece 27 Nisan 2007'de bu kez bir e-muhtırayla karşımıza çıktılar, milli iradeye, sivil siyasete gölge düşürülmesine fırsat vermedik.



Biz ülkemizi güçlendirdikçe, milletin emanetine sahip çıktıkça onlar daha da öfkeleni.

Geri çekilmedik, kimsenin önünde eğilmedik, diklenmeden dik durduk.

Millet iradesine pranga vurmak isteyenlerle mücadele ederken, onların küresel efendilerine de eyvallah etmedik.

Küresel düzenin haksızlıklarına karşı “DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR” diye haykırdık.

Gazze’deki, Arakan’daki, Suriye’deki, Afganistan’daki, Somali’deki, Bosna’daki katliamlara karşı hem gür bir ses verdik, hem taşın altına elimizi koyduk.

Katliamları sadece gündeme getirmekle kalmadık, hesabının sorulmasını sağlayacak mekanizmaları da harekete geçirdik.

Başkalarının ilgisizliğine aldırmadan kendi imkanlarımızla vicdanın sesi, mazlum coğrafyaların umudu olduk.

Bugün dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesiyiz.

Bize olan öfke ve tahammülsüzlük daha da kabardı

Zulme karşı merhametten, sömürüye karşı ortak çıkardan, kibre karşı kardeşlikten yana olduk.

Milli davamız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda her zaman yüksek hassasiyetimizi koruduk.

Mazlum Filistin halkının davasını her platformda savunduk.

Davos’ta işgalcilere “One Minute” dedik.

Suriye ve Irak’tan ülkemize gelen milyonlarca muhacire, hiç tereddüt etmeden kapılarımızı açtık, evimizi, ekmeğimizi paylaştık.

Tehditlere, gizli-açık ön kesme çabalarına rağmen, milletimiz ve tüm kardeşlerimiz için doğru bildiğimiz yoldan şaşmadan mücadelemize devam ettik.

### **Türkiye ekonomisini büyüttükçe...**

IMF’den borç alan değil borç veren haline geldikçe...

Köprüler, tüneller, barajlar, havalimanları, yollar, hızlı tren hatları, eğitim, sağlık, enerji yatırımlarıyla ülkemiz sınıf atladıkça...

Bize olan öfke ve tahammülsüzlük daha da kabardı.

2013 yılında, ekonominin her alanında en yüksek rakamları yakaladığımız bir dönemde şer cephesi yeniden harekete geçti.

Gezi kalkışmasıyla istikrarımıza kastettiler, şehirlerimizi talan ettiler, demokrasimizi hedef aldılar.

17-25 Aralık’ta devletimize sızmış ihanet çetesi aracılığıyla siyasetimizi, irademizi teslim almaya kalktılar.

Ne yaptılarsa teslim olmadık, milletin emanetini çiğnetmedik, her zaman hakkın gücüne inandık, milletimizin engin ferasetine güvendik.

Milletimizin teveccühüyle Cumhurbaşkanı seçilerek hainlerin planlarını başlarına çaldık.

Cumhurbaşkanı seçilişimizin hemen ardından, emperyalistlerin beslemesi olan bölücü terör örgütlerinin düğmesine basıldı.

6-8 Ekim olaylarında 50 canımızı şehit verdik.

Devletimizin silahlarıyla milletimizin canına kast ettiler

Ömürlerinin baharında kalleşçe şehit edilen Yasinler bizdik.

Yetmedi, PKK’yla, DEAŞ’la, FETÖ’yle topyekûn saldırıya geçtiler, insanımızı katlettiler, kardeşliğimize kastettiler.

Hamdolsun yine muvaffak olmadılar.

Takvimlerin 15 Temmuz’u gösterdiği gece, bu sefer tanklarla, toplarla, helikopterlerle, savaş uçaklarıyla üzerimize geldiler.

Devletimizin silahlarıyla milletimizin canına kast ettiler.

Türk milleti tek vücut olup kendilerine karşı geldiğinde de 251 kardeşimizi şehit ettiler, 2 bin 193 kardeşimizi yaraladılar.

Bu ülkenin gördüğü en büyük ihaneti, yakın tarihin kaydettiği en cesur, en kahraman direnişle, milletimizle birlikte başarısızlığa uğrattık.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terör koridorunu paramparça ettik

Biz, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduranlarız, o gece ölümü öldürenleriz.

Biz, 15 asırdır Okçular Tepesini bekleyenleriz.

Biz, gölgesini üzerimizde hiç eksik etmeyecek o al sancağın bekçileriyiz.

Biz, bu toprakları kanlarıyla yoğurarak vatan kılanlarız, şehitler tepesini boş bırakmayanlarız.

Biz, Çanakkale ruhunu yeniden canlandırıp vatani işgalden kurtaranlarız.

Ülkemizi içeriden çökertemeyince sınırlarımızı terör koridoru ile kuşatmaya kalktılar.

Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturmak isteyenlerin beslediği kiralık katillerin başını inlerinde ezdik.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terör koridorunu paramparça ettik.

Sadece ülkemizin güvenliği değil, komşularımızın, dostlarımızın, gönül coğrafyamızın huzuru, selameti bizim meselemizdir.

Ülkemizi hedef alan tüm planları nasıl büyük bir kararlılıkla bozduysak, bundan sonra da aynı kararlılıkla bozacağız.

Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız ve her türlü kirli oyunu hep birlikte bozacağız.

İşte bu, aziz milletimizin ortak hikayesidir.



## TÜRK BİRLİĞİ

### AK Parti'yi kurarken biz ne dedik?

“Biz Türkiye'nin dünü, bugünü, yarınız...

Biz Türkiye'nin Kızılırmak'ı, Harran'ı, Sakarya'sıyız...

Biz Türkiye'nin Yunus'u, Mevlana'sı, Pir Sultan'ıyız...

Biz Türkiye'nin hür iradesi, bölünmez bütünlüğüyüz...

Biz Türkiye'yiz...”

Evet, işte bu sözle ve “biz millete efendi değil hizmetkar olacağız” diyerek yola çıktık, hep bu aşk ve sevdıyla çalıştık.

16 yıllık yolculuğumuzda bu sözümüze hep sadık kaldık.

Yıllar önce Pınarhisar Cezaevinden tahliye olduktan sonra bizi karşılamaya gelenlere şöyle seslenmiştik:

“Ülkemizin yüz yüze olduğu iç sorunlarla, karşı karşıya geldiği uluslararası sorunlarla ve baskılarla başa çıkabilmenin en önemli şartı, milletin desteğine sahip milli politikalar geliştirmektir. Yerli bir duruşa, milli bir duruşa şiddetle ihtiyacımız var.”

Emanetin sahibinin millet olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık

Evet, bu sözlerimizin üzerinden tam 19 yıl geçti.

O gün bugündür yerli bir duruşun, milli bir siyasetin kavgasını verdiğimiz, bu yolda milletimizle beraber yürüdüğümüz için bahtiyarım.

**İnşallah Rabbim, bundan sonra da bizi bu yoldan ayırmaz.**

Daha önce merhum Menderes'e, merhum Özal'a, merhum Erbakan hocamıza, merhum Türkeş'e, merhum Yazıcıoğlu'na, diğer milli ve yerli siyaset insanlarımıza verdiğiniz emaneti, şimdi biz muhafaza ediyoruz.

Görevi teslim aldığımız günden beri, bayrağı düşürmeden, sırat-ı müstakim üzere yürüyerek, hedefe varmaya çalıştık.

Emanetin sahibinin millet olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık.

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif'in çağrısına kulak vererek, «Korkmadık!»

İçeriden ve dışarıdan gelen her türlü engelleme çabalarını;

“Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, 'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?” diyerek boşa çıkardık.

Adaletin tesisi yolunda da gece gündüz mücadele ettik

### Aziz Milletim...

2001 yılında partimizi kurarken, “adalet” ve “kalkınma” idealini şiar edindik.

Sizlerin en büyük özleminin iki kadim değer olduğunu bildiğimiz için partimizin adını Adalet ve Kalkınma Partisi koyduk.

AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurdu, rotasını milletimiz çizdi.

AK Parti'nin hikayesi Türkiye'nin hikayesidir.

Bu hikayede;

Gariban sofralarının mesajları var.

Başının okşanmasına hasret yetimlerin özlemleri var.

Dili dualı anaların istekleri var.

Bu hikâyede;



Ailesinin helal lokmasını kazanan babaların beklentileri var.

Okul sıralarındaki gençlerin umutları var.

Genç kızlarımızın mutlu yarınları var.

Bu hikâyede, medeniyetimize ve tarihimize ait ne varsa, hepsi mevcuttur.

Hamdolsun, milletimiz bizi dualarına, isteklerine, umutlarına, yarınlarına, destanlarına ortak ederek, emanetine layık gördü.

İşte buyüzen, milletimize hizmet yolculuğumuza çıkarken daha çok demokrasi dedik, daha çok özgürlük dedik, daha çok büyüme dedik.

Sadece daha çok yol, daha çok hastane, daha çok okul, daha çok köprü, daha çok iş, daha çok hizmet sözümüzü tutmak için çalışmakla kalmadık, aynı zamanda adaletin tesisi yolunda da gece gündüz mücadele ettik.

Kıyafetinden, düşüncesinden dolayı eğitim imkânı elinden alınan yavrularımızın elinden tuttuk.

Etnik ve mezhebi kimliğinden, kültüründen dolayı mağduriyete uğrayan vatandaşlarımızın hakkını teslim ettik.

Farklı dinlere mensup vatandaşlarımızın kurduğu vakıfların haklarını onlara iade ettik.

Vesayetin kontrolündeki iktidarı milletin emrine verdik.

Millet devlet için değil, devlet millet içindir dedik.

“Millet efendi, biz hadimiz” dedik.

“Yeter! söz de karar da millettir” dedik.

Erdem, irade ve cesaretle TÜRKİYE'Yİ ŞAHLANDIRDIK.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışını hâkim kıldık

### Aziz Milletim...

Davamız bu ülkeye, bu aziz millete hizmet davasıdır.

Ülkemiz büyüdükçe, kalkındıkça milli egemenliğimiz ve bağımsızlığımız perçinlendi.

Milli gelirimizi 3,5 kat artırdığımızda, ihracatımızı 5 katına çıkarttığımızda, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürdüğümüzde, Türkiye'mizin hem kalkınmasına, hem özgürleşmesine hizmet etmiş olduk.

Yerli ve milli siyaset, işte tam da budur.

Milli olmak, milli geliri artırmak, milletin iş ve aşını büyütme demektir.

Milli olmak, faize giden parayı yatırımlar ve sosyal yardımlar yoluyla millete aktarmak demektir.

Yerli olmak Türkiye'yi 5 cente muhtaç halde IMF kapısında bekletmemek, savunma sanayiinde dışa bağımlı olmamak demektir.

Şu 16 yıllık iktidarımız döneminde devlet-millet kaynaşması gelişti, devlet milletin emrine girdi.

Bürokratik oligarşinin hâkimiyetine son verdik.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışını hâkim kıldık.

“Halkımız demokrasinin en ileri standartlarına layıktır” dedik.

Sosyal restorasyonla kardeşliğimizi yücelttik, anayasal değişikliklerle sistemimizi demokratikleştirdik, sivilleşme adımlarıyla siyasetimizi normalleştirdik.

**Zihniyet dönüşümünü tamamladık, şimdi kurumsal dönüşümü tamamlama zamanıdır.**









Yeni bir düzen inşa etmek zahmetlidir.

Eski düzenden beslenenler değişime düşman olurlar.

Geride bıraktığımız 16 yıllık diriliş döneminde büyük dirençlerle karşılaşsak da, bir zamanlar hayal edilmesi imkânsız olanı hep birlikte başardık.

Demokrasiden ekonomiye kadar attığımız her adımı, milletimizin adalet ve kalkınma arayışının bir parçası olarak gördük.

Yerli ve milli olanı evrensel insanlık birikimiyle, modern demokratik siyasetin gerekleriyle harmanladık.

Sabitlerimizi koruduk, ancak ülkemizin değişen ihtiyaçlarına ve değişen dünyaya duyarsız kalmadık.

Bunları yaparken tecrübe kazandık, güçlendik.

Buna karşılık kuruluş hedeflerimizden, bu aziz millete hizmetkar olma idealimizden hiç sapmadık.

Biz milletimizle hep dertleştik, hep ona hesap verdik.

Kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapmak yerine, herkesin gözü önünde muhasebe yaptık.

Milletimize olan saygımızın ve sevgimizin gereği olan bu siyaset tarzımızı, sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız.

Bu kadim coğrafya, ne acıdır ki, vekâlet savaşlarının arenasına haline geldi

### **Aziz Milletim...**

Zor bir coğrafyada, risk ve tehditlerle dolu bir bölgede büyük dönüşümlere gebe bir zaman diliminde yaşıyoruz.

Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonra bölgemizin bağrına düşen ateş, son yıllarda yeniden harlandı ve ne yazık ki yeni bir yangına dönüştü.

Küresel şer odaklarının sömürge politikaları bölgemizi terörizmin, fanatizmin, radikalizmin kuşatması altına soktu.

Halkından kopuk yönetimler, geri kalmışlık, kardeş kavgası, etnik ayrılcılık ve mezhep taassubu, bölgemizi kaosa sürükledi.

Bu kadim coğrafya, ne acıdır ki, vekâlet savaşlarının arenasına haline geldi.

Rabbimize şükürler olsun ki Türkiye, sahip olduğu demokratik güçlü devleti, büyüyen ekonomisi ve milli seferberlik ruhu sayesinde, bu ateş denizi içinde bir istikrar adası olarak kalabildi.

Küresel şer odakları bölgemize terörizm ve ayrılıkçı ideolojiler zerk etmeye çalışırken, Türkiye barış, huzur ve güven getirmek için tüm gücüyle gayret gösterdi.

Güçlendirdiğimiz ekonomik ve demokratik altyapımızın desteğiyle, son yıllarda güvenliği ve refahı tüm bölgemize yaymaya yönelik çok önemli adımlar attık.

**Böylece, hem kendi geleceğimizi, hem de dostlarımızın geleceğini güvence altına alma yolunda tarihi mesafeler kat ettik. Artık bölgemizde Türkiye'ye rağmen, Türkiye'nin menfaatlerine aykırı adımlar atmak mümkün değildir.**

Artık coğrafyamızda Türkiye'nin güçlü iradesine rağmen kirli oyunlar kurmak, sınırlar tanzim etmek, oldubittiler yapmak mümkün değildir.

Önümüzde yeni bir dünya var.

Yeni çatışma dinamikleriyle şekillenen bu dünyada, uluslararası alandaki mücadelelerin günden güne daha da sertleştiğini görüyoruz.

Devletler artık, tepkisel ve dışlayıcı hareketler tarafından ele geçirilme tehdidiyle karşı karşıya.

Milli menfaatler ve milli güvenlik kaygıları ön plana çıkıyor.

Artık 1990'ların tek kutuplu dünyasında değiliz.

2000'li yılların küreselleşme hayallerinin yerinde yeller esiyor.

Tarihin de, mücadelenin de bitmediğine hep birlikte şahit oluyoruz.

Türkiye, siyasi, askeri ve ekonomik gücüyle küresel bir aktör haline geliyor

Batı'da fanatizm, kültürel ırkçılık ve İslam düşmanlığı günden güne büyüyor ve Avrupa'nın üzerinde yükseldiği değerleri tehdit ediyor.

İslam dünyasının ortasında bir ur gibi ortaya çıkan DEAŞ terör örgütü, Ortadoğu'da ve kardeş coğrafyalarda daha çok parçalanmaya ortam hazırlıyor.

Buna karşılık küresel alanda yeni güç merkezleri, yeni ittifak ve iş birliği zeminleri oluşuyor.

Bu süreç, uluslararası aktörler için yeni fırsat ve imkanları da beraberinde getiriyor.

Türkiye, tüm muhataplarıyla azami müştereklerde iş birliği yapmak suretiyle bu yeni dünyada kendine onurlu bir yer elde etmenin mücadelesini veriyor.

Bölge halklarının gönlünde taht kuran Türkiye, siyasi, askeri ve ekonomik gücüyle küresel bir aktör haline geliyor.

Ülkemizin tarihi birikimi ve mevcut potansiyeli, Batıyla ve Doğuyla, Kuzeyle ve Güneyle aynı anda ilişki kurabilmesinin, ittifaklar geliştirebilmesinin yolunu açıyor.

Bizim için esas olan, milli güvenliğimiz, huzurumuz ve hedeflerimizdir.

Bunları sadece kendimiz değil, tüm dostlarımız ve kardeşlerimiz için de istiyoruz.

Arkamızda yüz milyonlarca kardeşimizin duasını ve desteğini alarak, küresel zeminde irade sahibi, söz sahibi, inisiyatif sahibi güçlü bir ülkeye dönüşüyoruz.

Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden asla vazgeçmedik

## Aziz Milletim...

Türkiye, 16 yıl önce AB kapısında bekleyen ama pazarlık şansı olmayan bir ülkedir.

Dünya siyasetiyle ilişkisi kendi eliyle kurulmamıştı.

Tek bir yöne bakan, statükocu, değişimden korkan, kendine güvensiz, mücadele ruhu körelmiş, içine kapanmış bir Türkiye vardı.

Çok parçalı koalisyonlar ve zayıf iktidarlar Türkiye'nin vizyonunu daraltmıştı.

AK Parti iktidarları döneminde siyasi istikrar ve ekonomik büyümeyle tanışan Türkiye, her alanda gücünün farkına vardı ve dünyaya açıldı.

Demokratik standartlarını yükselten Türkiye, karşılıklı çıkar ve saygı temelinde dünyaya açıldıkça, bölgesel bir güç haline geldi.

Ülkemiz, AB ile katılım müzakerelerini başlattı, Türk dünyasından Ortadoğu'ya, Balkanlar'dan Kafkaslara kadar her bölge ile yakın iş birliği geliştirdi.

Özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yanayız, yarın da öyle olacağız

Kendimizi hiçbir zaman herhangi bir kampa muhtaç, mecbur ve mahkûm hissetmedik.

Ülkemizin büyüklüğüne, menfaatlerine, ihtiyaçlarına uygun olarak aktif ve çok boyutlu bir dış politika takip ettik.

Demokrasimizin standartlarını, insan hak ve hürriyetlerini geliştirme konusunda, şartlar ne olursa olsun müspet ve kararlı davrandık.

İnsani kalkınma, terörle ve uyuşturucuyla mücadele, güvenlik, ticaret gibi uluslararası işbirliği gerektiren konularda müttefiklerimizle yan yana olmaktan mutluluk duyduk.

Son zamanlarda muhataplarımızda aynı kararlılığı ve isteği görmesek de Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden asla vazgeçmedik.

Bununla birlikte Batılı muhataplarımız bize karşı çifte standart uyguladıklarında, bekamıza tehdit oluşturan terör örgütlerini desteklediklerinde, bunu yüzlerine açıkça ifade etmekten çekinmedik.

Bununla kalmadık, kendi politikalarımızı da kararlılıkla uyguladık.

Siyasi engellemelere, çifte standartlara ve ayrımcılığa karşı Türkiye'nin menfaatlerinden taviz vermedik.

Dün olduğu gibi bugün de demokrasiden, özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yanayız, yarın da öyle olacağız.

Ancak biz aynı zamanda güçlü olmaktan, bağımsız olmaktan da yanayız.

Bunları birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olarak görüyoruz.

Biz, milletin egemen olduğu tam bağımsız, tam demokratik ve müreffeh Türkiye istiyoruz.

Bu yolda, her türlü fedakârlığı ve riski göze alarak, sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız.

Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var

## Aziz Milletim...

Allah'ın inayetiyle, birlik ve beraberliğimizi koruyarak bütün zorlukları aştık.

16 yıl boyunca hep birlikte Türkiye'yi büyüttük.

Birlikte tarih yazdık.

Yapılacak çok iş, atılacak çok adım var.

Şimdi yeni bir yolun başlangıcındayız.

Mamur kılınacak şehirlerimiz, işlenecek bereketli topraklarımız, yetiştirilecek yavrularımız var.

Yapılacak yeni yollarımız, açılacak yeni hastanelerimiz, kurulacak yeni fabrikalarımız, daha güçlü hale getirilecek eğitim kurumlarımız var.

Kol kanat gerilecek mazlum vatandaşlarımız var.

Tarlasında hasadını kaldırıp bereketini görmek için gün sayan çiftçilerimize verilecek daha çok müjdelerimiz var.

Her türlü ayrımcılıkla mücadele ederek önlerini açtığımız, çalışma hayatında görev bekleyen kadınlarımız var.

Eşit bireyler olarak hayatın her alanında manileri kaldırdığımız, yeni imkân ve fırsatlarla buluşturacağımız engellilerimiz var.

Ülkemizin üretim yükünü üstlenen sanayicimize, girişimcimize, iş dünyamıza, ihracatçımıza verecek daha çok desteğimiz var.

Günün ilk ışıklarıyla evinden çıkıp, alın teriyle rızkını kazanan işçi kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için atılacak daha çok adımımız var.

Geleceğe umutla bakan, büyük Türkiye'yi birlikte inşa edeceğimiz gençlerimiz, onların kuracakları yuvalar, dünyaya getirecekleri nesiller var.

Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var.

Aşkımız, sevdamız, yârimiz, yarınımız, vatanımız var.

Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Romanyla, Boşnağıyla; Sünnisi, Alevisiyle; işçisi, memuru, esnafıyla; kadını, erkeğiyle hiçbir insanımızı dışarıda bırakmadan bir ve beraber olarak kucaklayacağımız aydınlık bir geleceğimiz var.

Parıldayan gözlerinizde, ak alnınızda, iman dolu kalbinizde, bükülmez bileğinizde, çelikten sinenizde, dualı dillerinizde bir ŞAHLANIŞ görüyorum; erdem, irade ve cesaretle TÜRKİYE'NİN ŞAHLANIŞINI görüyorum.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, kuruluşunu ve dirilişini tamamlamış bir milletin YENİDEN YÜKSELİŞİNİ görüyorum.



Tıpkı Kasım 2002’de, Temmuz 2007’de, Haziran 2011’de, Ağustos 2014’te, Kasım 2015’te, 16 Nisan 2017’de olduğu gibi, 24 Haziran’da da biz bu ŞAHLANIŞA talibiz.

Tecrübelerimiz, milletimizin umutlarının hizmetkârıdır.

Bizim yeniden yükselişimiz, bölgemizin de, dünya mazlumlarının da salih-i selamete çıkışı olacak.

İçinde bulunduğumuz dünyada Türkiye, bölgesinin en önemli gücü haline geliyor.

Yeni dönemde Türkiye küresel bir güç, öncü bir ülke olacak.

İnşallah önümüzdeki dönemde, ERDEM, İRADE VE CESARETLE TÜRKİYE ŞAHLANACAK.

24 Haziran seçimleri Türkiye için bir milat olacak

### **Aziz Milletim...**

AK Parti’nin bu güne kadar kazandığı 12 seçimin her biri, hayati derecede önemliydi.

Ama 24 Haziran seçimleri Türkiye için bir MİLAT olacak.

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ŞAHLANIŞ ve YENİDEN YÜKSELİŞ idealimiz tüm unsurlarıyla hayata geçecek.

Milletin tercihi ile kabul edilen yeni yönetim sistemimiz, yasamayı daha itibarlı, yürütmeyi daha güçlü ve yargıyı daha bağımsız hale getirecek.

Tam kuvvetler ayrılığı ile Meclis yasa yapmaya ve hükümeti denetlemeye, hükümet etkili icraata, yargı da bağımsız ve tarafsız bir biçimde adaletin tecellisine odaklanacak.

Milli irade siyasetin merkezine tam yerleşeceği için, demokrasi tüm kurum ve kurallarıyla eksiksiz işleyecek.

**Demokrasinin daha fazla derinleşmesi ve kurumsallaşması ise özgürlüklerin garantisi olacak. Yeni sistemde, yönetimde söz sahibi olmanın yegâne yolu, seçimlerle milletin iradesinden geçecek. Vesayet düzeni de bürokratik oligarşi de tamamen son bulacak.**

Demokratik siyasetin kurumsallaştığı bu yeni sistemde, istikrar kalıcı hale gelecek.

Hızlı karar, gecikmeyen icraat ve etkili yönetimle, ekonomik büyüme ivme kazanacak.

Refah ve kalkınma hız kazanacak.

Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle milli gelir artacağı ve tabana daha fazla yayılacağı için, gelir grupları arasındaki makas hızla kapanacak.

Ekonomik kalkınma yolunda taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacı olmaya devam edecek.

İşvereninden işçisine, yöneticisinden memuruna, yatırımcısından esnafına ülke ekonomisine katkıda bulunan kim varsa, bizi yine yanında görecektir.

Herkesin mal güvenliği ve ticaret yapma özgürlüğü, daha güçlü bir şekilde hukuk devletinin güvencesi altında olacak.

Dünyadaki korumacı ekonomi dalgasına rağmen Türkiye’nin rekabetçi ve dışa açık yapısı sürecek.





**Biz bugüne kadar hangi sözü verdiğimiz yerine getirdik, ahde vefa gösterdik, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak**

İşte buradan milletimle ahitleşiyorum:  
Ahdim olsun ki;  
Yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak.  
Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak.  
İhracattaki yükselişimiz hızlanarak devam edecek.  
Enerjide dışa bağımlılığımız büyük oranda azalacak.  
Yüksek teknolojili ürünlerde yerlilik oranı artacak.  
Yerli otomobil ve savunma sanayii alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek.  
Şehirlerimiz kültür sanat üreten kimlikli şehirler haline gelecek.  
Bölge ve sektör bazlı teşviklerle istihdam artışı sağlayacak yeni fabrikaların önü açılacak.  
Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartları mutlaka artacak  
Ahdim olsun ki;  
Faizler, enflasyon ve cari açık düşecek.  
Türk ekonomisi dış şoklara ve finansal saldırılara daha dirençli hale gelecek.  
Türkiye'nin yatırım cazibesi daha da yükselecek.  
Kanalistanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeler mutlaka hayata geçecek.  
İstanbul'daki yeni havalimanımız bu yıl Cumhuriyet Bayramımızda hizmete girecek.  
Tarım ve hayvancılık teşvikleri daha etkin hale getirilerek, ülkemiz bu alanlarda hedeflerine uygun bir konuma çıkartılacak.  
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak  
Ahdim olsun ki;  
Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartları mutlaka artacak.  
Vergi sistemi daha adil hale gelecek, dar gelirli vatandaşlar üzerindeki vergi yükü düşecek.  
Hantal bürokrasiden etkin bürokrasiye

geçilmesiyle birlikte devlet kurumları arasındaki koordinasyon artacak, karar alma süreçleri hızlanacak.

Daha icraatçı hale gelecek bakanlıklar, uzun vadeli planlamaların ve etkin politikaların aracı haline dönüşecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak.

Bütün bunları birlikte başaracağız.

El birliğiyle Türkiye ekonomisini büyütecek ve dünyaya markalar sunacak küresel bir güç haline getireceğiz.

Nitekim kısa bir süre önce bunun ilk adımlarını attık.

Vatandaşlarımıza, kamu kurumlarına olan borçlarını yeniden yapılandırma imkânı getirdik.

Daha önceki yapılandırmalarda borçlarını ödeyememiş olanları da bu kapsama dahil ettik.

Vergi ve sosyal güvenlik kurumu primleri konusundaki ihtilaflara, matrah artışı şartıyla uzlaşma yolunu açtık.

Stok beyanıyla, vergi mükelleflerinin gerçek varlıklarıyla muhasebe kayıtlarını tutarlı hale getirdik.

Asıl büyük müjdeyi emeklilerimize verdik.

12 milyon emeklimizin tamamına Ramazan ve Kurban bayramlarımızda biner lira ikramiye verme kararı alarak, kendilerine olan şükranlarımızı ifade ettik.

İş yeri açan emeklilerimizin yüzde 15 destek primi yüklerini kaldırdık.

İmar barışıyla ülkemizin kangren olmuş bir sorununu kökten çözdük.

Ülkemizdeki bağımsız binaların yarısını oluşturan imarsız veya imara aykırı yapıların durumuna hukuki çözüm getirdik.

Böylece kentsel dönüşüm ve planlı yapılaşma çalışmalarının önündeki engelleri kaldırmış olduk.

Üniversitelere kayıt yaptırıp da çeşitli sebeplerle eğitim-öğretimine devam edemeyenlere bir fırsat daha verdik.

İş hayatına yeni atılan 18-29 yaş arasındaki gençlerimize destek için, mevcut teşviklere ilave olarak, bir yıl boyunca Bağ-Kur primlerini de üstlendik.

Yaşlılık aylığını yaklaşık iki kat artırarak 500 liraya çıkardık.

Böylece, milletimizin her kesiminin derdine deva olmaya, devletimizle milletimizin arasında hiçbir ihtilafı konu bırakmamaya çalıştık.

Kimsenin efendiliğini kabul etmediğimiz gibi kimseye de efendilik taslamayacağız

### **Aziz Milletim...**

Dış politikada da erdem, irade ve cesaretle TÜRKİYE ŞAHLANIYOR.

Dış politikamızın temel ilkeleri “bağımsızlık”, “milli çıkar”, “milli güvenlik” ve “vicdani duruş” olmaya devam edecek.

Kimsenin efendiliğini kabul etmediğimiz gibi kimseye de efendilik taslamayacağız.

Nasıl kazan-kazan ilkesini, bir adım önde olmak anlayışını benimsediysek, yine onurlu ve saygın bir iş birliği zemininde yapıcı bir dış politikayı öne çıkaracağız.

Muhataplarımızla göz hizasında, eşit seviyede, somut çıkarlar ve öncelikler doğrultusunda ilişkilerimizi sürdüreceğiz.

“Lider ülke Türkiye” vizyonumuz devam edecek.

Savunma sanayii değerlerimizi artıracacağız

Savunma alanında dışa bağımlılığımız azaldığı oranda, dış politikadaki etkinliğimiz ve caydırıcılığımız artacak.

Küresel bir güç olmak için kendi silahlarımızı üretmeye devam edeceğiz.

Altay tankımız gibi, Atak helikopterimiz gibi, İHA'larımız, SİHA'larımız gibi savunma sanayii değerlerimizi artıracacağız.

Hedefimiz karada, havada, denizde, her alanda yüzde yüz yerli savunma sistemlerine sahip olmak.

Bir yandan süratle kendi teknolojimizi üretirken, diğer yandan ihtiyaçlarımızı gidermek için alternatif arayışlarımızı sürdüreceğiz.

Türkiye hem büyük tehditler, hem de büyük fırsatlar barındıran yeni uluslararası ortamın güçlü bir aktörü olacak.

Yeter ki siyasi istikrarımızı koruyalım, yeter ki güçlü bir siyasal liderlikle yolumuza devam edelim.

Dünyanın beşten büyük olduğunu dosta düşmana gösterecek

Önümüze çıkarılan bütün zorluklar bölgesel bir güç olan ülkemizin küresel bir güce dönüşmesini engellemek içindir.

Türkiye güçlendikçe, sadece “dünya beşten büyüktür” diye haykırmakla kalmayacak, dünyanın beşten büyük olduğunu dosta düşmana gösterecek.

Ülkemizin birliğine ve dirliğine kast eden terör örgütleriyle her alandaki mücadelemizi, içeride ve dışarıda en küçük bir zafiyete meydan vermeden sürdüreceğiz.

Şahlanışımızın en önemli ayaklarından biri de ülkemizi hedef alan terör örgütlerini bütünüyle yok etmek, onları tarihin çöplüğüne yollamaktır.

Bu can bu bedende olduğu müddetçe terör örgütlerine dünyayı dar etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Terörle mücadelemiz istiklal mücadelemizin bir cüzüdür.

Türkiye, yeni dönemde sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekâtlarına yenilerini ekleyecektir.

Güney sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu, bu harekâtlarımızla paramparça ettik.

En son Afrin’de destan yazan kahramanlarımız, yeni görevlere hazırdır.

AK Parti özgürlükler partisidir ve öyle olmaya devam edecek

Aynelarab’tan Haseke’ye, oradan Sincar ve Kandil’e kadar tek bir terörist bırakmayana kadar operasyonlarımız sürecektir.

İstiklal Marşımız «Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım» diyerek hürriyetin milletimiz için vazgeçilmez olduğunu söyler.

Millet olmanın temel şartı olan hürriyet, siyaset anlayışımızın temelini oluşturan “milli irade”nin tecellisi için kaçınılmazdır.

Milli iradeye dayanan siyaset her türlü boyunduruktan, zorlamadan ve baskıdan azade olarak yapılan siyaset anlamına gelir.

AK Parti özgürlükler partisidir ve öyle olmaya devam edecek.

Milletimizin refahını sağlamak ne kadar önemliyse, din ve vicdan hürriyetinin önündeki engelleri kaldırmak da, bireysel özgürlükleri güvence altına almak da o kadar önemlidir.

İrkçi, yabancı düşmanı, İslam düşmanı, cinsiyetçi, bölücü olmayan tüm fikirlerin özgürce ifade edilmesi, yayılması, propagandasının yapılması ve örgütlenmesi devletimizin güvencesi altındadır.

Oylarınızı, milli iradenizi, siyasi kararlarınızı nasıl emanet bildiysek, bireysel özgürlükleriniz de emanetimizdir.

15 Temmuz gecesi hürriyetini müdafaa etmek için canından vazgeçen bir milletin özgürlüklerini kısıtlamaya kalkmak da, milletimizin buna razı geleceğini düşünmek de, akla ve mantığa uygun değildir.

**AK Parti yürüyüşüne başladığımız günlerde 3-Y olarak adlandırdığımız yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek, en önemli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecektir. Birimiz özgür olmadıkça, diğerlerimiz de özgür olamaz**

## **Aziz Milletim...**

Bir kez daha haykırıyoruz.

Davamızın özünde adalet vardır.

Zalime duyduğumuz öfke de, mazluma duyduğumuz şefkat de adaletle olan bağlılığımızdır.

24 Haziran'dan sonra da adaletin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, özellikle sosyal adaletin tam anlamıyla ve her alanda tesisi önceliğimiz olacaktır.

Ekonomide, devlet hizmetlerinde, çalışma hayatında, eğitimde, siyasette ve diğer tüm alanlarda adaletin tesisi, siyasetimizin amacını oluşturmaya devam edecektir.

Zira adalet bizim medeniyetimizin kurucu ilkesidir.

Biz inanıyoruz ki “adalet güneşinin doğacağı ilk yer idarecinin kalbidir.”

Devletin, mülkün, nizamın, sosyal barışın temeli adalettir.

Onun için “insanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışını şiar edindik.

Kuruluş ve diriliş döneminin kaçınılmaz çalkantıları içerisinde huzurundan olan, kendisini ötelenmiş hissedenen, hakkını alamadığını düşünen herkese, devletimizin şefkat, merhamet ve adaletli kolları sonuna kadar açıktır.

Milletimizin huzuruna, birliğine, dirliğine düşmanlık etmeyenler, bizimle aynı rüyayı görmeseler, aynı ideali paylaşmasalar bile, aynı derecede değerlidir.

Bu zamana kadar yanımızda olmayan ya da karşımızda bulunanlara da diyorum ki;

Milletimiz bir bütündür.

Her bir vatandaşımızın iradesi değerlidir, tercihi saygındır.

Birimiz özgür olmadıkça, diğerlerimiz de özgür olamaz.

Birimiz kendini huzurlu hissetmedikçe, diğerlerimiz de kendini huzurlu hissedemez.

Birimiz geleceğini güvende görmedikçe, diğerleri de göremez.

Onun için helalleşme, balkon konuşması, empati,

beyaz sayfa açmak, kapıyı herkese açık bırakmak gibi kavramları Türk siyasetinde biz işler hale getirdik.

Onun için “Gel, ne olursan ol yine gel” dedik; “Gelin canlar bir olalım” dedik; “Yaratılanı severiz Yaratan’dan ötürü” dedik.

Onun için adaleti de, kalkınmayı da vatandaşlarımızın tamamı için istiyor, hayata geçiriyoruz.

Önümüzdeki dönemde, bu temel ilkeye çok daha sıkı sarılacağız.

Tek bir vatandaşımızın dahi adalet dairesinin dışında kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz.

Bizim millet olarak, maziden atıye uzanan bir kader ortaklığımız var.

Ülkemizin küresel boyutta iddia sahibi olmasının arkasındaki en önemli güçlerden biri de, toplumsal yapımızın bu zenginliğidir.

Siyasi, ideolojik, dini, mezhebi, etnik farklılıklarımızı ayrışma ve düşmanlık noktaları değil, hayatın renkleri olarak gören herkesle, bu yolda birlikte yürümeye hazırız.

Önümüzdeki tarihi dönemde yükü kadınlarımızla birlikte omuzlayacağız

## **Sevgili Kadınlarımız...**

Bu kutlu yola çıktığımız günden beri bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız.

Bu davaya hizmet edenlerin, bu davanın yükünü çekenlerin ve bu dava için fedakârlık yapanların başında sizler geliyorsunuz.

Sizlerin gücüne, yola çıktığımız ilk günden beri inandık.

Türkiye’ye partimizin kadın kollarını etkinleştirerek kadınların siyasal yaşama katılımları noktasında büyük bir eşik atlattık.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadınlarımızın temsil oranını tarihin en yüksek seviyesine taşıdık.

Sosyal hayatın bütün alanlarında ve karar mekanizmalarında kadınlarımızın varlığını, katkısını geleceğimiz için hayati gördük ve bu yönde adımlar attık.

Kadınlarımızı güçlendirmenin ülkemizi güçlendirmek olduğuna hep inandık.

Bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğiz. Önümüzdeki tarihi dönemde yükü kadınlarımızla birlikte omuzlayacağız.

Yeni yönetim sisteminde imkanları kadınlarımızla daha fazla paylaşacağız.

Eğitim-öğretimden istihdama, sağlıktan aileye kadar her alanda kadınları desteklemeye devam edeceğiz.

Kadına karşı istismar, şiddet ve taciz insanlığa karşı işlenmiş büyük suçlardır.

Bu ayıbı ülkemizden tamamen silene kadar bütün çabamız ve gayretimizle devam edeceğiz.



Kadına karşı her türlü cahiliye âdetini ayaklarımızın altına alacağız.

Kadınları bu ülkenin ve milletin, her türlü hakka eşit olarak sahip bireyleri haline getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.

Sizi kalıplara sokmak için çalışmayacağız  
Sevgili Gençler...

Siz şahlanışımız ve yükselişimizsiniz.

Erdem, irade ve cesaretle TÜRKİYE'Yİ SİZ  
ŞAHLANDIRACAKSINIZ.

Siz, 2053 ve 2071 hayalimizi emanet ettiğimiz, geleceğimizeyiz.

Size emretmeyeceğiz.

Size dikte etmeyeceğiz.

Sizi kalıplara sokmak için çalışmayacağız.

Biz sadece sizinle birlikte çalışacağız.

Sizinle birlikte yol yürüyeceğiz.

Bütün gayretimizle size daha fazla alan açacağız.

Doğruyu sizinle beraber tartışıp, hayata geçireceğiz.

Yanlışları sizinle birlikte tespit edip, düzelteceğiz.

Ülkemiz sizinle küresel güç olacak.

İstihdamımız sizinle büyüyecek.

Vizyonumuz sizinle genişleyecek.

Adalet sizinle yükselecek.

Eğitim-öğretim sistemimizi sizin beklentilerinizi karşılayacak şekilde geliştireceğiz.

Hiçbir terör örgütünün, şer odağının ağına düşmenize izin vermeyeceğiz.

Size daha nitelikli imkânlar sunmayı, ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz.

Eğitim-öğretim hayatınızın ardından, edindiğiniz bilgi, beceri ve birikimlerinizi iş hayatına aktarmanızı sağlamak için gereken adımları birlikte atacağız.

Farklı lisanlar, güncel gelişmeler, ileri teknolojilerle elbette dünyayı tanıyacaksınız.

Bunun yanında medeniyetinizi, tarihinizi, kültürünüzü de en iyi şekilde öğreneceksiniz.

Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez.

Avrupa'yı da, Amerika'yı da, Orta Asya'yı da, Kuzey Afrika'yı da, Balkanları ve Kafkasya'yı da, hâsılı bütün dünyayı bilmeniz, anlamanız bir o kadar da kendi yerli ve milli duruşunuzla hareket etmeniz için size destek olacağız.

Tarihinizi öğrendikçe özgüveninizin arttığını, vizyonunuzun derinleştiğini, bakış açınızın genişlediğini göreceksiniz.

Gelin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini sizlerle birlikte hayata geçirelim.

### **Ey Milletim...**

Önümüzde uzun bir yol var.

Yapılacak çok işimiz var.

Bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlar hiç bitmeyecek.

**Kökleri kurumuş bir ağacın uzun süre ayakta kalamayacağı gibi geçmişiyile bağları kopmuş bir toplum da eninde sonunda yıkılmaya mahkûmdur.**

Ama bizim de birliğimiz, dirliğimiz Allah'ın izniyle hep sürecek.

Cumhur İttifakı;

Bu birlik ve beraberlik anlayışının siyasete yansımalarıdır.

Yerli ve milli anlayışın Türkiye'nin bekası için seferber olmasının adıdır.

Türkiye'nin yeni hükümet sistemiyle şahlanışıdır.

Türkiye'nin aydınlık geleceği için tüm toplum kesimleriyle siyasi ahitleşmenin ta kendisidir.

Bu yolda yapmamız gereken birliğimizden ve dirliğimizden taviz vermemektir.

Biz işte bu ahdi rabiayla sembolleştirdik.

**TEK MİLLET**

**TEK BAYRAK**

**TEK VATAN**

**TEK DEVLET**

Bu dört ilkenin çevresinde, yerli ve milli herkesle birleşerek, el ele vererek, güçlü ve bağımsız Türkiye mücadelesine devam edeceğiz.

İşte Cumhur İttifakı bunun için kuruldu.

Cumhur İttifakı erdem, irade ve cesaretle TÜRKİYE'NİN ŞAHLANIŞININ adıdır.





Çanakkale Zaferi, birliğimizin senedir.  
Milli Mücadele, birliğimizin teminatıdır.  
Cumhuriyet, birliğimizin zeminidir.  
Demokrasi, birliğimizin sigortasıdır.  
15 Temmuz Direnişi ve Yenikapı ruhu,  
birliğimizin mührüdür.

Hedeflerimize ancak bu ruhla yürüeyebiliriz.  
Milletimize, bayrağımıza, vatanımıza,  
devletimize kast edenlere buradan bir kez daha  
haykırıyoruz:

Başaramayacaksınız.  
Milletimizin birliği dirliği hep daim olacak.  
Bayrağımız göklerde hep dalgalanacak.  
Vatanımız ilelebet bu millete yurt olacak.  
Devletimiz hep payidar kalacak.  
Ezanlarımız hep bu kubbede yankılanacak.  
Hep dimdik duracağız.  
Bu ülkeye diz çöktüremeyecekler.  
Bu halka boyunduruk vuramayacaklar.

Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri  
döndüremeyecekler.

Bizi hedeflerimizden vazgeçiremeyecekler.  
İşte bütün bunlar için önümüzde yeni bir imtihan,  
yeni bir yarış var, o da 24 Haziran seçimleridir.

15 Temmuz'da olduğu gibi bağımsızlığımızı  
canımız pahasına hep koruyacağız.

Bin yıllık yolculuğumuz binlerce yıl akıp gidecek.  
Tüm hedeflerimiz gerçekleşecek.

İşte bütün bunlar için;  
Tarihin önünde, ecdadımızın huzurunda,  
şehitlerimizin şahitliğinde Allah'a and olsun ki  
davamızı 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız.

Şimdi hep birlikte tekrar edelim;  
Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz.

Yemin olsun hedeflerimizden vazgeçmeyiz.  
Yemin olsun kardeşliğimize hanel getirmeyiz.

Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz;  
yolumuzu açık eylesin...■



# AFRİN ZAFERİ



**Z**eytin Dalı Harekâtı, Afrin Operasyonu veya Afrin Harekâtı, 20 Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (TDÖSO) grupları tarafından Suriye'nin Halep ilinin Afrin ilçesi ile Azez ilçesine bağlı Tel Rıfat kentine yönelik başlattığı askerî harekâttır. Türkiye, harekâtın amacının ülkenin varlığına tehdit olarak gördüğü ve terör örgütü olarak tanımladığı PKK, KCK, PYD-YPG ve Irak ve Şam İslam Devleti'ni (İŞİD) bölgeden uzaklaştırmak, sınır hattının ve bölgedeki halkın güvenliğini sağlamak ve kontrol altına almak olduğunu bildirdi.

26 Mart 2018'e kadar Bülbül, Cinderes, Mabatlı, Raco, Şeran ve Şeyh Hadid belde merkezleri ile 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ veya tepe, 1 baraj, 1 havaalanı ve 1 üssün de dahil olduğu 50 stratejik nokta; toplam 332 bölge Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alındı. 18 Mart'ta Afrin kent merkezi, 24 Mart 2018'de ise Afrin ilçesinin tamamı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye destekli ÖSO güçleri tarafından ele geçirildi.

### **TSK : Zeytin Dalı Harekâtı'nda 4 bin 774 terörist etkisiz hale getirildi**

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edilerek, son 1 haftada Güneydoğu Bölgesi'nde 49 terörist, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında ise 4 bin 774 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

**Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.**

### **SINIRDA 7 BİN 743 KİŞİ YAKALANDI**

Açıklamanın devamında, 18-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin, Siirt ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonların aralıksız devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

“İcra edilen operasyonlarda; 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 49 terörist etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen 37 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve 11 adet silah mevzi, sığınak ve barınak imha edilmiş, 7 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 12 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 473 kişi yakalanmıştır. PKK/KCK





terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde; 1083 kilogram toz esrar, 178 kilo 15 gram kubar esrar, 508 bin 737 adet kök kenevir, 128 litre kaçak akaryakıt, 162 bin 990 paket kaçak sigara ve 9 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.”

Açıklamanın devamında, Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında yapılan operasyonlar değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek amacıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.”

**Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir.**

Açıklamanın devamında 20 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlatıldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

“Harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 474 olmuştur.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 233 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 225 adet mayın ve 1194 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla devam etmektedir.»■





## ERDOĞAN: AFRİN'DE ÖSO VE TÜRK BAYRAĞI DALGALANIYOR



**C**umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin şehir merkezinin 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Erdoğan, "Afrin şehir merkezinde artık Türk bayrağı dalgalanıyor, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı dalgalanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı töreninde konuşan Erdoğan, "Böyle bir gençlik olduktan sonra Allah'ın izniyle yeni yeni Çanakkale Zaferlerini yakalamaya hazırız" ifadesini kullandı.

#### **DHA: ÖSO, AFRIN'DE KONTROLÜ SAĞLADI**

Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu sabah 08:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır.

Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO bayrağı dalgalanıyor. Afrin operasyonumuzu en başından beri yürekten destekleyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye bir kez daha haklının, mazlumun yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

140 bin kişi Cerablus'a döndü, şimdi de Afrinli olan kardeşlerimiz, Afrin'e dönecekler. Aynı zamanda bölgeyi yaşanabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Bölge halkının en kısa sürede evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız.

Türkiye'nin ve milletimizin Suriye'nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi, terör örgütlerini aramıza bir hançer gibi sokmaya çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır.

#### **'TERÖR KORİDORU ZİNCİRİ ŞİMDİLİK 4 NOKTADAN KIRILDI'**

Erdoğan, Diyarbakır'da: Afrin'de sona geldik Milletimiz 15 Temmuz'da yüreğinde imanın da cesaretin de sapsağlam ayakta olduğunu cümle aleme göstermiştir. Baktılar ki içeriden olmuyor, bu defa sınırlarımız dışından ülkemizi kuşatmaya kalktılar. Suriye sınırlarımız boyunca, 911 kilometre, bu girişimi de önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı Harekatları ile yerle bir ettik, ediyoruz. Hamdolsun terör koridoru zinciri şimdilik 4 noktadan kırıldı. Zincirin kalan halkalarını da en kısa sürede tane tane kıracağız ve bu oyunu tamamen bozacağız.

Görkemli zırhlılarıyla dünyanın dört bir yanından toplayıp

getirdikleri askerleriyle erken zafer kutlayanları Çanakkale'de nasıl hüsrana uğrattıysak, sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturduklarını sananları da öyle şaşkına çevirdik.

#### **'TARİH YAPMAKTA ÇOK MAHİR AMA YAZMAKTA BAŞARILI OLMAYAN BİR MİLLETİZ'**

Açık konuşmak gerekirse bu büyük savaşın, zaferin, birkaç şiir, birkaç roman, birkaç belgesel dışında hala hakkıyla anlatılmadığını düşünüyorum. Biz maalesef tarih yapmakta çok mahir ama yazmakta aynı derecede başarılı olmayan bir milletiz. Gerçi Çanakkale anlatılmayacak ancak yaşanabilecek bir savaştı. Buna rağmen Çanakkale'yi yeni nesillere mümkün olan en ideal şekilde aktarmak için daha çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum.

#### **'YENİ BİR TARİH OLUŞTURUYORUZ'**

Erdoğan: Rabbim bize Afrin savaşında fethi yakın kılsın

Bizim milletimiz, gençliğimiz şehadete yürüdü. 15 Temmuz'da şehadete yürüdü. Bu ülkeyi ecdadımız kanları ile yoğurarak vatan haline getirmişti, şimdi de milleti olarak yine topraklarımızı kanlarımızla yoğurarak vatanımıza sahip çıkıyoruz. Ezansızlığın, bayraksızlığın ne demek olduğunu dünyadaki pek çok örneğinde görüyoruz. Bayrağımıza eş bir bayrak asla düşünmüyoruz. Kim ki alternatif düşünmeye kalkarsa, Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de ne olduğunuz gördünüz. Ne dedik? İnerine gireriz. Afrin'le yeni bir tarih oluşturuyoruz. Bu vesile ile sizlere şahsım ve milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Dün Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik, bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istiklalimiz





ve istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz. Elbette Çanakkale'deki mücadelenin büyüklüğüyle sınır ötesi operasyonlarımızın çapı karşılaştırılmaz ama amaç aynı amaçtır, ruh aynı ruhtur, iman aynı imandır.

### 'TÜNELLERDEN ÇIKAN SİLAHLARI GÖRDÜNÜZ DEĞİL Mİ?'

(Afrin) O tünellerden çıkan silahları gördünüz değil mi? Noldu? İşe yaradı mı? Aynen 15 Temmuz gibi... 15 Temmuz'da işe yaradı mı? 251 şehit verdik ve 2193 gazimiz oldu ama devletimizi bu namussuzlara kaptırmadık. Şimdi de aynı şekilde 911 kilometre sınırimız olan Suriye'de terör örgütüne asla kaptırmadık.

Zeytin Dalı Harekatı'nda bu sabah itibarıyla 3603 terörist etkisiz hale getirildi.

### 'CUMHURİYET İLK DEVLET DEĞİL, SELÇUKLU'MUZ OSMANLI'MIZ VAR'

Erdoğan: Afrin'de ÖSO ve Türk bayrağı dalgalanıyor

Bir asır önce Çanakkale'de gerçekleşen istiklal mücadelesi eşsiz bir destandır. Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin, asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği bir topraktır. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'mıza verdiği cesaretle Osmanlı'nın içinden yeni bir filizin boy vermesine, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna vesile olmuştur. Dikkat edin, cumhuriyet ilk bir devlet değildir, bizim Selçuklu'muz vardır, bizim Osmanlı'mız vardır ve ardından cumhuriyetimiz vardır.

Her fırsatta, gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Çanakkale'ye bizzat gelmesini, bu mübarek mekanları ziyaret etmesini istiyorum. Çanakkale başka... Çanakkale bizim ilham kaynağımız, Çanakkale bizim istikamet kaynağımız.■

# GELECEK VİZYONUMUZ

**B**ugün tüm dünyada her alanda baş döndürücü hızda bir değişim yaşanıyor. Bir yandan teknolojik dönüşümler yaşanırken, diğer yandan sosyal ve kültürel alanda yeni eğilimler gözlenmektedir. Değişimi iyi algılayarak uyum sağlayanlar kazanmakta, değişim sürecinde geri kalanlar ise eskisinden çok daha fazla bedeller ödemektedir.

Tecrübeli bir kadroyla dünyadaki eğilimleri, oluşan fırsatları, yeniden şekillenen ilişkileri dikkatle analiz ederek net bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Yeni dönemin ayır edici vasıflarından olan dijitalleşmeye özel bir önem veriyoruz ve Dijital Türkiye'nin vaktinin geldiğine inanıyoruz.

Ülkemizi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına daha güçlü bir biçimde taşımak için 2023 vizyonumuzu ortaya koymuştuk. Yeni hükümet sistemiyle bu vizyonumuzu daha da güçlendirerek, iş dünyamızın, genç girişimcilerimizin, iş kadınlarımızın küresel ölçekte söz sahibi olduğu bir ülkeye dönüştüreceğiz.

2023'e beş kala artık daha uzun soluklu hedefleri benimseme, ortaya koyma aşamasındayız. Kendimize ufuk çizgisi olarak belirlediğimiz 2053 ve 2071'e doğru emin adımlarla yürürken artık vizyonumuzu uzun vadeli bir perspektifle geleceğe taşıyacağız.

Bunun için önümüzdeki dönemde de ortalama olarak gelişmekte olan ülkelerin üzerinde yüksek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlayacağız. Böylece dünya ekonomisinden aldığımız payı yüzde 1,5'lere taşıyacağız.

Korumacılık eğiliminin küresel düzeyde yükseldiği bir ortamda geçici rüzgârlara kapılmayıp dışa açık, rekabetçi, serbest piyasayı esas alan ekonomik yapımızı güçlendirerek devam ettireceğiz.

Coğrafyamızın ve dinamik genç nüfusumuzun avantajlarını da kullanarak ülkemizi küresel düzeyde

bilgi üreten ve bilgiyi katma değere dönüştüren bir güç haline getireceğiz. Üretim biçimimizi, günümüzde en önemli rekabet unsurlarından biri haline gelen yenilikçilik ve farklılık oluşturmaya dayalı bir yapıya dönüştüreceğiz. Bunun için de bilgiye dayalı üretim, büyümemizin temel belirleyici gücü olacaktır. 11

Bütün politikalarımızın özünde insan merkezli siyasi anlayışımız bulunmaktadır. İnsanımızı kalkınmanın bizatihi amacı olarak görüyor, yine bu amaca insanımızla erişebileceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. En büyük servetimiz dinamik nüfusumuz ve gençlerimizdir.

Gelişmiş ülkelerin gıpta ile baktığı genç ve dinamik nüfusumuzun sunduğu fırsat penceresini ekonomik büyüme açısından en iyi şekilde değerlendireceğiz. Birlikte koşacağımız gençlerimizle küresel alanda yeni başarı hikâyeleri yazacağız. Başkalarını izleyen değil, başkalarının örnek aldığı, dünyada adından söz ettiren, sonuna kadar güvendiğimiz gençlerimizle başaracağız.

Topyekûn kalkınma hedefimiz çerçevesinde kadınlarımızın kalkınma sürecine daha aktif katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Bir yandan kadın girişimciliğini güçlendirirken diğer yandan kadınların işgücüne katılma oranını 2023 sonunda yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız.

**Son 16 yılda yaptığımız atılımlarla; alt orta gelir ülke grubunda olan ülkemizi, üst-orta gelir grubuna yükselttik. Yeni hedefimiz ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımaktır.**





**Kapsayıcı bir ekonomik büyüme anlayışı içinde ekonominin nimetlerini daha adaletli bir şekilde tüm toplumsal kesimlere paylaşacağız. Bir yandan gelir dağılımını iyileştirirken, diğer yandan bölgeler arası dengesizlikleri azaltacağız.**

Birleşmiş Milletler İnsani gelişmişlik endeksinde göre “yüksek insani gelişmişlik seviyesi”ne çıkardığımız ülkemizi, “en yüksek insani gelişmişlik seviyesi”ne ulaştıracağız.

Önümüzdeki dönemde gelirini daha adil paylaşan ve nesiller arası hakkaniyeti sağlamış; çalışma istek, yetenek ve becerisine sahip; herkesin üretime katkıda bulunduğu; demokratik standartları yüksek, her alanda kalkınmış bir toplum haline geleceğiz.

Küresel düzeyde ekonomik ve sosyal gelişmeleri şekillendirmesi beklenen alanlardaki teknolojik gelişmelere yoğunlaşacağız. Bu alanda yetkin bir ülke haline geleceğiz.

Bu süreçte bir taraftan yeni teknolojilere dayalı dijital sanayi yapısına geçerken, diğer taraftan insanımızı zihni ve fiziki becerilerinden faydalanabileceğimiz yeni alanlarda istihdam edeceğiz.

Milli Gelirden Ar-Ge'ye ayırdığımız kaynaklarımızın payını yüzde ikinin üzerine çıkararak imalat sanayimizde yüksek teknoloji üretimini payının hakim olduğu ekonomik bir yapıya sahip olacağız. 12

Bilginin üretiminde ve katma değer oluşturacak şekilde kullanımında girişimci ve yenilikçi bir

anlayışla özel sektörün rolünü güçlendireceğiz. Küçük ve orta boy işletmeler başta olmak üzere, rekabetçi bir ortamda oluşturacağımız özgün projelerle küresel ölçekte tanınan bir çok girişimcisi ve markası olan bir ülke konumuna yükseleceğiz.

Tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlamış, kamuda ve özel sektörde kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye hedefliyoruz.

Ekonomik ve teknolojik atılımlarımızın yanı sıra sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de hizmet verebilecek nitelikte mega projelerimizi birer birer hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi; eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, lojistik ve ticarete yerli ve milli üretimle dünyada söz sahibi olan ve cazibe merkezi konumunda bir ülke haline dönüştüreceğiz.

Savunma sanayiinin birçok alanında geliştirmekte olduğumuz milli teknolojimizin seviyesini en üst düzeye ulaştıracağız. Önümüzdeki dönemde Türkiye, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, dünyada önde gelen ihracatçı ülkeler arasına girecektir.

Geleneksel unsurların yanı sıra siber alanda da savunma mekanizmalarına sahip olacak şekilde ülkemizin yerli ve milli teknolojik altyapısını ve organizasyon kabiliyetini geliştireceğiz.

Ülkemiz için vazgeçilmez olan enerji ve gıda güvenliği alanlarında uluslararası standartlarda en üst düzeyde tedbirleri hayata geçireceğiz.

Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde daha kaliteli bir yaşam sürmesini hedefliyoruz. Bu bağlamda, akıllı ve yeşil kent projeleriyle, şehirlerimizi daha yaşanabilir bir niteliğe kavuşturacağız. Gelecek nesillerimize medeniyetimizin izlerini bulacakları, iftihar edecekleri, kimliği olan şehirler bırakacağız.

Geçmiş değerlerimizi geleceğe taşıyan bir anlayış içinde eğitim, kültür ve sanatta yenilikçi ürün ve

yaklaşımlarla tüm insanlık için değer üretmeye yönelik atılımlar gerçekleştireceğiz.

Ülkemiz, özellikle gelişmekte olan ülkelerin sorun ve beklentilerini dile getirmede önemli bir rol üstlenmektedir. Bu tecrübeden de faydalanarak, AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz.

Milletimizle birlikte bölgemizdeki ve tüm dünyadaki dost ve kardeş milletlerin daha fazla refaha kavuşmasını istiyoruz. Bunun için gereken 13 işbirliklerini daha da sıkılaştırarak katma değer için bu coğrafyada üretilmesi için sağlam adımlar atacağız.

Geçmişte önemli medeniyetlere merkez olmuş, kültürleri ev sahipliği yapmış olan ülkemizin, bu zengin coğrafyada dünya ile entegrasyonunu artırarak komşularıyla birlikte kalkınma sürecini hızlandırma çabasında olacağız.

Yakın coğrafyamızda huzur ve refah ortamı için katkıda bulunmaya devam ederken, küresel düzeyde daha özgürlükçü, kapsayıcı, adaletli bir düzenin tesis edilmesinde öncülük edeceğiz. Bu anlayışla Türkiye, bugün olduğu gibi gelecekte de demokrasi ve adaleti sadece kendi insanı için değil tüm insanlık için istemeye ve hak temelli diplomatik yaklaşımını sürdürmeye devam edecektir. “Dünya 5’ten büyüktür” çağrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Türkiye gelecekte de küresel düzeyde sözü dinlenen lider bir ülke ve mazlumların umudu olmayı sürdürecektir.

Yeniden şekillenen dünyada her alanda rekabet üstünlüğüne sahip, girişimci ve yenilikçi anlayışın toplumun tüm kesimlerine yayıldığı, refahını adaletle paylaşan, milli değerlerini evrensel değerlerle buluşturan, güçlü ve büyük Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.

Vakit Türkiye vakti.14

## GÜÇLÜ MECLİS

Ülkemizde her ne kadar ilk parlamento Meşrutiyet döneminde ortaya çıkmışsa da, gerçek anlamda 1950 yılında çok partili hayata geçişle birlikte demokratik bir yasama sürecinin temelleri atılmıştır.

1960 sonrasında askeri darbeler ve muhtıralar nedeniyle zaman zaman özgür iradesi kesintiye uğratılmak istense de halkımızın dirayeti ile milli irade her defasında Millet’in Meclisini ayakta tutmuş ancak Meclis’in tek başına irade göstermesinin önüne engeller çıkarılmaya devam edilmiştir.

İktidara geldiğimiz 2002 yılından itibaren sivilleşme çabalarımız doğrultusunda Meclis’in iradesi sürekli güçlenmiştir. Her türlü vesayet 15

girişimine rağmen hükümetimizin gösterdiği güçlü irade ile milli iradenin örselenmesine, Meclis’in gücünün azalmasına izin verilmemiştir.

27 Nisan’da e-muhtıra, 15 Temmuz’da silahlı darbe girişimleriyle Meclis’in iradesine el konulmak istenmiş ancak AK Parti iktidarlarımızın 10 yıl arayla karşı karşıya geldiği iki teşebbüs de halkımızın güçlü desteği ve hükümetimizin kararlı duruşuyla bertaraf edilmiştir.

15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde tarihimizde ilk defa olmak üzere Meclis’imiz bombalanmış, millet iradesi yok edilmeye çalışılmıştır. Tarihi geleneği güçlü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradenin üzerinde herhangi bir güç kabul etmeyeceğini 15 Temmuz’da tüm dünyaya göstermiştir.

Meclisimiz, milli iradenin sembolü, halkımızın kendini yönetme hakkının garantisidir. Meclis sadece yasama faaliyetlerinin yapıldığı bir yer değil aynı zamanda Türkiye’nin bağımsızlığının, demokratik hüviyetinin, halkın yüce iradesinin vücut bulduğu yerdir. Meclisimiz, yürütme üzerinde halkın sesi olup yasama denetimini sağlayan yönetim sistemimizin ve demokrasimizin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Güçlü bir Meclis olmadan güçlü bir Hükümet ve bağımsız ve tarafsız yargıdan bahsetmek ve gelişmiş bir ülke hayali kurmak mümkün değildir.

Bundan yüzyıl önce, rahmetle andığımız dedelerimiz, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, Yunan askeri Polatlı’ya dayandığında bile Meclis’i kapatmamış, savaş şartlarında dahi Meclis’in iradesiyle kararlar almış ve İstiklal Harbimizi Büyük Millet Meclisimizin önderliğinde kazanmıştır.

Milli iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni dönemde de güçlü bir şekilde faaliyetlerine devam edecek; yeni sistemin önemli bir unsuru olarak işlev görecektir; halkımızın güvenliği, özgürlüğü, huzuru ve refahı için yasama faaliyetlerini aralıksız sürdürecektir.

Anayasa değişikliğiyle beraber Meclisimize daha güçlü bir ortamda çalışmasının önü açılmıştır. Yeni sistemle Meclis ve Hükümet güçlenecek, yönetimde çift başlılık ortadan kalkacaktır.

Seçimler artık dört yılda değil, beş yılda bir gerçekleştirilecek ve uzun süreli istikrar sağlanacaktır. Yeni Meclisimizde artık 550 değil, 600 milletvekili olacak, 18 yaşında seçme hakkıyla birlikte Meclisimiz daha da gençleşecek ve temsil gücü artacaktır.16

Yeni sistemde Meclisimiz asli işlevi olan yasa yapmaya odaklanacak ve hükümeti daha güçlü bir şekilde millet adına denetleyecektir. Yasa teklifleri artık sadece milletvekilleri tarafından verilecek ve halkımızın beklentileri, kanunlara çok daha fazla yansiyacaktır. Hükümet, bütçe dışında yasa tasarısı teklif edemeyecektir. Yeni sistemde hükümetin kanun tasarısı hazırlama, sunma yetkisi olmadığı gibi yetki kanunuyla KHK çıkarma yetkisi de kaldırılmıştır.





**Nitelikli demokrasi için etkin bir yasamanın gereği olarak güçlü bir Meclis bundan sonraki dönemde de yönetim sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olmaya devam edecektir. Meclisin yürütmeyi denetim yetkisi de güçlenecek ve gerçek bir denetime dönüşecektir.**

Meclis hükümeti kanun yoluyla, ayrıca meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru yoluyla denetleyecektir. Meclis, soruşturma ve dokunulmazlıkları kaldırma yoluyla cezai denetim sürecini başlatma yetkisini gerektiğinde kullanabilecektir.

Bizim için güçlü bir Meclis; çalışan, üreten, yasalaştıran ve bu yolla vatandaşlarımızın, ekonomik birimlerimizin ve sosyal hayata dair tüm kesimlerin günlük hayatını kolaylaştıran, sorunların çözümüne katkıda bulunan bir Meclis anlamına gelmektedir.

Milletvekillerinin yasama gücü yeni yönetim modeliyle güçlenecektir. Yeni dönemde Meclisin, ülkemizin temel problemlerini çözmeye yasa yapıcı olarak daha fazla işlev görmesi bizim için oldukça önemlidir. Bunun için de yüce halkımıza Meclis sıralarında vekâlet eden, onların sorunlarıyla dertlenen, çözüm arayışında olan, kafa yoran ve teklif üreten milletvekillerinin daha nitelikli çalışmalarla yeni dönemde daha kaliteli bir yasama süreci oluşturmalarına özel önem vereceğiz. Meclisimizin teknik ve kurumsal altyapısını güçlendireceğiz.

Mecliste yer alan ihtisas komisyonlarının müzakere etme ortamı geliştirilerek, çok daha aktif hale gelmeleri sağlanacak, Meclisimizin kurumsal altyapısı daha da güçlenecektir. Genel kurul daha çok karar alma süreçlerine odaklanacaktır. Meclisin yasama kapasitesinin güçlendirilmesini sağlarken, diğer taraftan hükümeti denetim kapasitesini güçlendireceğiz. Özellikle Komisyon çalışmalarında kaliteli bir yasama süreci için sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımı ve katkısı sağlanacaktır.

AKParti olarak, Meclisin çalışma usul ve esaslarını belirleyen iç tüzüğün yeni hükümet sistemimize uygun bir biçimde çalışmasını sağlayacak düzenlemelere öncülük edeceğiz. 17





Parlamentomuz sadece yasama görevi yapmayacak, uluslararası alanda da ülkemizin ve insanımızın hukukunu koruyacak şekilde bir misyonu olacaktır. Yeni dönemde parlamenter diplomasi alanında Meclisimiz çok daha aktif bir rol oynayacaktır.

### **GÜÇLÜ HÜKÜMET (CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİM MODELİ)**

Türkiye'yi alt orta gelirli ülkeler liginden üst orta gelirli ülkeler ligine yükselttiğimiz, başarılarla dolu geçen son 16 yılımız, 16 Nisan 2017 Anayasa Halk Oylamasıyla milletimizin evet dediği yönetim sistemi değişikliği ile taçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Sistemi, milletimizin iradesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak değiştirilmiştir.

24 Haziran Seçimleri ile birlikte en öncelikli meselemiz; halkoylaması sonuçlarının tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesi, “milli iradeye dayalı etkin işleyen bir yönetim” yapısı tesis edilmesidir. Yeni yönetim sistemine yasal ve kurumsal uyum süreci, 2023 hedeflerimiz çerçevesinde “reformcu” bir anlayışla hayata geçirilecektir.

Seçimlerin beş yılda bir yapılması istikrarı ve öngörülebilirliği sağlayacak, belirsizlikleri azaltacaktır.

Anayasa değişikliğiyle devletin başı sıfatıyla yürütme yetkisinin verildiği Cumhurbaşkanlığı Makamının liderliğinde artık daha çabuk karar alacak ve daha hızlı işleyecek bir devlet sistemine geçiyor, Meclis ve Hükümetin daha uyumlu bir biçimde çalışacağı bir döneme giriyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir şahlanış dönemine gireceğiz. Bu dönemde bürokrasinin azaldığı hızlı ve etkili yönetim; ekonomik büyüme, refah ve kalkınmanın garantisi olacaktır. Hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, etkin bir yönetim modeli oluşturacağız.

Yeni sistemle Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı politika ve strateji geliştirmeye, izleme ve değerlendirmeye yoğunlaşırken, bakanlıklar daha icracı ve fonksiyonel bir yapıda şekillendirilecektir. Bakanlar artık milletvekili olmayacak, dolayısıyla seçim bölgesinden çok kendi asli işlerine yoğunlaşacaklardır.

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran, kurumların hızlı çalışmalarını sağlayan bir yönetimi hakim kılacağız. Bürokrasiyi azaltırken, büyümeyi hızlandıracak; 2023 ve ötesine uzanan hedeflerimize ivme kazandıracacağız.<sup>18</sup>

Güçlü bir hükümetle, huzurun, güvenliğin ve özgürlüğün teminatı olacağız. Kurumsal yenilenme sayesinde güvenlik politikalarımızı daha etkin şekilde işletileceğiz. İnsanımıza özgürlüklerini güvenli bir ortamda yaşama imkânı sunacağız.

Güçlü hükümet sistemi ile aynı zamanda ülkemizi bölgesinde ve küresel siyasette daha etkili bir konuma yükselteceğiz. Böylece bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkımızı artıracacağız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonlarında görüldüğü gibi, uluslararası işbirliği ve terörle mücadelede imkânlarımızı genişleteceğiz. Uluslararası sorunların çözümünde söz ve hak sahibi olmak konusunda elimiz güçlenecek. Öncü ülke olma hedefimiz, yeni yönetim sistemimizle birlikte daha kısa sürede gerçekleşecek. Sorun çözen, güçlü bir ülke olarak bölgede etkinliğimiz artacak.

Yeni sistemle yürütmede karar alma süreçlerindeki çok başlılık ortadan kalkacak, daha etkin hızlı bir yönetim anlayış sergilenecektir. Bu sayede atamalarda bürokratik gecikmeleri ortadan kaldıracacağız. Yöneticilerde performansa dayalı görev değişikliklerini daha hızla yapabileceğiz. Görevde ehliyet ve liyakati ön plana çıkaracağız. Bürokraside yönetim kademelerini azaltacağız.

Kurumların yapısal dönüşümleri, benzer iş yapan birim veya kurumların birleşmesini kolaylaştıracağız.



Yeni teknoloji ve uygulamaların gerekli kıldığı kurumları hızla hayata geçireceğiz.

Bu dönemde Cumhurbaşkanı liderliğinde; bakanlıklar, taşra teşkilatları ve yerel yönetimlerle birlikte kamu yönetiminde çarklar daha hızlı dönecek; hem vatandaşlarımıza sunacağımız hizmet kalitesi artacak hem de bürokratik iş ve işlemlerin süre ve maliyeti azalacaktır.

Yeni hükümet sisteminin gereklerine uyum sağlayacak şekilde kamu yönetiminin yapısal ve fonksiyonel dönüşümünü sistematik ve bütüncül bir şekilde tasarlıyoruz.

Yeni yönetim sistemi ile birlikte, yeni ve kapsamlı bir kalkınma hamlesi gerçekleştireceğiz. Ülkelerin tarihinde her zaman karşısına çıkmayan büyük bir fırsat olarak görülmesi gereken bu sürecin, her bakımdan milletimizin yükselişine vesile olacağına inanıyoruz. Bu dönemde bir taraftan teknolojik atılımlar yaparak ekonomimizi büyütürken diğer taraftan da her alanda daha kaliteli hizmetlerle tanışacağımız bir ortam hedefliyoruz. 19

Yönetim sistemleri belirli bir alanı değil tüm

politika alanlarını ilgilendirir. Yönetim sisteminin istikrarlı ve etkili hale gelmesi tüm alanlarda olumlu sonuçlar doğuracaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin gerektirdiği düzenleme ihtiyaçları, kamu yönetiminin daha ve etkin ve verimli çalışması, karar alma ve uygulama süreçlerinin hızlandırılması, milli iradeye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde demokratik siyasetin güçlendirilmesi ve vesayetçi yapıların ortadan kaldırılması, dünyadaki değişim ve rekabet ortamı içinde kamu yönetiminin ihtiyaç duyduğu reformların gerçekleştirilmesi anlayışı ile şekillendirilecektir.

Bu anlayış içinde yapılacak reformlar demokratik siyasetin alanını genişletecek ve halkımızın beklentilerine çok daha etkili bir şekilde cevap verecektir. Gerek politika belirleme gerekse uygulama süreçlerinde daha etkili hale gelecek olan yönetim sistemimiz, rekabetçi bir dünyada ülkemiz bakımından son derece önemli bir avantaja dönüşecektir.

Bakanlıklarda ve merkezi kamu idarelerinde yeni sistemin gerektirdiği uyumu sağlayacağız. Kamu idari yapılanmasına, kamu idarelerinin görev dağılımlarının netleştirilerek hizmet sunumunda mükerrerliklerin önlenmesine, Cumhurbaşkanlığı ile Bakanlıklar arasındaki koordinasyonun sağlanmasına dair mekanizmaların tanımlanmasına yönelik çalışmalarımızı tamamlama aşamasındayız.

24 Haziran seçimlerinden sonra sistemin gerektirdiği mevzuat altyapısını tamamlayacağız. Gerçekleştirilen Anayasa değişikliği sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda hukuk reformunu devam ettireceğiz.

Temel olarak merkezi idare için gereksiz yük oluşturan hususlarda merkez-taşra ve merkezi idare yerel yönetimler ilişkisini de güçlendirecek yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Hesap verebilirlik, şeffaflık, katılımcılık ve kalite odaklılık ilkelerimiz çerçevesinde devletin, her bir vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, huzur ve güvenliğinin sağlanmasında, yaşam standartlarının yükseltilmesinde bir araç



olduğunu, asıl amacın insanı yaşatmak olduğunu unutmadan yeni sistemin gerektirdiği uygulamaları hayata geçireceğiz.

İnsanı, bilgiyi ve mali kaynakları daha etkin yönetebilen, hızlı düzenleme kabiliyetine sahip, hızlı karar alabilen ve çözüm üreten bir yönetim mekanizması oluşturacağız. 20

Yeni dönem kamu yönetimimiz açısından yürütmenin yasama süreçlerine daha kaliteli katkı sunduğu; izleme, değerlendirme ve denetimin daha etkili olduğu bir dönem olacaktır.

Ekonomi, sosyal politika, dış politika, güvenlik, istihbarat ve savunma gibi devletin stratejik öneme sahip fonksiyonlarının daha ön alıcı bir şekilde koordine olacağı bu dönemde; devletin karar verici, planlama ve yönlendirme işlevini daha aktif bir biçimde hayata geçireceğiz.

Yeni dönemde veriye ve kanıta dayalı politika geliştirme anlayışımız daha da ileriye götürerek devlet idaresinde bilgiye dayalı yönetimi hakim kılacağız.

Tarihi tecrübeleri ve içerisinde bulunduğu coğrafyayı da dikkate alarak devletin ortaya çıkabilecek krizleri hızlı müdahale edebilecek kapasitede ve etkin bir şekilde yönetebilecek bir yapıda olması gerekmektedir. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde kamu yönetiminde mümkün olduğunca sade bir yapı tesis ederek, işlevsel, görev çatışma ve çakışmalarından arınmış, güçlü ve hızlı karar alınmasını sağlayacak bir kamu yönetimi çatısının oluşturulmasını sağlayacağız.

Bu yapı bir taraftan kamu hizmetlerinde koordinasyon kolaylığı ve esnekliği içerirken diğer taraftan da icraatların etkili ve isabetli olmasına daha fazla imkân taniyacaktır.

Vatandaşlarımıza hizmet sunumunda hiçbir aksaklığa meydan vermemek üzere yeni hükümet sistemimizde üst kadem yönetici atama sistemimizi reforme edeceğiz. Bu bağlamda atama süreçlerinde objektif, liyakate ve performansa dayalı bir sistem temin edecek düzenlemelere gideceğiz.

## YENİ YÖNETİM MODELİ

24 Haziran seçimleri, yeni yönetim sistemini hayata geçireceğimiz ilk seçim olacaktır. Vatandaşlarımız bir taraftan cumhurbaşkanını yani Hükümeti sandıkta seçecek, diğer taraftan milletvekillerini belirleyecektir. Yeni dönem güçlü Meclis ve güçlü Hükümet dönemi olacaktır. Bu iki temel kurumun kendi alanlarına yoğunlaşmalarının yanı sıra ahenk içinde çalışmaları milli hedeflerimizin gerçekleşmesine hizmet edecektir. Bu iki kuvveti, bağımsız ve tarafsız yargı tamamlamış olacaktır.

Yeni dönemde Meclis daha itibarlı, Hükümet daha güçlü, bağımsız ve tarafsız yargı daha etkin olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte yürütme erkinin kendi içerisindeki fonksiyonları derli toplu ve etkili bir nitelik kazanırken, kuvvetler ayrılığı prensibi daha sağlıklı bir şekilde uygulanma zemini bulacaktır.

Yürütmenin daha bütüncül bir yapıyla daha hızlı ve kaliteli hizmet vermesine dayalı yeni yönetim modelinde güçlü bir Meclis yasama faaliyetlerini daha iyi yaparak yürütme üzerindeki sorumluluklarını yerine getirirken, bağımsız ve tarafsız yargı vatandaşlarımızın adil ve etkin bir şekilde adalet hizmeti alabilmesinin hukuki zeminini oluşturacaktır.

## BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGI

Adaleti mülkün ve meşruiyetin temeli, hukuk devletinin esası olarak görüyoruz. Bize göre adalet, hukukun üstünlüğüne dayalı, herkesin güven duyduğu, her türlü güç odağından bağımsız, tarafsız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilen bir yapıda olmalıdır.

Yargının bağımsız ve tarafsız olması tüm vatandaşlarımız ve uluslar arası kamuoyuna hukuk güvencesi sunması, tüm süreçlerinin uluslararası standartlarda ve demokratik usullerle işlenmesi temel prensibimizdir. 21

Yargı erkinin güven veren; öngörülebilirliği sağlayan; ideoloji, siyasal tasavvur veya inanç dikte etmeyen ve bunların etkisinde kalmayan bir çerçevede olması sadece adalet gereği değil aynı zamanda demokrasimizi de güvence altına alınması anlamına gelmektedir.

Bağımsız ve tarafsız yargı, adaletin tesisini sağlayan ve temel hakların kullanımını garanti altına alan bir kurumsal yapı olduğu gibi aynı zamanda sağladığı hukukla öngörülebilirlik ortamında belirsizliği azaltan, üretim ve yatırım kararlarının daha sağlıklı ve nitelikli bir şekilde alınmasını sağlayan, böylece kalkınma sürecimizi hızlandıran bir çerçeve sunmalıdır.

Çok partili hayata geçtikten sonra neredeyse sürekli yaşanan hükümet krizleri yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını da etkilemiştir.

Geçmiş tecrübelerimiz göstermektedir ki güçlü bir hükümet ve etkili bir meclis olmayınca yargı, çeşitli kesimlerin etkisi altına girebilmekte ve demokratik işleyişi aksatabilmektedir. Tarihimiz bunun çeşitli örnekleriyle doludur.

28 Şubat darbesinde silah zoruyla darbecileri alkışlamaya mecbur bırakılan, 367 krizinde yargı darbesi gerçekleştirmeye kalkışan yargı mensupları, AK Parti iktidarları ile bağımsız ve tarafsız





olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Disiplin mahkemeleri dışında askeri yargıya son verilerek yargıda birlik sağlanmıştır.

Daha önce AK Parti iktidarları tarafından yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı adına yapılan reformlar meyvesini vermiş ve Türk yargısı tarihinde ilk defa darbecilere boyun eğmemiş ve 15 Temmuz gecesi önemli bir yargı bağımsızlığı zaferine imza atmıştır.

16 Nisan Anayasa değişikliğiyle yargı alanında yapılan düzenlemeler ise başlı başına bir reformdur. Bir olağanüstü rejim şekli olan sıkıyönetim mahkemeleri de kaldırılmıştır. Artık Türkiye’de sıkıyönetim ilanı söz konusu olamayacağı gibi sıkıyönetim dönemlerinde devreye giren sıkıyönetim mahkemeleri de bir daha kurulmayacaktır. Olağanüstü dönemlerde bile doğal hâkim ilkesini öne çıkaran bu yaklaşım yargı güvencesini ve yargı güvenliğini güçlendirmek bakımından son derece önemli bir adımdır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı tam güvence altında olacaktır. 22

Yargı organlarımız artık sadece yargısal faaliyetlerle uğraşacak, vesayetçi yapı ve anlayışlara alet edilemeyeceklerdir.

**«Önümüzdeki yıldan itibaren tüm okullar tam gün eğitime geçecek hale gelecektir. Eğitimde kalite seferberliği başlatıyoruz.»**

Yeni sistemde Anayasa yargısı meclisten çıkan kanunları ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerini denetlerken, Danıştay ve idari mahkemeler ise hükümetin tüm işlemlerini denetleyecektir. Böylece yeni dönemde yargı güvencesi daha da artacaktır.

«Vakit Türkiye Vakti, diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50’nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz.»

«Cemevlerinin hukuki statü sağlayacağız. Yasaklara ve yasakçı zihniyetle mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz.»

«Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600’e çıkaracağız.»

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda AK Parti



seçim beyannamesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

AK Parti 2000 Kasım'dan beri girdiği her seçimden birinci çıkmış bir partidir. Milletimizin huzuruna ilk defa çıktığımız 2002'de çıktığımız seçimlerde yüzde 34 oy alarak iktidar olduk. Bu oran ülkemizin yakın tarihindeki en büyük başarıydı. 2007'de oyumuzu yüzde 47'ye çıkardık, tek başımıza iktidar olduk. 7 Haziran'da ilk kez çoğunluğu sağlayamadığımız bir seçim oldu. 1 Kasım'da seçimleri yeniledik ve yüzde 49,5 ile iktidara geldik. Ayrıca 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52 oy oranına ulaştık.

İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız. Vakit Türkiye Vakti, diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz.

### **İŞTE AK PARTİ'NİN SEÇİM BEYANNAMESİ YAPARSA YİNE AK PARTİ YAPAR**

Biliyorsunuz 6 Mayıs'ta seçim manifestomuzu İstanbul'da milletimize açıkladık. Bugün güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye başlığıyla

beyannamemizi "Yaparsa yine Ak Parti yapar" diyerek milletimizin takdirine sunuyoruz. Biz dünyamızdaki eğilimleri, yeniden şekillenen ilişkileri dikkatle analiz ederek bir yol haritası koyuyoruz, dijitalleşmeye ayrı önem veriyoruz.

### **HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYÜRÜZ**

2023'e 5 kala kendimizi ufuk çizgisi olarak belirlediğimiz 2053 ve 2071 hedeflerimize de emin adımlarla yürüyoruz. Korumacılık eğiliminin küresel düzeyde yükseldiği bir ortamda dışa açık ekonomik yapımızı güçlendireceğiz. Üretim gücümüzü yenilikçi ve farklılık oluşturmaya dayalı bir yapıya dönüştüreceğiz. Genç ve dinamik nüfusumuzun sunduğu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendireceğiz.

Bir yandan kadın girişimciliğini güçlendirirken bir yandan kadınların iş gücüne katılma oranını yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız. Yeni hedefimiz ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımak. Türkiye'yi en yüksek insani gelişmişlik düzeyine çıkarmak istiyoruz.

### **TEKNOLOJİK GELİŞMELERE YOĞUNLAŞACAĞIZ**

Teknolojik gelişmelere yoğunlaşacağız. Teknolojinin her alanında yetkin bir konuma geleceğiz. Bilginin üretiminde ve katma değer oluşturacak şekilde kullanımında girişimci ve yenilikçi bir anlayışla özel sektörün rolünü güçlendireceğiz. Mega projelerimizi birer birer hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

Siber alanda da ülkemizin yerli ve milli teknolojik altyapısıyla organizasyon kabiliyetini güçlendireceğiz. Akıllı ve yeşil kent projeleriyle şehirlerimizi daha yaşanabilir bir hale kavuşturacağız. Gelecek nesillere kimliği olan şehirler bırakacağız.

AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Yakın coğrafyamızda huzur ve refah için katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Dünya 5'ten büyüktür çağrımızı kararlılıkla ifade etmeyi sürdüreceğiz. Vakit Türkiye vakti...

### **MECLİS'İ GERÇEK GÜCÜNE BİZ KAVUŞTURDUK**

Yeni dönemi güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye olarak ifade ediyoruz. Bağımsız, tarafsız ve güçlü bir yargıyla da demokrasimizi sağlam temeller üzerine oturuyoruz. Cumhurbaşkanlığını kazanmak kadar mecliste çoğunluğu elde etmeyi de önemli





AYINE AK PARTİ





görüyoruz. Yeni dönemde TBMM'yi daha güçlü konuma taşımaya kararlıyız. Meclis'i gerçek gücüne biz kavuşturduk.

Kararların daha hızlı alınacağı ve daha etkin uygulanacağı yeni sistemin ülkemize çok ciddi zaman maliyeti olan sıkıntılar ortadan kaldıracak. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı önem verdiğimiz bir başka husustur. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlayacak adımlar atmaya sürdüreceğiz. Biz demokrasiyle kalkınmayı birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük.

### **CEMEVLERİNİN HUKUKİ STATÜ SAĞLAYACAĞIZ**

24 Haziran seçimlerinden sonra demokrasimizi geliştirmeye devam edeceğiz, demokrasiyi bir üst lige çıkaracağız. Cemevlerinin hukuki statü sağlayacağız. Yasaklara ve yasakçı zihniyetle mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz. 3 Y ile mücadele söz vermiştik, yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluktan, bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

### **MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ**

Anamuhalefetin OHAL'i ağızına dolması utançtır. FETÖ başta olmak üzere insanlarımızın inançlarını istismar eden yapılarla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sivil toplum alanının sağlıklı işleyebilmesi için devletin düzenleyici rolünü artırmayı planlıyoruz. Hukukun üstünlüğü ilkesini esas alarak herkesini hakkını daha iyi koruyacağı yöntemler uygulayacağız. Yargı süreçlerini kolaylaştırma ve basitleştirme çalışmalarına devam edeceğiz.

Mahalle ve semt bekçilerini artırarak kentleri daha huzurlu hale getireceğiz. Siber suçlar narkotik suçlarla etkin mücadele yöntemlerini geliştireceğiz. Terörle mücadelemizi inlerine girerek sürdüreceğiz.

### **TÜM OKULLAR TAM GÜN EĞİTİME GEÇECEK**

Önümüzdeki yıldan itibaren tüm okullar tam gün eğitime geçecek hale gelecektir. Eğitimde kalite seferberliği başlatıyoruz. Müfredatı ülkemizin ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine göre güncelleyeceğiz. Kültür sanat faaliyetlerine daha fazla kaynak aktaracağız.

Önümüzdeki yıldan itibaren tüm okullar tam gün eğitime geçecek hale gelecektir. Eğitimde kalite seferberliği başlatıyoruz. Müfredatı ülkemizin ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine göre güncelleyeceğiz.

### **KÜLTÜR MERKEZİ OLMAYAN İLİMİZ KALMAYACAK**

Kültür sanat faaliyetlerine daha fazla kaynak aktaracağız. Kültürümüzü dünyaya tanıtsinemavetv dizilerine özel destek vereceğiz. Külliye çevresinde inşası süren 5 milyon kapasiteli kütüphanemizi dünya çapında bir merkez haline getireceğiz. Kültür merkezi olmayan ilimiz kalmayacak. Aile hekimliğini daha da yaygınlaştıracacağız.

### **SAĞLIK STANDARTINI BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ**

Ülkemize kazandıracığımız 40 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerimizin sağlık standartını bir üst seviyeye taşıyacağız. Sağlık sektöründe de yerleştirmeyi artıracacağız. Nitelikli eğitimle gençlerimizin kariyer sahibi olmalarını da hedefliyoruz. Siyasette gençlerin önünü açan biz olduk. Değerli kardeşlerim seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e düşürerek gençlerin enerjisini siyasete daha fazla yansıtmayı hedefliyoruz. Her alanda kadınların etkin bir fert olarak süreçlere katılımını artırmayı sürdüreceğiz.

Çocuklarımızın insani ve ahlaki değerlere sahip, bilinçli, iyi eğitilmiş, saygılı fertler olarak yetişmesini sağlayacağız. Yaşlılara ve engellerimize yönelik çok önemli projelerimiz var. Nitelikli iş gücünü ülkemize çekmek için yeni politikalar belirleyeceğiz.

### **DİJİTAL DÖNÜŞÜME HIZ VERECEĞİZ**

Emeklilerimize bayramlarda 1000 tl ikramiye vererek mübarek günlerde onlara destek sağlıyoruz. Bizim ekonomideki başarımızın sırrı güven ve istikrar iklimini sağlamış olmamızdır. Dijital dönüşüme hız vereceğiz. Enflasyonla mücadele konusunda ciddi önlemleri seçimden sonra uygulayacağız. Yeni pazarlar bularak, ürün çeşitliliğine giderek ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracacağız.

### **REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ**

Yeni pazarlar bularak, ürün çeşitliliğine giderek ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracacağız. Antartika'da hazırlıklarını başlattığımız Türk Bilim Üssünü önümüzdeki yıl faaliyete açıyoruz. 6 Endüstri bölgesine 15 tane daha ilave edeceğiz. Enerji, sağlık, havacılık, uzay, raylı sistemlere destek vereceğiz. Türkiye'nin otomobil projesini hızla hayata geçireceğiz.

Silahlı ve silahsız İHA'lar konusunda elde ettiğimiz başarı bize güç ve moral verdi. Savunma Sanayi ihracatımızda da giderek önemli bir yer kapsıyor, daha genişleteceğiz. İHA konusunda



AR-GE çalışmaları başlatacağız. Hava Savunma Sistemleri projelerinde önemli mesafe kat ettik, uay ajansımızı bu yıl kuruyoruz.

## DOĞALGAZ KULLANMAYAN KALMAYACAK

Doğalgaz kullanmayan büyük ilimiz ve ilçemiz kalmayacak. Bor başta olmak üzere değerli hammaddelerin en etkin şekilde kullanma çalışmalarına devam edeceğiz. Hedefimiz 2023'te tarımsal ihracatımızı 50 milyar dolara çıkarmaktır. Yüksek teknoloji seracılık ve dikey tarım gibi modern teknikleri uygulayacağız. Hayvan varlığımızı artırarak et tüketiminde kendine yeter bir ülke haline geleceğiz.

## OTOYOL AĞIMIZI 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ

Otoyol ağımızı 2 katına çıkaracağız. Demiryollarında, hızlı tren hatlarını süratle tamamlayacağız. İstanbul ile birlikte 9 yeni havalimanı açacağız. Geniş bant abone sayısını 90 milyona ulaştıracacağız. Ülkemizin her ferdini kuşatacak bir vizyonu hayata geçireceğiz. Sıfır atık projesiyle dünya çapında bir model ortaya koymayı hedefliyoruz. Su havzalarının tamamını koruma altına alacak bütüncül bir yönetime geçeceğiz. Ergene havzası eylem planını kararlılıkla uygulayacağız.

İstanbul başta olmak üzere marka değeri yüksek şehirlerimizi küresel düzeyde cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz. Büyükşehir belediyelerinde akıllı kent uygulamalarını destekleyeceğiz.

## BOŞUNA ONE MİNUTE, DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR DEMEDİK

Dış politikada hakkaniyetli yaklaşımımızı devam ettireceğiz. BM başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda mazlumların sesi olmak üzere devam edeceğiz. Boşuna one minute, dünya 5'ten büyüktür demedik, bunlar dış politikamızın eksenini oluşturdu. AB ile kazan-kazan esasına göre süreci işletmeyi sürdüreceğiz.

Suriye toprakları tüm teröristlerden arındırılana kadar faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımızın haklarını korumak için tedbirleri almaya devam edeceğiz.

## EMEKLİLİK EK GÖSTERGELERİNİ 3 BİN 600'E ÇIKARACAĞIZ

Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Personellerin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız.

### PROJELER

- İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi Projesi.  
- Ankara'da Türkiye Uygarlıklar Müzesi adıyla dev bir külliye kuracağız. Dijital Kültür Arşivi oluşturuyoruz.

- Yassıada'yı demokrasi ve özgürlükler adası haline dönüştürüyoruz. Şu anda inşaatı hızla devam ediyor. İnşallah muhteşem bir eser meydana geliyor. Orada demokrasinin en önemli temsilcisi Adnan Menderes'in idam fermanını orada yazdılar. Şimdi biz orayı demokrasi ve özgürlükler adası haline getiriyoruz.

- Savunma sanayiinde başlattığımız ve çalışma aşamalarına getirdiğimiz projeleri tamamlamakla kalmayacağız, daha ileriye taşıyacağız.

- Yerli otomobilimizi yapacağız. Hedefimiz önümüzdeki yıl prototipi tamamlamak, 2021 yılında da ticari üretime geçmek.

- Yeni havalimanımızın da ulaşımına katkıda bulunacak Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli bir kısmını önümüzdeki yıl tamamlıyoruz.

- Ovit tünelini bu yıl, Zigana'yı bir dahaki yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Mersin Antalya arasında yer alan 34 tünelden 15 ini tamamladık. Ordu çevreyolundaki 4 tünelden 2'si bitti. Diğerlerinde çalışmalar sürüyor. Şebinkarahisar Giresun'daki tünelde ışık görüldü. Erzurum - Bayburt arasındaki Kop tüneline önümüzdeki yıl ışık görülecek.

- İstanbul'da 3 katlı tüneli saymadan geçmek olmaz. En altı raylı sistem, üst 2 katı lastik tekerlekli araçlar için yapılacak. Kanal İstanbul dev bir proje, maalesef sözü gecikmeli olarak hayata geçirilecek bir proje. Yeni dönemde start vererek bu işi halledeceğiz.

- Mersin Akkuyu'da ilk nükleer santralinin

inşası sürüyor. İlk ünitesini 2023'te devreye almayı planlıyoruz.

- İstanbul başta olmak üzere eski stadyumları ve havalimanlarını millet bahçelerine dönüştürüyoruz. Bunların da en önemlisi İstanbul Havalimanı'nın eski yerini millet bahçesine çevirmek olacaktır. Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alanı şehir parkına dönüştüreceğiz. Eskişehir'de eski Eskişehir stadını da millet bahçesi yapıyoruz.

Hizmet siyasetinde bizimle yarışabilecek hiçbir parti yoktur. AK Parti milletvekili olmak sizlere önemli sorumluluklar yüklüyor.

### **BAŞBAKAN YILDIRIM: YENİ BİR ZAFER KAZANMAK İÇİN GÜN SAYIYORUZ**

Kürsüye çıkan Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım şunları söyledi:

Bugün Türkiye'nin aydınlık yarınları için önemli bir adımın atmanın mutluluğunu duyuyorum. 24 Haziran'a günler kaldı. AK Parti ailesi olarak yeni bir zafer kazanmak için gün sayıyoruz. Bizler 'vakit Türkiye vakti' diyerek Türkiye'nin dört bir yanına dağılacağız. 3 Kasım heyecanını, 12 Haziran sevincini, 1 Kasım mutluluğunu, 16 Nisan sevincini 24 Haziran'da şaha kaldıracacağız. AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir. Bu salonda 600 vekil adayımız yok, 81 milyonun umudu heyecanı var.

AK Parti ülkemizde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız kadar, bölgede ve dünyadaki tüm

masumların umududur. Öncelikle 24 Haziran seçimlerine katılan tüm parti ve adaylara başarılar diliyorum. AK Parti adaleti, kalkınmayı, kardeşliği vazgeçilmez değerler kabul eden bir siyasetin adıdır. Bizim demokrasi anlayışımızda, vatandaşın mutluluğu, refahı çok önemlidir. 16 yıldır milletimiz, ülkenin kaderini, yönetimini AK Parti'ye teslim etti, hamd olsun.

### **YAPAMAYACAĞIMIZ HIÇBİR ŞEYİN SÖZÜNÜ VERMEDİK**

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin desteği ile 16 yılı dolu dolu geçirdik. Dünyada az görülen başarı hikayesini birlikte yazdık. Hem güven, hem ekonomik istikrarı sağladık. Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. 3 Kasım'dan bugüne milletimize ne söz verdiysek, o sözleri yerine getirdik. AK Parti bir sevdadır, AK Parti Türkiye'nin bugünüdür, yarınıdır, aydınlık geleceğidir.

Bugün memnuniyet ve sevinçle diyorum ki, kadın adaylara en fazla yer veren parti AK Parti'dir. AK Parti'ye de bu yakışır. Biz sadece milletin yüzünü güldüren, aşına bereket katan işler yaptık. 16 yılda hayal edilenlerin gerçeğe döndüğüne şahit olduk. 16 yıl önce devraldığımız Türkiye ile şimdiki Türkiye'nin arasındaki değişim ortada. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Ülkemiz sürekli geliyor, güvenle büyüyor. İhracat, sanayi, turizmde rekor üstüne rekorlar kırıyoruz. 81 ilimizde yatırımda, istihdamda önemli mesafeler katettik."■







# RECEP TAYYİP ERDOĞAN

**A**slen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu.

Recep Tayyip Erdoğan, gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle iç içe bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplumsal sorunlarla ilgilenen Recep Tayyip Erdoğan'ın aktif politikaya adım attığı döneme rastlamaktadır.

Lise ve üniversite yıllarında Millî Türk Talebe Birliği öğrenci kollarında aktif görev alan Recep Tayyip Erdoğan, 1976 yılında MSP Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'na ve aynı yıl MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi. 1980 yılına kadar bu görevlerini sürdüren Erdoğan, siyasi partilerin kapatıldığı 12 Eylül döneminde, özel sektörde bir süre müşavirlik ve üst düzey yöneticilik yaptı.

1983 yılında kurulan Refah Partisi ile fiilî siyasete geri dönen Recep Tayyip Erdoğan, 1984 yılında Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985 yılında ise Refah Partisi İstanbul İl Başkanı ve Refah Partisi MKYK üyesi oldu. İstanbul İl Başkanlığı görevi sırasında diğer siyasi partiler için de model olan yeni bir örgütsel yapı geliştiren Erdoğan, bu dönemde özellikle kadınların ve gençlerin siyasete katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yaptı; siyasetin tabana yayılarak geniş halk kitleleri tarafından benimsenip itibar görmesi yolunda önemli adımlar attı. Bu yapılanma, mensubu bulunduğu Refah Partisi'ne 1989 Beyoğlu yerel seçimlerinde büyük bir başarı kazandırırken, yurt genelinde de parti çalışmalarını için örnek teşkil etti.

27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, siyasî yeteneği, ekip çalışmasına verdiği önem, insan kaynakları ve malî konulardaki başarılı yönetimiyle dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'un kronikleşmiş sorunlarına doğru teşhis ve çözümler üretti. Su sorunu, yüzlerce kilometrelik yeni boru hatlarının döşenmesiyle; çöp sorunu ise dönemin en modern geri-dönüşüm tesislerinin kurulmasıyla çözümlendi. Hava kirliliği sorunu Erdoğan döneminde geliştirilen doğalgaza geçiş projeleriyle son bulurken, kentin trafik ve ulaşım açmazına karşı 50'den fazla köprü, geçit ve çevre yolu inşa edildi; sonraki dönemlere ışık tutacak birçok proje geliştirildi. Belediye kaynaklarının doğru kullanımı ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla olağanüstü önlemler alan Erdoğan, 2 milyar dolar borçla devraldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarını büyük ölçüde ödedi ve bu arada 4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye'nin belediyecilik tarihinde yeni bir çığır açan Erdoğan, bir yandan diğer belediyelere örnek olurken, bir yandan da halk nezdinde büyük bir güven kazandı.

**Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te halka hitaben yaptığı konuşma sırasında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere tavsiye edilen ve bir devlet kuruluşu tarafından yayınlanan bir kitaptaki şiiri okuduğu için hapis cezasına mahkum edildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine son verildi.**

**Recep Tayyip Erdoğan, 4 ay kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra kamuoyunun ısrarlı talebi ve gelişen demokratik sürecin bir sonucu olarak 14 Ağustos 2001'de arkadaşlarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AK Parti) kurdu ve Kurucular Kurulu tarafından AK Parti'nin Kurucu Genel Başkanı seçildi. Milletlin teveccüh ve güveni AK Parti'yi daha kuruluşunun ilk yılında Türkiye'nin en geniş halk desteğine sahip siyasî hareketi haline getirdi ve 2002 yılı genel seçimlerinde üçte ikiye yakın parlamento çoğunluğuyla (363 milletvekili) tek başına iktidara taşıdı.**

Hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili adayı olamayan Erdoğan, yapılan yasal düzenlemeyle milletvekili adaylığının önündeki yasal engelin kalkması üzerine, 9 Mart 2003'te Siirt ili milletvekili yenileme seçimine katıldı. Bu seçimde oyların yüzde 85'ini alan Erdoğan, 22. Dönem Siirt Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

15 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini üstlenen Recep Tayyip Erdoğan, aydınlık ve sürekli kalkınan bir Türkiye idealiyle, hayatî öneme sahip birçok reform paketini kısa süre içinde uygulamaya koydu. Demokratikleşme, şeffaflaşma ve yolsuzlukların engellenmesi yolunda büyük mesafeler katedildi. Buna paralel olarak ülke ekonomisi ve toplum psikolojisini olumsuz yönde etkileyen ve onyıllardır çözülemeyen enflasyon kontrol altına alındı, itibarını yeniden kazanan Türk Lirası'ndan 6 sıfır atıldı. Devletin borçlanma faiz oranları aşağı çekildi, kişi başına düşen millî gelirde büyük artış gerçekleştirildi. Ülke tarihinde daha önce görülmemiş hız ve sayıda baraj, konut, okul, yol, hastane ve enerji santrali hizmete girdi. Bütün bu olumlu gelişmeler, bazı yabancı gözlemciler ve Batılı liderler tarafından «Sessiz Devrim» olarak adlandırıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde ülke tarihinin dönüm noktası olarak nitelenen başarılı girişimlerine ek olarak, akılcı dış politikası ve yoğun ziyaret-temas trafiğiyle

Kıbrıs sorununun kalıcı çözüme kavuşturulması ve dünyanın çeşitli ülkeleriyle verimli ilişkiler geliştirilmesi konularında önemli adımlar attı. Tesis edilen istikrar ortamı iç dinamikleri harekete geçirirken, Türkiye'yi bir merkez ülke haline getirdi. Türkiye'nin ticaret hacmi ve siyasal gücü, yalnız içinde bulunduğu coğrafi bölgede değil, uluslararası alanda da hissedilir düzeyde arttı.

Recep Tayyip Erdoğan, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde %46.6 oy alarak büyük bir zafer kazanan Ak Parti'nin Genel Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Hükümeti'ni kurdu ve tekrar güvenoyu aldı.

Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran 2011 seçimlerinden de daha büyük bir zaferle çıktı ve % 49.8 oy alarak 61. Hükümeti kurdu.

10 Ağustos 2014 Pazar günü, Türk siyasi tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ve ilk turda 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

16 Nisan halk oylamasında kabul edilen Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının partili olabilmesinin önünün açılmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Büyük Kongrede, kurucusu olduğu AK Parti'nin Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

Recep Tayyip Erdoğan evli ve 4 çocuk babasıdır.

Dünden bugüne insanoğlu toplu halde yaşamaya başladığından beri, bu topluluğun başında kendilerine önderlik eden birine ihtiyaç duymuşlardır. Bu lider o topluluğun düzeninin sağlanması ölçüsünde bir anlamda otorite olacak ve toplum üzerinde otoritesini meşru ölçülerde kullanma yetkisine sahip olabilecektir. Liderlikte en önemli nokta arkasındakileri peşinden sürükleyebilmesi ve yapacaklarına inandırmaktır.

Günümüzde her anlamda kötüye doğru giden toplumsal ortamlarda her ülke de, tüm olumsuzluklara karşı koyabilecek bir lider aranır. Lider, kitleleri etkilemek için bazı kaynaklar kullanır, Ayşe Aslı Yıldırım'ın yapmış olduğu çalışmada; French ve Bertham Raven'a göre bunlar, 'yasal güç, ödüllendirme gücü, zorlayıcı güç, uzmanlık gücü, karizmatik güç' tür.

Karizmatik olan lider, kişiliğindeki mevcut karizmasıyla diğer insanları yönlendirir. Karizmatik olan lider, toplumun birlik ve beraberliğini ve dayanışmasını üst seviyelere çıkaran kişidir.

Türk siyasi ortamına baktığımızda siyasi partilerinin liderlerinin bu anlamda eleştirilebilir bir ortama sahip olduğu ve çeşitlilik sağladığı görülmektedir. Türk siyasetinde seçmenin oyunu belirleyecek en önemli unsur liderlik vasfıdır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini ve bu liderliğin karizmatikliğini göz önünde bulundurmak gerekir.







Erdogan'ın lider olarak çıkışının ardından Recep Tayyip Erdogan'ın önsözüyle yayınlanan, Yalçın Akdoğan'ın kaleme aldığı 'Ak Parti ve Muhafazakâr Demokrasi' adlı kitapta, bu dönem şu şekilde tasvir edilmiştir:

"3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde, halk koalisyon yerine iki partili sistem arayışına girmişti. Denenmiş, yıpranmış partiler artık halk için umut vaat etmiyordu. Liderlerin yıllardır aynı şeyleri tekrarlamaları ve vaatleri yerine getirmemeleri karşısında halk kendisini aldatılmış hissetti. Erdoğan, seçim meydanlarında halkın özlemlerine, öfkesine seslenebilmekte çok başarılıydı. Halk Erdoğan'ın konuşmalarının içeriğine değil sözlerine bakıyordu. Erdoğan her zaman, 'ben onlardan farklıyım, ilkelerime bağlıyım; onlar eski biz yeniyiz' mesajını kitlelere veriyordu."

Erdoğan, kendi deyimiyle her zaman "kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi" olmayı hedeflemiştir. Liderliği ise şu şekilde tanımlamıştır:

"Bence su liderlik kavramını açıklamakta fayda var. Bakın liderlik, aslında bir partinin genel başkanı olmak değildir. Liderlik başbakan olmak değildir. Yani siz, bazı olayların neticesinde de gelip bir yere başbakan olursunuz, hatta cumhurbaşkanı da olursunuz, ama bu, lider olmanız anlamına gelmez. Ben liderliği aslında böyle bir sanal liderlik olarak görmüyorum. Su anda bazı siyasi partilerin genel başkanları sanal liderlerdir. Organik liderliktir aslolan. Bunu sağlayabiliyorsa bir lider başarıda çok daha etkindir. Ve dünyada da dikkat edilirse organik liderlik başarıya gidiyor. Diğerleri başarıya gidemiyor. Ve onlar, bakıyorsunuz rüzgâr gibi geldi geçti şeklinde oluyor. Bizim hedefimiz önce kimsesizlerin kimi olabilmek, sessiz yığınların sesi olabilmek."

Recep Tayyip Erdoğan, liderlik tanımında da 'organik liderlik' kavramını kullanarak kendisini

diğer siyasi parti liderlerinden ayıran özelliğini vurgulamıştır. Erdoğan, liderliğini halkayakın, halkın dilinden anlayan, onların sorunlarını dile getirip, onlara sahip çıkabilen bir lider olarak tanımlamıştır. Ak Parti'nin 3 Kasım 2002'de seçim çalışmalarını yönlendiren Arter Ajans'ın sahibi Erol Olçak' la Sabah Gazetesinde yapılan röportajda, Olçak, seçim kampanyasında Erdoğan'a olan yoğun ilgiden dolayı ajansın, seçim stratejisini lider üzerine kurduğunu açıklamıştır. Yine Olçak'la yapılan görüşmeye göre, Erdoğan'ın bazı liderler tarafından eleştirilen ancak halkın kabullendiği yerli ve basit bir dil kullanması da seçmeni etkilemede önem taşımıştır. Erdoğan'ın imajının önemli dönüm noktalarından birisi de cezaevi sürecidir. Cezaevine giderken söylediği "bu şarkı burada bitmez" sözü, kısa sürede onu bir dava adına haksız yere hapis yatan bir kahraman olarak göstermiş, kendisine mesafeli duran kesimler için bile kahramanlık sloganı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Karizmatik liderlik kuramları içerisinde yer alan Conger ve Kanungo'nun Karizmaya Atf Kuramına Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek olarak gösterebilmek mümkündür. Recep Tayyip Erdoğan, okuduğu şiir nedeniyle hapis cezasına çarptırılmış ve siyaset yasağı almıştır. Bu olaylar Erdoğan'ı halkın gözünde mağdur duruma düşürmüştü ve liderliğinde önemli rol oynamıştır. Atf kuramına göre bu durumu şöyle açıklamak mümkündür: Erdoğan, halkı için ceza almıştır; riske girmiştir. Erdoğan bu konuşma sonrasında halkın dikkatini yoğun olarak üzerinde toplamış ve halk tarafından karizmatik bir lider olarak atfedilmiştir.

Tüm liderler hedefledikleri kitleyi etkileyebilmek amacıyla konuşur. Liderlerin kazanıp kaybetmelerini belirleyen şey, yaptıkları konuşmaların gücüdür denilebilir. Bu güç sayesinde iktidar kazanabilen liderlerin yanı sıra, bu gücü doğru olarak kullanmayı



bilmeyen liderlere de rastlamak mümkündür. Hitabet yeteneğinin liderlere karizmatik güç kazandırdığı söylenebilir. Karizmatik liderin özelliklerini sıralarken ikna yeteneğinden, öz güvenlerinden, cesaretlerinden ve konuşma yeteneklerinden söz edilmiştir. Siyasi parti lideri olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabet yeteneğini incelerken, öncelikle onun bu konuda geçmişte aldığı eğitimden ve tecrübelerinden söz etmek gerekir. Erdoğan'ın hitabet yeteneğine sahip olduğunu söylemek mümkündür. Daha gençlik yıllarında bu yeteneği ile ün salan Erdoğan'ın hitabetinde imam hatip lisesi mezunu olmasının da etkileri görülür. Burada aldığı uygulamalı hitabet eğitimiyle, sesini başarılı bir şekilde kullanmayı başarmaktadır. Daha önceki yıllarda da şiir okuma yarışmalarında kazandığı başarılar, onun ileride iyi bir hatip olacağını göstergesidir. İmam hatip lisesinde okutulan 'hitabet' dersinde Tayyip Erdoğan, başarılı bir hatipte bulunması gereken pek çok özelliği öğrenmiş ve siyasi yaşamında da bunları uygulamaya çalışmıştır. Ahmet Yüzendağ tarafından yazılan ve imam hatip liselerinde ders kitabı olarak okutulan, 'hitabet dersleri' isimli kitapta hitabet ve hatiplik konusunda su bilgiler verilmektedir:

“...İnsanları, bilgi, düşünce, görgü, ahlak yönünden aydınlatacak, yol gösterecek önderler için üstün bir hatip olmak gerekir. Bu arada halkımıza dini bilgiler veren ve dini yasanın yüksek hazlarını tattıran imam hatiplerimizin de güzel konuşmaları şarttır. Hatiplerimizi genel olarak topluluk karşısında başarılı olabilmeleri, hitabet sanatını ve metodunu bilmeleri, kültürlü olmalarıyla mümkündür. Bu bakımdan hitabet ismi çok önemli bir konudur. ...Kendilerini halka tanıyacak, sevdirecek, fikirleri etrafında insanları toplayacak kimselerin güzel konuşmaları, ikna edici nutuklar vermeleri icap eder.” İmam hatip liselerinde ayrıca, bir hatibin şahsen dikkat edeceği hususlar belirtilirken, giyiminden, vücut hareketlerinden, ses tonundan, mimiklerinden, telaffuzundan da özellikle bahsedilmektedir. Bunlara ek olarak, irticalen, yani herhangi bir metne bakmadan yapılan konuşmanın nasıl yapılması gerektiği hakkında da bilgiler verilmekte, dersin ileri aşamalarında da bunun uygulaması yapılmaktadır. Birinci bölümde başarılı bir hatipte bulunması gereken özellikler aktarılırken, hatibin beden dilini de iyi kullanması gerektiği belirtilmişti. AB Parlamenterlerine ve dünyanın önde gelen birçok ismine beden dili eğitimi veren İlhan Doğan, beden dilini en iyi kullanan Türk siyasetçisinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylemiştir. Dogan, “Halkın kültürünü bizzat yaşadığı için onun dilini de çok iyi konuşuyor. Anlatmak istediklerini çok iyi anlatıyor. Konuşurken ellerini ve kollarını nereye koyacağını çok iyi biliyor.

Ellerini rahatsız etmeden açıyor. Geleneklerimizi çok iyi anlayıp yorumlayabildiği için bunu ustalıklı yapıyor.” demiştir. Aralık 2006'da Beden Dili Semineri'nde konuşan başka bir uzman, Mete Tastan da, Erdoğan'ın, konuşma yeteneğini tamamlayıcı bir özellik olan beden dilini çok iyi kullanmasını, 2002'deki ABD Seyahatinde Başkan Bush'un karşısındaki kendinden emin tavırlarını (ayak ayak üzerine atması v.b.) örnek göstererek anlatmıştır.

Erdoğan, seçim çalışmaları sırasında da beden dilini rahat bir şekilde kullanabilmek ve halkla arasındaki engeli kaldırabilmek amacıyla mitinglerde sahnenin üzerine kurulan kürsüyü kullanmadan serbest bir şekilde dolaşarak konuşmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında dikkati çeken bir diğer unsur da elinde yazılı olan dokümanlara bakmadan konuşmasını gerçekleştirmesidir. Farabi'nin belirttiği iyi bir hatibin özelliklerini sıralarken bu konudan da bahsedilmiş ve mümkün olduğunca okumadan yapılan bir konuşmanın hedef üzerindeki etkisinin olumlu olacağı vurgulanmıştır. Erdoğan, gençlik yıllarından kalan bir alışkanlıkla konuşmalarına önceden çalışmaktadır. Haliç'te demirli gemilerin üzerinde yaptığı alıştırma buna önemli bir örnektir.

Siyasal alanda bireyin kendisini topluma kabul ettirebilmesinin önde gelen koşulu hizmet etmektir ve Recep Tayyip Erdoğan, siyasal yaşamının başlangıcını teşkil eden dönemde, yaşam hikâyesinde özellikle neler yaptığının ve başardığının altını çizmektedir. Bir diğer önemli ayrıntı, toplumu inandırıcı kılmak için kültürel motifleri islemesidir. Yoksulluğu çok iyi bilen Anadolu insanının, içinde bulunduğu koşullardan çok iyi anlayan birinin, lider olma yönündeki düşüncesine uygun bir siyasetçi profili çizmeye çalışması, Erdoğan'ın hitabetinde üzerinde durulması gereken bir diğer dikkat çekici konudur. Recep Tayyip Erdoğan özellikle miting konuşmalarında 'kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi' sloganını çok sık kullanarak ezilmiş halka yönelmiş, onların dikkatlerini çekmeyi amaçlamıştır. Erdoğan Kasımpaşalı olduğunu vurguladığı konuşmalarında, kendi yaşam hikâyesinden, çektiği sıkıntılardan sıklıkla bahsederek, yine kendi deyimiyle 'fildişi kulelerde' yaşayan diğer liderlerden farklı olduğunun altını her fırsatta çizmiştir. Erdoğan ile yüz yüze konuşmuş ona sorular sormuş birçok program yapımcısı, gazeteci ve beden dili uzmanı ile yapılan röportajlarda Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabet yeteneği hakkında su genel sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür: Erdoğan halk dilini konuşma konusunda başarılı, sorulara kısa yanıtlar vererek istenen cevaba ulaşılmasını sağlayan, bol bol deyim ve atasözü kullanarak halkla doğrudan teması geçen, konuşmalarına önceden hazırlanan, hitabet yeteneği sayesinde karizmatik bir imaj çizmeyi başarabilen bir liderdir. ■





# DIŞARIDAN BİR BAKIŞ: BİR KIRGIZIN GÖZÜYLE RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Maksat ÇAKIYEV  
Kırgızistan Cumhuriyeti

**T**ürkiye, kontrast bir ülke. Burada Batı ilkeleri ile Doğu değerleri iç içe geçmiştir. Anadolu tarihinde insanoğlunun en büyük imparatorlukları kurulmuş ve yıkılmıştır. Burası tarihin, kültürün ve medeniyetin bir hazinesidir. Türkiye coğrafi konum olarak bir transit merkezdir. Sadece Avrasya'nın değil; tüm dünyanın yatırım, ulaşım, göç ve ticari akımlarını yürütmektedir. Bu ülke, 10 yılı aşkın süredir Türk dünyasının en karizmatik ve tecrübeli siyasetçisi Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetilmektedir.

Türkiye ile ilgili herhangi bir konuşma her zaman Erdoğan'a bir çağrıyla içerir. O, sadece kendi ülkesinin değil; Türk dünyasının değerli liderlerini unutmayan ve onlara saygı gösteren bir ülkenin lideridir. Bazıları onun diktatör olduğunu, bazıları halkının babası olduğunu, bazıları da ıslahatçı olduğunu söylerler. Ben Kırgızistan Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak, bir Kırgız olarak kendi görüşlerimi paylaşmak istedim.

### **Neden Erdoğan?**

Kırgızlar olarak Erdoğan'ı, günümüz dünyasının en güçlü siyasetçisi, Türkiye'nin Atatürk'ten sonraki en güçlü Cumhurbaşkanı olarak görüyoruz. Hizmet ettiği süre içerisinde ülkesi için büyük işler yaptı. 62 yaşındaki Erdoğan'ın başarısı çoğunluk için tatsız bir sürpriz oldu. O, başarılı siyasetine rağmen, hala eleştirmenlerin odağındadır.

Bugün Türkiye, Türk ve İslam dünyasında siyasi ve ekonomik ağırlığa sahiptir, tıpkı Almanya'nın Avrupa Birliği'ndeki ağırlığı gibi. Şüphesiz ki Erdoğan, ülkesini siyasi ve ekonomi başta olmak

üzere bütün alanlarda ilerletti. 18 sene içinde Türk siyaseti Erdoğan'ın iktidara gelmesinden itibaren istikrarını sürdürmektedir.

Örnek verecek olursak, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin genç Kırgızistan Cumhuriyeti'ne yaptığı yardım ve işbirliği her zaman takdir edilir ve çok değerlidir. Kırgızlar, bağımsızlığından beri özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile ticari ilişkilere önem verip, bu ilişkiler yakından devam etmektedir.

Mevcut iktidarın eleştirmenleri ve muhalifleri, ülke ekonomisinin Erdoğan yönetime gelmeden önce gelişmeye başladığını söylerler. Ama, mevcut Cumhurbaşkanı'nın yönetime gelmesi durumu ekonomiyi iki kat iyileştirdiğini kabul etmeliyiz.

Ben Maksat Çakıyev, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin sıradan vatandaşı olarak, Erdoğan'ı nasıl biri olarak görüyor ve biliyorum?

Onun jeopolitik alanındaki açıklığı ve cesareti benim saygıyı kazandı ve cesaretinden etkilendim. İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler alanında devlet başkanları ve hükümetler, kurallara sıkı sıkıya sadık kalmaya çalışıyor ve siyasi açıklamalar konusunda çok dikkatli davranıyorlar. Erdoğan, kendisini karizmatik bir lider olarak gösterdi ve her nerede olursa olsun adaletsizliğe karşı her zaman karşı çıktı.

Örneğin, ben onun 2009 yılında Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forum'undaki davranışını hep hatırladığımda ona bir kez daha hayran oluyorum. Oturum moderatörü, Başbakan Erdoğan'a İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e karşı "dökme kurşun" operasyonu ile ilgili düşüncelerini tamamen ifade etme fırsatını vermiyormuş gibi geldi. Erdoğan sunucunun sözünü keserek, İsrail



siyasetinin Filistin'e yaptığı davranışı eleştirip önemli bir tavır sergiledi ve forumu terk etti.

Erdoğan'ın kendi düşüncelerini ifade edebilmesi için hiçbir engel yoktur. Erdoğan, G8'in 2009 yılının Temmuz ayında L'aquila'da düzenlenen zirvesinde Çin siyasi otoritelerinin, Urumçi'deki gösterileri bastırmasına karşı yaptıkları eylemleri şiddetle kınamıştı.

Bence sadece kendi ülkesinde değil, dünyada da ağırlığı olan siyasetçi böyle bir ifadede bulunabilir. Recep Tayyip Erdoğan da böyle bir otoriteye sahiptir.

Erdoğan'ın Türk devletlerinin sembollerine duyduğu saygısı onun Türk dünyasındaki itibarını daha da artırıyor. Mesela, onun yere düşmüş Türk bayrağını kaldırıp cebine koyması buna örnek olarak gösterilebilir. 2013 yılında 6 Eylül 2013 tarihinde düzenlenen G20 zirvesi sırasında devlet liderlerinin toplu fotoğraf çekimi için onların yerleri bayraklarla belirlenmişti. Erdoğan bu davranışıyla, ulusal sembollerin devlet başkanlarının ayakları altında olmasına bile karşı olduğunu açıkça göstermişti. Maalesef, biz böyle davranışları Kırgız siyasetçileri ve daire başkanlarından göremiyoruz.

Buna benzer başka bir olay ise, Erdoğan'ın Türkmenistan'a yaptığı ziyaretinde halıdan iki Türk ülkesinin; Türkiye ve Türkmenistan bayrağını kaldırması. Tabi, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'a sadece meslektaşına

sarılp bundan bir ders çıkarması kalmıştır. Ders de şu ki; Türk bayrakları asfaltta değil muhteşem bir halıda olsa dahi ayak altında kalmamalıdır.

Türkiye Cumhurbaşkanı'nın 2015 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyaretini hatırlıyorum. Ziyaret sırasında Erdoğan Türk meslektaşlarına saygılı bir davranış göstermişti. Herhangi bir sebeple Protokol hizmeti, Geydar Aliyev adlı mesleki okulun sunumunda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin marşını açmayı unuttu. Türkiye'nin marşından sonra Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı birkaç dakika Azerbaycan marşını bekleyip durdular, fakat marş açılmadı. Bu olaydan birkaç dakika sonra kürsüye çıkan Erdoğan, "Azerbaycan marşı açılana kadar faaliyete başlamayacağız", dedi. Ve sadece Azerbaycan'ın marşı dinlendikten sonra faaliyete devam edildi.

Türk dünyasının ve Türk devletlerinin değerlerine karşı bunun gibi saygı içeren davranışları, maalesef Türk dünyasının başka Cumhurbaşkanılarından göremiyoruz. Ve sadece Recep Tayyip Erdoğan Türk dünyasının değerlerinin ve dostluğunun koruyucusu olarak bu özelliği barındırıyor.

Açıkça söylemeliyim ki, bu benim düşüncemdir. Sübjektif olabilir ama yine de benim düşüncemdir. Günümüzde Türk devletlerinin bir Cumhurbaşkanı bile Türk dünyasının liderliğine aday gösterilmiyor, çünkü onlar Türk halklarının değerlerini korumak



için birlikte hareket etmeye yanaşmıyorlar. Cumhurbaşkanları, Türk değerlerini içlerinde taşımalıdır. Sadece görevli olarak değil, sıradan bir insan gibi. Ben böyle bir özelliği sadece Recep Tayyip Erdoğan'da görebiliyorum.

Biz Kırgızlar, Erdoğan Bey'in Türk dünyasını korumaya ve birleştirmeye çalıştığını görüyoruz. Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan sadece siyaset alanında değil, ekonomik ve kültürel alanda da yakından işbirliği yapıp birlikte hareket edebilir.

Erdoğan devlet düzeyinde değil, jeopolitik düzeyde de stratejik bir görüşe sahiptir. Erdoğan Bey, siyasi geleceği görebilme yeteneğiyle beni etkiliyor. Onun siyasi rotası; on yıllık stratejik hedefleri belirleme, sadece devlet düzeyinde değil, jeopolitik bir düzeyde de fikir ve programları geliştirme becerisi benim bu insana saygı duymamın bir sebebidir.

Eminim ki, onun geminin rotasını doğru belirleme becerisi Türkiye'yi şimdiki düzeye getirdi. İddialı projeler ve görevler günümüzde sadece ülke ekonomisinin motoru değil, en önemlisi onun katalizörüdür. Sadece ekonomide değil, devlette de süreçleri özendirmek için yöneticilerin azimli olması, iddialı fikirler beyan etmesi ve gerekli adımları atması gerekir. Eskiden böyle fikirlerle savaşlardı. Günümüzde ülkeler arasındaki bu "savaş" kendi ülkesini geliştirmek ve güçlendirmekle, güçlü ve gelişmiş devletler arasında kendi yerini belirlemekle oluyor.

Bunun dışında, Allah'ın izniyle ben Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile tanıştım. Bu kısa zaman içinde onun Yüce Allah'a inanan, yüksek eğitilmiş ve aydın kişilikli biri olduğunu gördüm. Kırgızların atasözü vardır: "Oğlunu görüp babasını eleştir" yani, oğlunu görüp babasının nasıl birisi olduğunu öğrenebilirsin. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görmedim, sadece basın araçlarından görüyorum, fakat oğluyla tanıştıktan sonra babasının kendi halkının büyük lideri olduğunu anladım. Oğlunun sadece Türkiye'nin değil, tüm Türk dünyasının gelişmesine katkı sağlayacağından eminim.

Erdoğan Bey'i idealize etmediğimi de belirtmek istiyorum. Belki de onun Türkiye halkı tarafından hoş karşılanmayan da davranışları vardır ve



bu halkın hakkıdır. Ben sadece Türk halkını ve Türkiye hayatını iyi bilen bir yabancı olarak kendi düşüncelerimi ifade ediyorum.

Bize kardeş ülke olan, dili, dini ve tarihi bir olan, dünyanın en güzel ve kutsal topraklarına sahip Türkiye binlerce insanların ilgisini çekmiştir. Bu yakın ilgiden dolayı Türk dilini öğrenip ve Türk tarihini, kültürünü ve siyasetini yakından takip etme fırsatım oldu. Birçok bağımsız kaynaklarda ve şahsi fikrime göre son 10 senedeki Türkiye'nin muhteşem gelişme göstermesi, en güçlü ekonomilerin içerisinde yer alması ve bölgesel liderliği ele alması; bu zeki ve güçlü liderin başa gelmesinin bir sonucudur. Söz konusu olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kendi halkı için büyük bir nimettir. Bu kadar karmaşık olan bölgede, bir yanda PKK ile mücadele etmek, diğer yandan milyonlarca mültecilere barınak sağlamak ve kendi halkının sosyal – ekonomisini kaldırmak ki bu sadece olağanüstü çalışkan, vatansever, insan sever bir liderin yapabileceği bir şeydir. Türk halkını, tüm uluslararası platform ve zirvelerde en mükemmel seviyede temsil eden, halkın ve genel olarak dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerimizin derdi ile dertlenen, onları düşünen Sayın Recep Bey'e başarılar dilerim! ■

**E**ğer hala bunu göremeyenler varsa gözlerindeki mührün açılması için ben dua ediyorum. Efendim böyle bir şey yaparsak, yargıda başımıza bir şey gelir mi? Bir kere ölür bir insan ya. Her gün ölmenin ne anlamı var?

Kardeşlerim, aziz milletim, sevgili vatandaşlarım, sizleri bu tarihi günde demokrasinin ve milli iradenin bu zafer gecesinde en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.

81 vilayetimizde bize hayır Dua eden kardeşlerimize, bugün buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

Artık Çankaya ile millet arasında bir engel yok. Milletın iradesi tam manasıyla tecelli etmiştir. Millet Çankaya'nın yıldızını ehline emanet etti.

Kirli siyaset ibretlik bir ders almıştır. Siyaset dışı güç odakları ibretlik bir ders aldı. Bizi sevmeyenler bu seçimin mağlubu değildir.

Muhalefet siyaha beyaz deme sanatı değildir.

Bize diktatör diyenler kendi muhasebesini yapsın. Bize otoriter diyenler kendi muhasebesini yapsın.

Hepimiz aynı bayrağın altında yürüyoruz.

Aleviden Sünni'den önce Türkiyeli vardır.

Bayrağımız, Marşımız bir; Acılarımız bir.

Uzlaşma çatıda değil, tabanda olmuştur. Tabandaki uzlaşmayı gelin beraber güçlendirelim.

Bizim davamız Türkiye'nin davasıdır. Ulusal güvenliği tehdit edenin karşındayız. Paralel yapı tabanı da kendini sorgulamalı. Bize Beddua'nın arkasından gitmek yakışmaz. Kimse sorgulanamaz değildir, şahsım da dahil. Paralel yapı tabanı da yeni bir sayfa açmalı.

Bugün yeni Türkiye'nin kuruluş günüdür. 77 Milyonu kucaklayan Cumhurbaşkanı olacağım.( 10 Ağustos 2014 )

Artık Devlet ve Millet aynı istikamete bakıyor.

Şimdi söz de, karar da milletın uhdesine geçti.

Kadına şiddet uygulamak, Allah'ın emanetine ihanet etmektir.

Devlet adamlığı ünvanını taşımak gelecek seçinleri değil, gelecek nesilleri düşünerek hareket etmeyi gerektirir.

Cahiliye döneminde kız çocuklarını cinsiyetlerinden dolayı diri diri toprağa gömenle, üstünlüğünü göstermek için kadına şiddet uygulayan arasında bizim nazarımızda hiçbir fark yoktur.

Cahiliye döneminde kadını bir eşya gibi alıp satanla, bugün medyada, sokakta, iş yerinde onu bir meta gibi pazarlayan arasında bizim nazarımızda yine hiçbir fark yoktur.

Millet iradesinin karşısında durulmaz.

Ben kalkıyorum kadının Allah'ın erkeklere bir emaneti olduğunu söylüyorum. Bu feministler filan var ya. 'Ne demek' diyor 'Kadın emanetmiş, bu hakarettir' diyor. Ya senin bizim dinimizle medeniyetimizle ilgin yok ki.

Gidemediğin yer senin değildir.

Bir Fatihler vardır, bir de işgalciler. Fatihler toprakları işgal eder gönüllere girer, işgalciler ise toprakları fethetse bile orada tutunamazlar.

Hız. Muhammed ( S.A.V. ) tüm müslümanların kırmızı çizgisidir.

Sen bu ülkenin Başbakanı'na yuh çekersen tokadı yersin.

İnsanlığın önünde cansız inekler var. Gelin bu inekleri kaldıralım, insanlık kurtulsun.İç bir zaman yer almadık.

Türkiye artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye. Burada adalet egemen olacaktır.

Vatanımı seven insaf sahibi, vicdan sahibi herkesi bu kirli odaklara cesur bir duruşla cevap vermesini özellikle hatırlatmak istiyorum.

'Acaba AB ne der, acaba bizi alır mı almaz mı?' Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Siz kendi aklınızı kendinize saklayın.

Din dersi tartışılacaksa neden uyuşturucu bağımlılığından bahsedilmiyor.

Biz lafın değil, eylemin tarafındayız.

Her ne yaparlarsa yapsınlar, unutmayın Allah bizimledir. Millet bizimledir. Milletın hayır Dua'sı bizimledir.

Biz tek başımıza da kalsak, milli iradeyi,

# RECEP TAYYİP ERDOĞAN EFSANE SÖZLERİ





demokrasiyi, sandığı şerefimiz ve namusumuz gibi savunmaya devam edeceğiz.

Bugün bir dönemin kapıları kapanıyor. Milletın adamına oy istediniz, teşekkür ederim. ( 10 Ağustos 2014 )

Yunus gibi yangın, Mevlâna gibi dertli, Hacı Bektaş gibi vakur olmadan bu millete hizmet edilemez.

Kimsesizlerin kimsesi olmak bizim için şereftir.

Çocuk masumdur. Çocuğun masumiyetine el uzatan, hele onun canına kast eden herkes alçaktır, canidir.

Muhacirlere evimizi açar, onlarla ekmeğimizi bölüşürüz.

Büyük milletlerin büyük dertleri olur.

Bu tren artık raydan çıkmaz.

Mevlana'nın pergel benzetmesinden ilham alarak bir ayağımızı Türkiye'ye sabitleyip diğeriyle tüm dünyayı dolaşmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam diyeceğiz.

Gözyaşıyla ıslanmış ekmeğimizi bizim boğamızdan geçemez. Kan bulaşmış para bize mutluluk getirmez.

Bizim inancımızda insan eşref-i mahlukattır, yani yaratılmışların en şereflişidir. Dikkatinizi çekiyorum, erkek denmiyor, kadın denmiyor, çocuk denmiyor. İnsan deniyor.

Kadını zayıf görerek, kadını korumasız görerek, kadını aciz görerek ona şiddet uygulayan her kim olursa olsun alçaktır, zavallıdır.

Bu millet, millî şeflik özlemi çekenlerin heveslerini kursaklarında bırakmış bir millettir.

Kim ki etnik unsurları bir ayrışma vasıtası olarak kullanıyorsa, bu topraklarda bin yıldır muhafaza edilen bu kardeşliğe ihanet içindedir.

Birileri, çıkarları için tüm dünyayı ateşe atmaya göze alabilir; Biz, hakkın, merhametin, adaletin yanında yer almaya devam edeceğiz.

Bir anne, bir eş, bir evlat, bir kardeş, komşu, arkadaş olan kadın, hepsinden önce bir insandır.

Kadına kalkan her el, tüm insanlığa kalkmıştır. Kadının onuruna, haysiyetine yönelik her türlü saldırı, tüm insanlığa yapılmıştır.

Ne diyordu, rahmetli Muharrem Ertaş, "Aşkınan çalışan yorulmaz." Biz de, aşk ile çalıştığımız, aşk ile hizmet ettiğimiz için dimdik ayaktayız.

Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ilerletebilelim. İşte biz Çözüm Süreci'ni bu amaçla başlattık.

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, dertleri de ona göre büyüyor. Evelallah bu sıkıntılıların üstesinden gelecek inanca, güce, imkâna sahibiz.

Biz bugün var, yarın yokuz ama bu ülke, bu millet inşallah ilelebet var olacak.

Ben Yeni Türkiye derken, Yeni Anayasa derken, Başkanlık Sistemi derken, kafamda da, kalbimde de sadece Büyük Türkiye hayali var.

Müslümanlar ve insanlar olarak birlikte yaşama imtihanına tabiyiz.

İslam dünyası paramparça bir görüntü içinde. Kardeşin kardeşi öldürdüğü vahim bir tablo var.

Birlikte yaşamaya sıkı sıkı sarılarak kapılarımızı kardeşlerimize açıyoruz.

Din konusunda insafsız ve adaletsiz bir yarış söz konusu.

Biz sorumluluğumuzun farkındayız. İstikametimizi kaybetmezsek ümmetin kurtuluşu yakındır.

Peygamberimizin tebliğ ettiği din tüm müslümanlara özgüvenli olmayı gerektiriyor.

Peygamberimiz hiç kimseye zor kullanmadı. O'nun en büyük gücü İmanıydı.

Silah yok, baskı yok sadece hak dine davet var.

Teröriste terörist diyemeyenler teröristin ortağıdır.

Dini bayramlar, kardeşliğin, hoşgörünün ve dayanışmanın egemen olduğu, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği müstesna günlerdir.

Biz, kaderin üstündeki kadere teslim olarak mücadeleimizi sürdüreceğiz ve eğilmeyeceğiz. Biz sadece rükûda eğiliriz, başka yerde asla.

Sözünüzün değeri itibarınız kadardır. Sözünüz, millet nezdinde muteber değilse noterden senet, bankadan çek de getirseniz bir hükmü olmaz.

Birileri olayı çok yanlış anlamış. Proje geliştirin diyorum, palavraya sarılıyorlar; millete gidin diyorum, notere gidiyorlar.

Siyasete sonuna kadar saygımız var ama ihanete asla tahammülümüz yok.

Kimi silah ve molotofla huzuru tehdit ediyor, kimi de sinsice yöntemlerle devletin içine sızıp insanların haklarını gasbederek bunu yapıyor.

Biz, önce devlet değil önce insan, sonra devlet anlayışını yerleştirdik.

Tarihine sahip çıkmayan milletler yıkılıp gider.

Bizim yoldaşımız millettir. Milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Eskiler, önce yoldaş sonra yol derdi. Eğer iyi yoldaşın, iyi arkadaşın olmazsa yolun da bir anlamı olmaz.

Vatansız insan köksüz insandır. Köksüz insan da rüzgârın önünde savrulan yaprak misali nereye gideceği belli olmayan bir varlığa dönüşür.

Bizim Sünnilik diye bir dinimiz yoktur. Bizim Şia diye bir dinimiz yoktur. Bizim tek dinimiz İslâm'dır.

Kur'an'da, sıkıntıya düştüğümüz durumlarda Allah'ın yardımının yakın olduğu müjdeleniyor.

İnsan, nefis sahibi olduğu için diğer yaratılanlardan farklıdır.

Türkiye'yi hükümsüz bırakan, egolarına mahkum olanlar, tarihe de milletimize de bunun hesabını veremezler.

Bu milleti kimseye böldürmeyiz. Bu bayrağı asla yere düşürmeyiz. Bu vatanın üzerinde kimseye operasyon yaptırmayız.

Bizim Rabia'mız, Allahuekber Dağları'nda, ölümün üzerine, Allah'ına teslimiyetle giden o kahramanların, yiğitlerin mirasıdır.

İnanıyorum ki gençlik kendisine yakışanın en iyisini bulmaya, imar etmeye azimlidir, kararlıdır; bundan sonra da bunun adımlarını atacaktır.

Marjinallere, her türlü aşırılık ve sapkınlık içinde olanlara verdikleri değeri Kâbe'ye vermeyenlere bu millet asla itibar etmeyecektir.

Biz, legal görünümlü illegal örgütlerin de liderlerinin karşısında eğilenlerden değiliz.

Biz, örgüt liderlerinin karşısında eğilenlerden değiliz.

Fedakârlık ve sevginin, merhamet ve şefkatin timsali olan annelerimiz, başımızın tacı, en değerli varlıklarımızdır.

Bu millet dayatmaya, alavereye dalavereye gelmez. Bu milletin karşısında dürüst ve harbi olacaksınız.

Siyasetin yolu, demokrasiye ve kalkınmaya; terörün yolu ise kana, ölüme, acıya çıkar.

Biz emri dağdan değil, Hak'tan ve halktan aldık, farkımız bu.

Biz, yaptığımız hiçbir şeyi bu alçaklar için yapmadık. Amacımız, orada yaşayan mağdur ve mazlum kardeşlerimizin yaralarına merhem olmaktır.

Hâlâ uluslararası algı operasyonları adına Türkiyenin aleyhinde konuşanlar en büyük ahlaksızlığı, en büyük alçaklığı yapıyorlar.

Hiç kimsenin, seçimlerin ortaya çıkardığı tablodaki konumunu, sorumluluk üstlenmek yerine sistemi kilitlemek için kullanmaya hakkı yoktur.

Hiçbir mağduru, mazlumu zalimin pençesine terk etmedik, etmeyeceğiz.

Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile 105 kişiye verilen idam cezaları hukukun, temel hak ve özgürlüklerin katledilmesidir.

Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

Küçük azınlığın Türkiye`de Kaos oluşturma girişimleri asla başarılı olamayacak. Bu ülkenin sahibi artık Millettir.

Türkiye bizim ortak hayat alanımız, ortak sevdamız, ortak geçmişimiz, ortak geleceğimizdir.

İnsanlığın önünde cansız inekler var. Gelin bu inekleri kaldıralım, insanlık kurtulsun.

Türkiye, kendisine din olarak Kemalizmi almış, başka hiçbir dine hayat hakkı tanımayarak kitlelere zorla dikte ettirmiştir. Oysa en üst belirleyici İslam'ın ilkeleridir. Her şey ona göre belirlenir.

Bu anayasa ırkçıdır ama "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı" diye bir anlayışı getirmiştir. Bir çatışma

var anayasada. Bir taraftan bir Kürt'ün kalkıp da Türk aleyhine konuşmasını suç unsuru telakki ediyor ama bir Kürt'ün aleyhine konuştuğu zaman onu alkışlıyor. Ee bu mantık çelişkidir. Üstünlük ancak Hakk'a olan yakınlıkla ölçülür.

Bu mücadeleyi iktidara getirme noktasında eğer benim emir komuta merkezim bana "papaz elbisesi giymen gerekiyor" diyorsa yaparım dedim. Papaz elbisesi dahi giyerim. Bu var mı usulün içinde? Var tabii ki.

İşte fetih (İstanbul'un fethi), bizim insanlığa sunduğumuz bir hoşgörü örneği ve bugünkü tarifıyla temel insan hak ve özgürlüklerine dair mükemmel bir uygulamadır.

Bana diyorlar ki, "Sen Rizelisin. Sen Laz'sın." Diyorum ki, "Laz değilim" Gittim, babama sordum. Babam, büyük dedesine sormuş. Molla bir zattı. Şu cevabı vermiş: "Yarın öleceğiz, Allah bize soracak: Rabbin kim, nebin kim, dinin ne? Ama bize 'Kavmin nedir?' diye sormayacak. Sana sordukları zaman 'Elhamdülillah Müslümanım' de geç.

Türkiye'nin yapılacak çok işi var beyler, boşa kürek çekmek sevdasından kurtulamayanlar bunun bedelini ödeyeceklerdir. Buyursunlar boşa kürek çekmeye devam etsinler.

Her soruna illa ki bir ad koymak gerekiyorsa, Kürt sorunu... Adına ister "kökeni Kürt vatandaşlarımızın toplumsal talepleri" deyin, ister "Güneydoğu sorunu" deyin, isterseniz "Kürt sorunu" deyin... Sorunlar, anayasal düzende, demokratik cumhuriyet sistemi içinde ve daha çok demokratikleşme yoluyla çözümlenmeli.

Etnik unsurlar vardır. Kürt'ü vardır, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Arnavut'u, Boşnak'ı, Türk'ü vardır. Bunlar ülkemizde bir alt kimliktir. Bunun bir tek üst kimliği vardır; o da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır.

Biz kaybedeceğiz onlar kazanacak, yok öyle şey. Onlar kaybedecek biz kazanacağız, o da adalet anlayışımıza ters.

Türkiye'nin dostluğu ne kadar kıymetliyse düşmanlığı da o kadar şiddetlidir.

Önemli olan boy değil, önemli olan soy, soy!

Bugün evet diyenler de kazanmıştır, hayır diyenler de kazanmıştır. Her bir vatan evladı bu akşam büyük bir kazanç içindedir. İsteseler de istemeseler de her vesayetçi anlayış kaybetmiştir. Bugün bu akşam kaybeden darbeci anlayış olmuştur.

İslam'ın yüce değerlerine ve Hz. Peygamber'e hakaret, fikir ve inanç hürriyeti içinde değerlendirilemez.

Bizim değerlerimizde yol engel tanımaz. Önünde cami bile olsa eğer yol oradan geçecekse, biz o camiye yıkarız, gideriz o camiye başka bir yerde inşa ederiz.

Biz Yezidi de olsa teröre bulaşmadığı sürece, insana insan olduğu için yine değer veririz.



- Bundan sonra, ne Fethullahçı Terör Örgütünü, ne de diğer terör örgütlerini destekleyenlere en küçük bir merhamet gösterilmeyecektir.

- Biz emri dağdan değil, Hak'tan ve halktan aldık, farkımız bu.

- Bu vatana ihanet edenler, bu ihanetin bedelini ödeyecek.

- Biz, bu kutlu davaya başımızı koyduk. Bu darbe girişimi Allah'ın izniyle püskürtülecektir.

- Biz geçmişte darbecilere, vesayet odaklarına karşı verdiğimiz mücadelede ne kadar samimiyssek, terörle mücadelede de o kadar samimiyiz.

- Biz, gerektiğinde tüm fertleriyle inancı, vatani, bayrağı, devleti uğruna savaşılabilen, bunu göze alan bir milletiz.

- Biz ancak rükûda eğiliriz.

- Biz, yaptığımız hiçbir şeyi bu alçaklar için yapmadık. Amacımız, orada yaşayan mağdur ve mazlum kardeşlerimizin yaralarına merhem olmaktır.

- 15 Temmuz'daki teşebbüsün adı vatana ihanettir. Dünyada vatana ihanetin cezası ne ise, bu teröristler de aynı cezaya maruz kalacaklardır.

- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiklerimiz bizim gözbebeğimizdir.

- Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş edenler sandılar ki, bu millet korkacak, meydanları, sokakları bırakıp evlerine çekilecek...

- İradelerini Fethullahçı terör örgütüne teslim

eden şer çetesinin teşebbüsleri, milletin ve devletin iradesi karşısında başarısız olmuştur.

- Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini bekleyenleri bugüne kadar sevindirmedik, sevindirmeyeceğiz

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bu kahraman milletin Cumhurbaşkanı olmaktan şeref duyuyorum.

- Türkiye, "ceberrut devlet" anlayışından kurtulmuş, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını esas alan bir yaklaşıma geçmiştir.

- İslam dünyasının umudu Türkiye'dir.

- Bizi birbirimize düşürmek isteyen kesimler, kendi karanlıklarında boğulacak.

- Bu alçaklarla mücadelede milletimizin duruşu herşeyden önemlidir. Durmak yok, çekilmek yok. Meydanları boş bırakmayacağız.

- Millet olarak İstiklal Marşı gibi bir metne sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak, ne kadar şükretsek azdır.

- Sokağa çıkma imkanı bulamayıp evinde duasıyla, yüreğiyle, gözyaşıyla buğz eden vatandaşlarımın her birine teşekkür ediyorum.

- Vakit mezhep, meşrep, etnik kimlik siyasetiyle ayrışma değil; bir olma, beraber olma, birbirimize kardeş olma vaktidir.

- Küçük azınlığın Türkiye'de Kaos oluşturma girişimleri asla başarılı olamayacak. Bu ülkenin sahibi artık Millettir.

- Türkiye bizim ortak hayat alanımız, ortak sevdamız, ortak geçmişimiz, ortak geleceğimizdir.

- Bu millet dayatmaya, alavereye dalavereye gelmez. Bu milletin karşısında dürüst ve harbi olacaksınız.

- Siyasetin yolu, demokrasiye ve kalkınmaya; terörün yolu ise kana, ölüme, acıya çıkar.

- Gençler dik durdukça bizi kimse yolumuzdan çeviremeyecek.

- Bu millet bir olursa aşamayacağı engel yok.

- Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

- Komşumuza, arkadaşımıza, dostumuza Türk diye, Kürt diye, Alevi, Sünni diye baktığımız gün, terör örgütünün tuzağına düştüğümüz gündür.

- Durmak yok. Bu yol devletin yolu. Milletin doldurduğu meydanları, AK Parti olsun, olmasın bütün insanları siyasetin merkezine insanı yerleştiren bir felsefeyle yolumuza devam ediyoruz.

- Ben çevrecinin daniskasıyım. Asıl çevreci benim.

- Cumhurbaşkanı'nın imam hatipli olacağı günler yakındır.

- Sizin işiniz, bürokratları takip etmek, onları değiştirmek değil. İşinize bakın.

- Yapılabilecek tüm jestleri yaptık. Kopenhag kriterlerini yerine getirdik. Artık Avrupa'dan delikanlılık bekliyoruz.



- Cumhurbaşkanının imam hatipli olacağı günler yakındır
- Maaşım yetmediği için ticaret yapıyorum.
- Mahalle baskısı, mahalle baskısı deniyor ya, asıl mahalle baskısı bu ülkede 'ben içmiyorum kardeşim, sen buyur iç' diyenlere. Bunlara yapılıyor mahalle baskısı.
- Küçük azınlığın Türkiye`de Kaos oluşturma girişimleri asla başarılı olamayacak. Bu ülkenin sahibi artık Millettir. ۞
- Türkiye'nin yarınında artık Kemalizme ve Kemalizm benzeri rejimlere yer yoktur. Kemalizmin yeniden kendini üretmesi söz konusu değildir. Bizim için en üst belirleyici, İslam'ın ilkeleridir. Her şey ona göre belirlenir. Ben İslam'ı devlet planı içinde düşünüyorum.
- Sermaye ırkçılığı yapıyorlar.
- Sizin işiniz, bürokratları takip etmek, onları değiştirmek değil. İşinize bakın
- Kriz teğet geçti.
- Böyle bağırsız ki! Artistlik yapma!
- Kişiler laik olmaz devlet laik olur, laikliği savunma anlamında ben de laikim ancak İslam'ın karşısına karşısına koyarsanız değilim.
- Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır.
- Elhamdülillah Müslüman'ım diyenlerin, şeriatçıyım demesi de gerekir.
- Aramıza ayrımcılık tohumu atanlara, nifak tohumu ekmek isteyenlere, bu ülkeyi bölmek isteyenlere ben 'yazıklar olsun' diyorum.
- Bu devlet, bu ay yıldızlı bayrak, bu Cumhuriyet bizim hepimizin.
- Biz bu milletin sofrasına bereket katmak için, aşına aş katmak için geldik.
- Çok okuyan arkadaşlar şimdi sefilleri oynuyor.
- Her üniversite bitiren iş bulacak diye bir kaide yok!
- Beni Alevi düşmanı olarak gösterenler var. Ben Aleviliği, Hazreti Ali'yi sevenler olarak biliyorum. Ben bugünkü Aleviyim diyenlere baktığım zaman hepsinden daha Aleviyim. Hiçbiri Hazreti Ali gibi yaşamıyor, ben onun gibi yaşamaya çalışıyorum.
- Türkiye'yi hükümsüz bırakan, egolarına mahkum olanlar, tarihe de milletimize de bunun hesabını veremezler.
- Bu milleti kimseye böldürmeyiz. Bu bayrağı asla yere düşürmeyiz. Bu vatanın üzerinde kimseye operasyon yaptırmayız.
- Aleviler Müslüman'dır diyenler var, değildir diyenler var. Aynı zamanlarda bir de bunların içinde Ateist olanlar var. Eğer biz Müslüman isek bir Alevi olarak, o zaman Müslüman'ın ibadethanesi tek olması lazım.
- Artistlik yapma! İyi bir sanatçısın. İyi bir sanatçısın terbiyesizlik yapma!
- Hem laik, hem Müslüman olunmaz. Ya

Müslüman olacaksın, ya laik. İkisi bir arada olunca ters mıknaatıslanma yapar. Mümkün değil, ikisi bir arada olamaz.

- Biz, önce devlet değil önce insan, sonra devlet anlayışını yerleştirdik.
- Yurdu demir ağlarla ördük dediler. Ne ördünüz laftan başka? Ama bak, biz örüyoruz. Öreceğiz inşallah. Daha da devam edeceğiz.
- Sen ne mutlu Türküm diyene dersin o da ne mutlu Kürdüm diyene der.
- Onuncu Yıl Marşı okumakla Türkiye raylarla donanmıyor. Bu işler lafla olmuyor. Marşı oku, demir ağlarla ör. Neyi ördün yahu, neyi?
- Elhamdülillah Müslüman'ım diyenlerin, şeriatçıyım demesi de gerekir.
- Şimdi diğer parti liderleri beni Yüce Divan ile tehdit ediyor ama bilmiyorlar ki ben bu yola çıkarken kefenimi yanıma aldım.
- Tarihiye sahip çıkmayan milletler yıkılıp gider.
- Ekonomi bir risktir, siyaset bir risktir. Aslında hayat bir risktir. Risk almazsanız başarıyı yakalayamazsınız. Bugün Türkiye, statik dış politikadan dinamik dış politikaya geçmiştir. Türkiye'nin dünya ile arasındaki perde kalkmıştır, ufku genişlemiştir.
- Bizim yoldaşımız millettir. Milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.
- Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.
- Türkiye bizim ortak hayat alanımız, ortak sevdamız, ortak geçmişimiz, ortak geleceğimizdir.
- Biz kaybedeceğiz onlar kazanacak, yok öyle şey. Onlar kaybedecek biz kazanacağız, o da adalet anlayışımıza ters.
- Dersim bombalanırken bu ülkenin başında kim vardı.
- Fedakârlık ve sevginin, merhamet ve şefkatin timsali olan annelerimiz, başımızın tacı, en değerli varlıklarımızdır
- Bu devlet, bu ay yıldızlı bayrak, bu Cumhuriyet bizim hepimizin.
- Vakit mezhep, meşrep, etnik kimlik siyasetiyle ayrışma değil; bir olma, beraber olma, birbirimize kardeş olma vaktidir.
- Biz bu milletin sofrasına bereket katmak için, aşına aş katmak için geldik.
- Bu millet dayatmaya, alavereye dalavereye gelmez. Bu milletin karşısında dürüst ve harbi olacağız.
- Bu küresel kriz de inşallah bizi teğet geçecek.
- Bizim Rabia'mız, Allahuekber Dağları'nda, ölümün üzerine, Allah'ına teslimiyetle giden o kahramanların, yiğitlerin mirasıdır.
- Biz, örgüt liderlerinin karşısında eğilenlerden değiliz.



- Mahkemenin baş örtüsü ilgili söz söyleme hakkı yoktur. Söz söyleme hakkı din ulemasınındır.
- Siyasetin yolu, demokrasiye ve kalkınmaya; terörün yolu ise kana, ölüme, acıya çıkar.
- Türkiye bir göçebe kabilesi değildir.
- İnaniyorum ki gençlik kendisine yakışanın en iyisini bulmaya, imar etmeye azimlidir, kararlıdır; bundan sonra da bunun adımlarını atacaktır.
- Biz, legal görünümlü illegal örgütlerin de liderlerinin karşısında eğilenlerden değiliz.
- Askerlik yan gelip yatma yeri değildir!
- Ben meclis'in dua ile açılmasından yanayım.
- Oku, düşün, uygula, neticelendir.
- Biz bu milletin sofrasına bereket katmak için, aşına aş katmak için geldik.
- Dünyada makamlar, mevkiler bâki değildir.
- Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile 105 kişiye verilen idam cezaları hukukun, temel hak ve özgürlüklerin katledilmesidir.
- Aramıza ayrımcılık tohumu atanlara, nifak tohumu ekmek isteyenlere, bu ülkeyi bölmek isteyenlere ben 'yazıklar olsun' diyorum.
- Bir şehidin kanını 550 milletvekiline değişmeyiz.
- Hiç kimsenin, seçimlerin ortaya çıkardığı tablodaki konumunu, sorumluluk üstlenmek yerine sistemi kilitlemek için kullanmaya hakkı yoktur.
- Saygı duruşu sap gibi durmaktır. Saygı duruşu yerine dua edilmeli. Sap gibi durmanın manasını anlayamıyorum.
- Kürt meselesi değil terör meselesi var.
- Hiçbir mağduru, mazlumu zalimin pençesine terk etmedik, etmeyeceğiz.

## Tarihe Geçen Recep Tayyip Erdoğan Sözleri

Davos'ta "One Minute" söylemi ile dünya çapında akıllarda yer edinen Recep Tayyip Erdoğan'ın

unutulmaz sözlerini siz değerli okurlarımız için derledik.

- Eğer hala bunu göremeyenler varsa gözlerindeki mührün açılması için ben dua ediyorum. Efendim böyle bir şey yaparsak, yargıda başımıza bir şey gelir mi? Bir kere ölür bir insan ya. Her gün ölmenin ne anlamı var?

- Ekonomi bir risktir, siyaset bir risktir. Aslında hayat bir risktir. Risk almazsanız başarıyı yakalayamazsınız. Bugün Türkiye, statik dış politikadan dinamik dış politikaya geçmiştir. Türkiye'nin dünya ile arasındaki perde kalkmıştır, ufku genişlemiştir.

- Türkiye artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye. Burada adalet egemen olacaktır.

- Kardeşlerim, aziz milletim, sevgili vatandaşlarım, sizleri bu tarihi günde demokrasinin ve milli iradenin bu zafer gecesinde en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.

- Gençler dik durdukça bizi kimse yolumuzdan çeviremeyecek.

- Şimdi diğer parti liderleri beni Yüce Divan ile tehdit ediyor ama bilmiyorlar ki ben bu yola çıkarken kefenimi yanıma aldım.

- Kralların değil Kuralların hukukunu inşaa edeceğiz.

- Onuncu Yıl Marşı okumakla Türkiye raylarla donanmıyor. Bu işler lafla olmuyor. Marşı oku, demir ağlarla ör. Neyi ördün yahu, neyi?

- Artık Çankaya ile millet arasında bir engel yok. Milletin iradesi tam manasıyla tecelli etmiştir. Millet Çankaya'nın yıldızını ehline emanet etti.

- Yurdu demir ağlarla ördük dediler. Ne ördünüz laftan başka? Ama bak, biz örüyoruz. Öreceğiz inşallah. Daha da devam edeceğiz.

- Kirli siyaset ibretlik bir ders almıştır. Siyaset dışı güç odakları ibretlik bir ders aldı. Bizi sevmeyenler bu seçimin mağlubu değildir.

- Muhalefet siyaha beyaz deme sanatı değildir.

- Batının iki yüzölçümü karşısında, terörün yanında hiç bir zaman yer almadık.

- Biz kaybedeceğiz onlar kazanacak, yok öyle şey. Onlar kaybedecek biz kazanacağız, o da adalet anlayışımıza ters.

- Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

- Acaba AB ne der, acaba bizi alır mı almaz mı? Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Siz kendi aklınızı kendinize saklayın.

- Hz. Muhammed ( S.A.V. ) tüm müslümanların kırmızı çizgisidir.

- Sen bu ülkenin Başbakanı'na yuh çekersen tokadı yersin.

- Biz, Ankara'da aşılmaz duvarlar ardına gizlenen hükümetlerden değiliz.







# ORTADA DOĞU HALKLARI ÜZERİNDE RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KARİZMATİK ETKİSİ

Av.Murat YAKIŞAN

## GİRİŞ

Uluslararası ilişkileri menfaatler elde etme ve koruma mücadelesi olarak görmek yanlış olmaz. Daha güçlü aktörlerin stratejik planlarının uygulanmaya çalışıldığı bu mücadelede kesin bir başarısından söz edilemeyeceği gibi, daha az güçlü olanlarında kesin bir başarısızlığından da söz edilemez. Genel itibariyle tarafların örtülü veya açık mecburi bir uzlaşısından hareketle hedefledikleri menfaatlerin ne kadarına ulaşabildikleri sorun teşkil eder. Bu durum nedeniyledir ki, dış politikada durağan seyreden devletler bahsi geçen menfaat çatışmalarında aktif rol alamadıklarından veya almadıklarından doğal olarak bu paylaşımında içinde olamayacaklardır. Gerçektende özellikle Ortadoğu ilişkilerinde Cumhuriyet Döneminde Türk Dış politikasının takındığı tavırda budur. Oysa “Orta Doğu dünya güçleri tarafından kontrol altında tutulmaya çalışılan, başarısızlığı takdirde ise rakip ülkelerin yararlanmasını önleyecek tedbirlerin alındığı jeostratejik önemi olan bir bölgedir. Orta Doğu’yu kontrol edemeyen devlet ya da devletler dünya siyasetinde etkin olamaz, dünyanın büyük gücü olamaz. Orta Doğu’yu kontrol eden güçte dünyayı kontrol eder. Dolayısıyla bu bölgeyi kontrol etmek hayati önemdedir. Orta Doğu’ya yerleşecek bölgesel bir güç dünyada stratejik üstünlüğü tehdit eder. Bu yüzden birçok devlet için Orta Doğu şu açılardan önemlidir: Ekonomik politik egemenliğin mekânsal odağıdır. Soğuk savaş sonrasında jeopolitik merkezidir. ABD’nin muhtemel rakiplerinin topraklarıdır. Dünya’nın en zengin enerji/doğal kaynakların ana vatamıdır. Yeni ve geniş pazar alanıdır. Yeni mücadele sahasıdır”.

Türkiye dış politikada 2000’li yıllardan sonra Recep Tayyip Erdoğanla birlikte özellikle Ortadoğuda daha etkin ve kapsayıcı adımlar atmıştır. “Türkiye bugün kendi tarihiyle ve coğrafyasıyla barışmaya çalışan bir ülkedir. Tevarüs ettiğimiz

Müslüman-Osmanlı tarihi birikimi, bunun sağladığı kültürel derinlik ve yayıldığı coğrafya, artık bir yük, engel yahut handikap olarak görülmemektedir. Tersine tarih ve coğrafya, stratejik bir güç ve değer olarak yeniden üretilmekte ve Türkiye’nin hem iç hem de dış politikasına yeni imkânlar sunmaktadır. Sivil-asker ilişkilerinden Kürt sorununa, ticaretten dış politikaya hemen her alanda bu “stratejik değer üretme” faaliyetinin farklı tezahürlerini ve izlerini görmek mümkündür”. (Kalın, 2011:10). Bu politikaların bazı bölge Devletleri ve yöneticilerinin uzun süre muhafaza ettikleri şahsi menfaatlerine aykırı düşmesi tedirginliği ile bu cenahlar tarafından hoş karşılanmamakla birlikte daha geniş anlamda bölge halkı tarafından desteklenmiş, baş aktör olarak Recep Tayyip Erdoğan bir umut ve kahraman olarak adeta kutsanmıştır.

**Medeniyetin ortaya çıktığı, Tarihi ve Kültürü bu kadar eski bu coğrafyanın Halklarının yüzyıldır süren baskı ve acılarına rağmen Recep Tayyip Erdoğan ile kurdukları kader birliğinin tanımını yapmak ve ona duyulan sevgi ve kahramanlık seviyesine ulaşan hayranlığın esaslarını yoğunluğunu, kapsamını ve nihaiyi olarak Erdoğan’ın karizmatik liderlik anlayışının sebep ve sonucu olarak hem Uluslararası ilişkiler hem de siyaset bilimi açısından ele almak gerekir.**



## ORTADOĞU KAVRAMI VE TARİHİ

Bugün Ortadoğu olarak adlandırılan bölge yaklaşık 8 milyon kilometrekare alana sahip 18 devletten oluşan ve 400 milyon civarında insanın yaşadığı bir bölgedir. Aslında "Ortadoğu bizim ürettiğimiz bir kavram değil, hatta coğrafi bir tanımlama da değildir. Ortadoğu terimi literatüre "Yakındoğu" bölgelerini tanımlama maksadı ile 1902 yılında girmiş ise de daha ziyade II. Dünya Savaşından sonra yaygın kullanım alanı bulan siyasal bir anlatıdır. Dönemsel olarak daraltılabilen veya genişletilebilen bu kavram etnik bakımdan Arap, Fars, Türk ve bunlar ile birlikte yaşayan Kürt, Çerkez gibi unsurları anlatırken; din olarak da hangi mezhepten olursa olsun çoğunlukla ve kesintisiz Müslümanların yaşadığı coğrafyayı tanımlamaktadır. Bugün Ortadoğu coğrafyasına baktığımızda bu tanıma girmeyen tek topluluk veya devlet İsrail'dir ve zaten o da bu kavramdan sonra yaratılmış bir devlettir. Ortadoğu'da Müslüman olmayan guruplar bu coğrafyada Müslümanlardan daha eski olmalarına rağmen nerede ise bu kavramın içinde değil, batının uzantısı olarak algılanmaktadırlar". (1)\*

Kavramların ihtiyaçlardan kaynaklandığı düşünüldüğünde emperyalist batı dünyasının sanayileşmeyle beraber hammadde ihtiyacının yaşandığı erken emperyal dönemin bir sonucu olduğuyla örtüşmektedir. Bilhassa 19.yy'ın sonlarına doğru ve 20.yy'ın başlarında

Emperyalizm'in iyice kök salmasıyla, bölge Batılı güçler tarafından terminolojik olarak yeni bir adlandırmaya ihtiyaç duymaya başladı. "Ortadoğu kavramını; ilk defa 1902 yılında Amerikan deniz tarihçisi ve Jeopolitikçi Alfred Thayer Mahan, National Reviewde yayınlanan, "The Persian Gulf and International Relations" başlıklı makalesinde kullanmıştır. Mahana göre, Basra Körfezi Süveyş Kanalından sonra Hindistana geçişte savunulması gereken en önemli bölgedir Bu tanımlamada Mahan, Ortadoğu kavramını su yolları üzerinden stratejik bir konsept dahilinde aktarmıştır. Konsept içerisinde İngilizler, Ruslar ve Almanların nüfuz mücadelelerine dikkat çekmiştir. Mahanın ardından İngiliz gazetesi The Timesin dış politika editörü Valentine Chirol, Tahran muhabiri imzasıyla Basra Körfezinin stratejik önemini anlatan "The Middle Eastern Question" başlığı altında makalelerini 14 Ekim 1902 tarihinde yayınlamaya başlamıştır. Hirolun Ortadoğu tanımı Mahanın tanımına göre genişlemiş ve Hindistana giden yoldaki (İran, Basra körfezi, Irak, doğu Arabistan kıyıları, Afganistan ve Tibet) tüm toprakları kapsamıştır". (H.Davison, 1959-1960:667-668; Aktaran: Sakin, Deveci, :2011:284). "Zira Chirol için Ortadoğunun en önemli işlevi Hindistanın korunmasıdır. 1903te yayınlamış olduğu "The Middle East Question or Some Problems of Indian Defence" isimli eserinde de bu çıkarımını geniş bir şekilde aktarmıştır"



“Daha önce de belirttiğimiz gibi, Orta Doğu kelimesi İngiliz yayımcılığı ile doğrudan bağlantılıydı. Kelimenin bilhassa 20.yy’ın başında önem kazanması ve İngiltere’nin bölgeye I. Dünya Savaşı ile askeri olarak giriş yapması elbette tesadüf değildi. Daha önce de 19.yy’da İngiltere’nin Hindistan ve Çin’e olan ilgisinin artması neticesinde ‘Uzak Doğu’ kavramı

Adı bile emperyal batı dünyası tarafından konulan Ortadoğu, üzerinde uluslararası müdahalelerin ve menfaat çatışmalarının halen en sıcak olduğu bölgedir. Bölge Şii-Sünni mezhep çatışmaları, Müslüman-Hristiyan çatışması, Arap-Yahudi çatışması, petrol, enerji alanlarına hakimiyet meseleleri, etnik çatışmalar, terör grupları, tek adam rejimleri, nükleer silahlanma, demokratikleşme meseleleri gibi dengeye bir türlü oturmayan bir yapı arz etmektedir

Aslında ortadoğu kararlı-dengede bir bölge iken ,birinci dünya savaşından sonra Osmanlı imparatorluğunun dağılmasıyla, parçalanmış imparatorluk bakiyelerinin emperyalist batı dünyasının planları doğrultusunda yeniden şekillendirilmesinin bir sonucudur. Bu müdahale de pandoranın kutusunun açılmasına ve içinden çıkılmayacak bir takım sorunların oluşmasına neden olmuştur. Doğal sınırların yerini karmaşık etnik ve dini ve mezhepsel ayrımlara riayet etmeksizin cetvelle çizilen sınırların alması dengesiz sosyo politik yapı ve ekonomik sistemsizlik yaratmıştır. Ulusallaşmanın bir türlü sağlanamamasına neden olan bu yapay çizimler, halkın halen merkezi bir yönetime itaatten çok ilkel sosyal gruplar olan aşiretçilik, mezhepçilik aidiyeti ile devam etmiştir. Bu durum demokratik rejimlerin bir türlü kurulamamasına ve bunun yerine diktatörlük ve benzer yapıların kurulmasına yol açmıştır. İkinci dünya savaşından sonra kurulan yeni dünya düzeni ile başta İngiltere’nin oluruyla İsrail Devleti kurulmuş ve dünyanın değişik yerlerinden bir çok yahudi vaadedilmiş topraklara göç etmiştir. İsrail artan nüfusu ile birlikte devlet sınırlarını genişletmeye başlamış ve en önemli sorun olan Filistin sorunu ortaya çıkmıştır. Altı gün savaşları gibi savaşlarla çözülmeye çalışılan soruna daha sonraki yıllarda gerilla ve terör grupları da dahil olmuştur. İran devrimi ve daha sonraki ideolojik hareketlerin bölge üzerinde devrim ihraçları amaçlanmış, İran-İrak Savaşı, Körfez Savaşı, Irak’ın başta Amerika olmak üzere koalisyon gücü altında işgali, Lübnan İç karışıklıkları, Arap Baharı, büyük dünya devletlerinin artan enerji ihtiyaçları Ortadoğu üzerindeki ilgilerini ve hakimiyet mücadelelerini alevlendirmiştir. Bu kadar yeraltı zenginliğine sahip bölgenin yaşamsal su kaynakları bakımından fakir olması bu yangını daha da alevlendirmiştir.

**Ortadoğu, halkların yeterli özgürlüğe, istikrara, güvenliğe ve ekonomiye sahip olmadığı zulmün kol gezdiği bir coğrafyadır. Uzun bir süreden beri devam eden bu zulüm karşısında halk maneviyatı gereği dönem dönem kurtarıcı arayışına ve umuduna kapılmıştır. Yaser Arafat, Cemal Abdunasır ve son olarakta Recep Tayyip Erdoğan bu kahramanlardan bazılarında örneklerdir.**

### OSMANLI, CUMHURİYET DÖNEMİ VE AK PARTİ SONRASI ORTADOĞU İLİŞKİLERİ

Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti dönemine kadar, bölgenin iki büyük milleti Türkler ve Araplar arasındaki birinci dünya savaşından bu yana yaşanan kopukluk ve emperyalist güçlerin yıllarca bu ayrışmayı destekler mahiyetteki propagandaları Cumhuriyet döneminin uzun bir diliminde ilişkilerin zayıflamasına neden olmuştur.”1916’daki Şerif Hüseyin isyanının ardından Türkiye’nin Arap dünyasıyla bağı koptu. Biz, onların İngilizlerle





**Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğanlı Ak Parti'nin iş başına gelmesi ile gerek bölge dışı gerekse de bölge içi devletler, gruplar ve halklar arasındaki çatışmaların sonucu yaşanan mağduriyetlerde Türkiye tamamen insanî duygularla bölge insanına kucak açmış ve bu çatışmaların azaltılması çabalarına girişmiştir.**

işbirliği yaparak bizi arkadan hançerlediğine; onlar ise halifeliği kaldırarak, Batı'ya kayarak, İsrail ile dost olarak bizim onlara ihanet ettiğimize inandı. Arap dünyasının lideri, 1950 ve 60'lı yıllarda dünyaya kafa tutan Cemal Abdülnasır idi. 1970'te kalp krizi geçirip öldüğünde 'Arap Sokağı' öksüz kaldı. Kahire'deki cenazesinde Ürdün Kralı Hüseyin ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat hüngür hüngür ağladı, Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi iki kez bayıldı. O gün milyonlarca Arap, "Nasır asla ölmeyecek" diye haykırdı. Ama ölmüştü. Enver Sedat İsrail ile barış yaptı. Bugün Gazze'ye abluka koyan Mübarek, Arapların gözünden çoktan düştü. New York Times yazarı Thomas Friedman, "Mısır'ın hali yok, Suudi Arabistan derin uykuda, Suriye çok küçük, Irak çok kırılğan. Türkiye bölgede liderlik için boşluğugördü" tespitini yapıyor".

"Bu sürecin kritik sonuçlarından biri, Türkiye'de tarih ve coğrafya algısının değişmesi olmuştur. Cumhuriyet elitleri Osmanlı bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin tevarüs ettiği tarihi ve içinde bulunduğu coğrafyayı, modernleşmenin ve kalkınmanın önünde bir yük ve engel olarak gördü". (Kahn:2011:9).

"Türkiye kuruluşundan itibaren dış politikasında özellikle de yakın komşularıyla ilgili gelişmelerde statükocu bir yaklaşım sergilemiştir. 2002 sonrasında bu yaklaşım yerini daha aktif politikalara bırakmıştır. Bu dönemde özellikle yumuşak güç kullanımı, arabuluculuk çabaları ve yakın çevrede aktif politika girişimleri bazı çevreler tarafından eksen kayması olarak yorumlansa da bu yeni politikaların Türk Dış Politikasına olumlu katkısının

göz ardı edilmesi mümkün değildir". (Sağsen, 2011:61-62).

Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumluluk bilinciyle ve cesaretle ileri adımlarıyla uygulanan dış ve özellikle ortadoğu politikasıyla birlikte, "Türkiye'nin Jeopolitik konumu itibarıyla Asya ve Avrupa arasında yer alan bircoğrafyada bulunması ve aynı zamanda İslam ve Hıristiyanlığın da birleştiği noktada yer alması dolayısıyla, demokrasiyle yönetilmesi, seküler bir kimlik ve liberal bir ekonomiye sahip olmasının yanı sıra, dininin İslam olması, yumuşak gücünü arttıran önemli faktörlerdir. Fuat Keyman'ın görüşüne göre ise, Türk dış politikasının proaktif bir seyir izlemesinin, Türkiye'nin dünyada sahip olduğu pozitif imajın en önemli sebebi, dünyada gösterilebilecek seküler demokrasiye sahip Müslüman topluma en başarılı örnek olmasıdır". (Keyman, 2010:10). Yasin Aktay'ın da vurguladığı AK Parti modeli bütün Ortadoğu'da hem Batılılar nezdinde bir meşruyet kapısı, hem de halklar nezdinde kararlı duruşun, hatta alternatif bir İslamcı duruşun modeli haline gelmiş durumda". (3)\*

"Türkiye, 'Medeniyet Derinliği' (Duran, 2009:389) bağlamında, tarihi ve kültürel yakınlık bulduğu alanlar olan Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve genel olarak Orta Asya'da ki uzun sürmüş ve sürmekte olan çatışmalar ve anlaşmazlıklarla yakından ilgilenme ve arabulucu politika stratejisi yürütmektedir. Suriye ile İsrail, Afganistan ile Pakistan, ve ABD-Batı ile İran arasındaki sorunlarla ilgilenip, aktif ve yapıcı bir dış politika izlemesi, Türkiye'nin potansiyel yumuşak güç olma arzusunun göstergesidir".

"Türkiye, Kafkasya'nın istikrarı konusundaki çıkarları çerçevesinde de aynı yapıcı politikayı sürdürmüş, Rusya'nın Gürcistan ile olan anlaşmazlıkta ki politikası, Ermenistan'la ilişkilerin düzeltilmeye çalışılması, Çin'in Uygur Türkleriyle olan sorununda üstlendiği arabulucu rol, bunlara örnek olarak gösterilebilir".

Türk tarih ve medeniyetini gücünü uluslararası ilişkilerde, özellikle Ortadoğu politikalarında bu nedenle sağlam ve kapsamlı adımlarla kullanan Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan dışında bir lider ve hareket olmamıştır. Bundan önce inkar odaklı politikaların ülkeye ekonomik ve siyasi hiç bir katkısının da olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Gerçektende "Ortadoğu tarihi incelendiğinde, bu bölgenin yaklaşık bin yıldır Türk devletlerinin hâkimiyetinde bulunduğu görülecektir. Büyük Selçuklular, Tolunoğulları, İhşidîler, Memlûkler, Eyyubîler, Atabeylikler, Zengiler, Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar, Ortadoğu'daki hâkimiyetleri sırasında bölgede daima huzur ve istikrarı temin etmenin gayreti içinde olmuşlardır.

**"Türkiye uluslararası diplomaside üstlendiği çatışan taraflar arasındaki yapıcı rolünü uluslararası örgütlerle de desteklemekte".(Akgün, 2009)**

Bu devletlerin hüküm sürdüğü toprakların her karışı camilerle, kütüphanelerle, mimari eserlerle tezyin edilmiştir".(4)\*

Türkiye'nin bu rolünün kendisinde fayda getirdiği de kaçınılmaz bir gerçektir ve teorik alt yapı noktasında, "Orta Doğu dünya güçleri tarafından kontrol altında tutulmaya çalışılan, başarısız olduğu takdirde ise rakip ülkelerin yararlanmasını önleyecek tedbirlerin alındığı jeostratejik önemi olan bir bölgedir. Orta Doğu'yu kontrol edemeyen devlet ya da devletler dünya siyasetinde etkin olamaz, dünyanın büyük gücü olamaz. Orta Doğu'yu kontrol eden güçte dünyayı kontrol eder. Dolayısıyla bu bölgeyi kontrol etmek hayati önemdedir. Orta Doğu'ya yerleşecek bölgesel bir güç dünyada stratejik üstünlüğü tehdit eder. Bu yüzden birçok devlet için Orta Doğu şu açılardan önemlidir: Ekonomik politik egemenliğin mekânsal odağıdır. Soğuk savaş sonrasının jeopolitik merkezidir. ABD'nin muhtemel rakiplerinin topraklarıdır. Dünya'nın en zengin enerji/doğal kaynakların ana vatanıdır. Yeni ve geniş pazar alanıdır. Yeni mücadele sahasıdır". ( Hacısalihoglu, 2005:558). O zaman statükocu anlayıştan koparak daha aktif politikanın izlenmesi kaçınılmaz olup, aktif stratejinin bir bütün olarak ele alındığında tabii olarak tam anlamıyla yüzde yüz bir kazancın olamayacağı da iyi bilinmelidir. Zaten uluslararası ilişkilerde fayda -zarar dengesinin tek bir tarafta toplanması diye bir hareket tarzı da yoktur. Bu bakımdan gerek yerel gerek uluslararası alanda Türk Dış politikasına yapılan bardağın boş tarafını gören eleştiriler bu noktada toplanmaktadır.

#### **ORTADOĞU HALKLARININ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A KARŞI DUYMUŞ OLDUKLARI HAYRANLIĞIN KAPSAMI VE YOĞUNLUĞU**

Bazı devletlerin engelleme girişimlerine rağmen ortadoğu halkları ile oluşturulan kardeşlik iklimi Recep tayyip Erdoğan ile bu halklar arasında kuvvetli bir bağ oluşturmuştur. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Arap sokaklarının tek kahramanı. Birçok ülkede Mısır'ın unutulmaz lideri Nasır ile karşılaştırılıyor. Kudüs'te ise, kutsal kenti haçlılardan geri alan Selahaddin Eyyubi ile.





Hayranlık kontrolden çıkmış durumda! İsraili Arapların yaşadığı Doğu Kudüs'teyiz. Şehrin en büyük Arap restoran ve marketlerinden biri Türk kalesi gibi. Kapısında Başbakan'ın dev posterleri, gönderde iki Türk bayrağı. İşletme sahibi dükkâna Başbakan'ın adını vermiş, 33 çalışanına Türkiye tişörtü diktiriyor. İşe İsrail gizli servisi bile karışmış

Öyleki Recep Tayyip Erdoğan şahsında

Türkiyedeki siyasi, toplumsal gelişmeler ve özellikle seçimler Ortadoğu halkları tarafından yakından takip edilir hale gelmiştir. 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Partinin Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler Ortadoğu Halkları tarafından yakından izlenmiş ve onunla birlikte deyim yerindeyse kader birliği yapılmıştır. "Sandıklar açılınca Lübnan'da, Filistin'de, Mısır'da Arap halkları Ak Parti'nin seçim zaferine ortak oldu. Sokaklar Erdoğan için sevinirken, o halkları yöneten Arap liderler için aynı durum söz konusu değildi. Gazze Şeridinde Filistinliler büyük bir gösteri yaptı. Caddelerde araçlarıyla tur atan, ellerinde Erdoğan posterleri ve Türk bayrakları sallayan binlerce kişi vardı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta insanlar Arap şivesiyle "Erdoğan" diye sloganlar attı. Kahire'de baskı altındaki darbe karşıtı Mısırlılar da sevinç yaşayanlar arasındaydı. Sadece onlar değil Suriyeliler de sevindi. Ama bombardıman altındaki ülkelerinde Erdoğan için kutlama yapacak meydanları maalesef bulamadılar. Bu insanlar neden seviniyor? Çünkü ülkelerinde kendi haklarını savunacak liderleri yok. Baskı altındalar, zulüm altındalar, işgal altındalar, bombardıman altındalar, işkence altındalar. Filistinlinin devleti yok, Mısır'ın devletine güveni yok, Suriyelinin devleti ise hepsinden beter. Ortadoğu için aranan bir lider Recep Tayyip Erdoğan. Çıktığı her uluslararası kürsüde bu insanların yaşadığı şehirleri zikrediyor. Filistinli, Mısırlı biliyor ki, bir gün başı daha çok sıkışır, tıpkı Suriyeli gibi onlara da sahip çıkacak bir lider var Türkiye'de. Filistin'de Filistinli için Mahmut Abbas'ın yapmadığını, Mısır'da Mısırlı için

Sisi'nin yapmadığını, Suriye'de Suriyeli için Esed'in yapmadıklarını yapıyor Erdoğan. Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Batı Şeria'da, Kudüs'te, Gazze'de, Pakistan'da kendi gözlerimle şahit oldum defalarca Erdoğan sevgisinin ne anlama geldiğini. Gidenler bilir, Mescid-i Aksa'nın avlusundaki Filistinli bir Türk görünce önce kucaklar ardından "Reis ül Vüzara Recep Tayyip Erdogan" der. Erdoğan Arap ülkelerinde çok ama çok sevilir. Ama bu demek değil ki Türkiye, bütün Arap ülkeleri için dost ve kardeş ülkedir. Arap liderlerin bir çoğunun Erdoğan bakışı açısı, Arap halklarından çok farklıdır. Mesela seçim yapıldı, Ak Parti büyük bir zafer kazandı. Arayıp tebrik eden tek Arap lider Katar emiri oldu. Mısır'da Sisi, Suriye'de Esed, Körfez ülkelerinin liderleri için Erdoğan ismi çok da sempatik gelmez kulağa. Çünkü onlar için Erdoğan, "kurdukları düzeni bozan" demektir. Arap halklarına "boş yere sevinmeyin" diyen El Arabiya'nın Genel Müdürü, "Mursi yanlıları Erdoğan'dan mucize bekleyerek kendilerini kandırmasınlar" ifadesini kullandı. Türkiye enerji ve ticari hamleleriyle Batı'nın ekonomik çarkına çomak sokarken, Mısır ve Suriye gibi ülkelerde yaptığı özgürlük ve demokrasi savunuculuğuyla Arap rejimleri için bir tehdit oldu. Suriye'de zulüm karşısında durarak Rusya'da, İran'da kendisine cephe açarken, Filistin davası için İsrail'in karşısına dikildi. Şii-Sünni ayrımcılığına ortak olmadı, Irak'ta Kürtler, Sünniler ve Şiiler arasında hassas bir denge izledi. Hepsi birbirine bağlı olan bu saydığım noktalar, Türk dış politikasının temelini oluşturuyor. Bağımsız ve çok yönlü. Hangisinde hata ya da haksızlık var, ticaretimizi Batı'nın direktifinde mi yapsaydık yoksa yanı başımızdaki Müslüman katliamına seyirci mi kalsaydık? Taha Dağlı (Araplara 'Erdoğan için sevinmeyin' uyarısı Seçim sonuçları Türkiye kadar Arap ülkelerinde de merakla bekleniyordu"

Ortadoğu halklarının Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiye neden olan Recep Tayyip Erdoğan'ın alışılmışın dışında yerelden uluslararası alana taşan liderlik anlayışını vurgulamamızı gerekir. Erdoğan'da daha önceki liderlerden farklı olarak nasıl bir tılsım vardır.

"Recep Tayyip Erdoğan önce yeryüzünün zalimlerine aradan geçen koca bir asırdan sonra "One Minute" diyerek İslam Coğrafyasını maruz kaldığı hipnozdan uyandırdı. İsrail'in o "Başedelimez, Meydan Okunamaz Güç" algısını iki kelime ile Erdoğan yerle bir etti. One Minute bu anlamda onlarca nükleer bombadan çok daha güçlü bir yıkım oluşturdu İsrail ve Siyonist psikolojisi üzerinde...Çok geçmedi bu kez yine aynı lider, "Dünya 5'ten Büyüktür,!" diyerek Afrika'dan, Asya'ya Ortadoğu'dan, Güney Amerika'ya sömürülmüş, fakir ve gelişmekte olan coğrafyaların tercümanı oldu. Hem de Birleşmiş Milletler'in Genel Kurul salonunda

ve 5'in gözlerinin içine bakarak, eliyle 5 sayısını göstere göstere. Türkiye ve Erdoğan başta Ortadoğu olmak üzere mazlum ve kimsesiz coğrafyalar için sandığımızdan öte şeyler ifade ediyor gerçekten. Geçtiğimiz hafta sonu Ortadoğu'nun bazı siyasi simaları, düşünce kuruluşları ve entellektüelleri ile Arap Baharını masaya yatırıp girilen türbülansı ve çıkış değerlendirmelerini tartıştık. Toplantıda Arap bir kardeşimizin "Son 5 yılda Ortadoğu'da canlarımızı, evlerimizi, tarihimizi, değerlerimizi, onurumuzu kaybettik. Ancak kaybetmeye tahammül edemeyeceğimiz tek bir şey var o da Türkiyedir" ifadesi Türkiye'de maalesef başta muhalefet partileri olmak üzere önemli bir kesimin farkında olmadığı ya da olamadığı bir nokta"

Başını kuma gömmüş yerel siyasetçilerden ve akımlardan farklı olarak Uluslararası alanda hakim devletlerin dış politika belirleyicileri bu durumu tespit edip atacakları adımlarda bu parametreleride kullanmaya çoktan başlamışlardır. Bunun yanında vakanın boyutları ve yoğunluğu hakkında yine uluslararası alanda yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler çok geniş yer kaplamaktadır." ABD'deki Pew araştırma merkezinin 6 Müslüman ülkede yaptığı ankete göre, Türkiye, Ortadoğu'da demokrasiye en fazla katkıda bulunan ülke olarak görülürken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da en popüler lider konumunda yer alıyor. Merkezin daha geniş kapsamlı 21 ülkeyi içeren, "Bahar 2012 Küresel Tutumlar Projesi"nin bir bölümünü oluşturan araştırmadan, Müslüman







ülkelerin Türkiye ve Başbakan Erdoğan'a bakışıyla ilgili de çarpıcı sonuçlar çıktı. Lübnan, Türkiye, Mısır, Tunus, Ürdün ve Pakistan'da yapılan anketlere dayanan araştırma, Pakistan hariç tüm diğer ülke halklarının, Türkiye'yi, Ortadoğu'da demokrasiye en fazla destek veren ülke olarak gördüğünü ortaya koydu”.

Batı odaklı siyasi, stratejik ve popüler yayın organları onlarca yıl süren toplumsal mühendisliklerin yerine kısa bir sürede oluşan bu güçlü dalgalanmayı sayfalarına taşıdı.” TIME dergisi bu haftaki kapak haberinde, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başarı hikayesini ve Ortadoğu ülkelerinde 'en karizmatik lider' olarak görülmesine yer verdi. Bobby Ghosh imzalı “Erdoğan'ın yolu” başlıklı kapak haberde, “Türkiye'nin İslami kökenli lideri, demokratik, seküler ve Batı yanlısı ülkesini küresel bir güç merkezi yapmayı başardı.” denildi.

Mübarek'in devrilmesinden sonra Mısır'ın başkenti Kahire'ye resmi bir ziyaret düzenleyen Erdoğan'ın burada krallar gibi karşılandığı anlatılarak başlayan haberde, Erdoğan'ı karşılamaya gelen Mısırlı halkın bir kısmının “Erdoğan! Erdoğan! Gerçek bir Müslüman ve korkak değil!” sloganı atarken, diğer bir kısmının ise, “Türkiye ve Mısır tek yumruk!” şeklinde Türk lideri karşıladıklarına dikkat çekildi. Lider, toplumdaki değişimi iyi okumalı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye, mevcut rejimiyle, demokrasi tecrübesiyle, bugün ulaştığı ileri demokratik standartlarla, değişimi yöneten iradesiyle, İslam ile demokrasinin yan

yana olabileceğini tüm dünyaya başarılı şekilde göstermiştir” dedi.

#### **ORTADOĞU HALKLARININ HAYRANLIĞINI ERDOĞAN'IN LİDERLİK ANLAYIŞINA BAĞLAYAN VE DİĞER UNSURLARA BAĞLAYAN YAKLAŞIMLAR**

Siyaset bilimi ve Uluslararası ilişkiler bakımından ortadoğu halkları ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki bu kuvvetli yapı incelendiğinde, bunun lider özelliklerinden ziyade zaman ve misyon değerlerinin bir sonucu olarakta gören Sosyal Bilimciler oldu. Bizim kabul etmediğimiz bu yaklaşımların neden ilişkileri bizden farklılaşmakla birlikte sonuç ilişkisinde terddütsüz hemfikir olduğumuz görülecektir.

“Sputnik'e konuşan Şevçenko şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz başarısız darbe girişimi gecesi şu önemli gerçek ortaya çıktı: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece sandıkta değil, mitinglerde de milyonların lideri olduğunu kanıtladı. Erdoğan Sünni Müslüman dünyasından sorumlu. Türkiye İslam hilafetinin merkezi. Türkiye hiçbir zaman işgal altında olmadı. Suriye ve Irak oldu. Türkiye Mustafa Kemal Atatürk ve önemli tarihi olaylar sayesinde her zaman bağımsız oldu. Türkiye, Musul ve Suriye'de yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Türkiye'nin böyle bir yükümlülüğü var. Çünkü Türkiye milyonlarca Müslüman için önemli bir ülke. Bunu böyle anlamak lazım. Tarih



Türkiye ve Erdoğan'a böyle bir misyon verdi. Bu Erdoğan'a da bağlı bir durum değil".

Liderlik kavramı ve özellikleri anlayışından hareketle vakanın tespitinin bizce doğru kabul edilmesi gereklidir. Çünkü Hem Türkiye hem de Ortadoğu açısından daha önceki dönemlerin istikrarlı olmadığı bir gereçektir. Bu bölge ve Türkiye'de askeri müdahaleler, ekonomik krizler hep varolduğu hatırlanacak olursa değişen parametrelere bakmanın daha yerinde olduğu görülecektir. Burada tek yoğun değişenin Recep Tayyip Erdoğan ve onun şahsında toplanan liderlik anlayışından söz etmek gerekir.

"Aylin Görener ve Meltem Uçal, Soğuk Savaş dönemindeki çift blok dengelerinin dağılmasıyla Erdoğan vari liderlik fırsatı doğduğunu tartıştıkları makalelerinde, iç ve dış krizlerin kesişim noktalarının liderler tarafından nasıl lehte kullanılabilceğinin örneklerini verirken, Erdoğan'ın üzerinde iyi düşünülmüş bir liderlik formatını icra ettiği vurgusunda bulunuyorlar. (The Personality and Leadership Style of Recep Tayyip Erdoğan: Implications for Turkish Foreign Policy, Cilt 3, Sayı 12, 2011)

Turkish Studies dergisinde yayımlanan bu makale Gorbacov, Thatcher, De Gaulle, Saddam, Clinton örneklerini ele alarak, geliştirilen liderlik biçimlerinin örneklerini gösteriyor. Teorik yaklaşım, Erdoğan'ın da dahil olduğu bu liderlik tarzının, sadece motivasyon, zihin ve karakter üzerinden değil, belli bağlamların belirleyici rolüne vurgu yapıyor. Bu durumda, Erdoğan, en çok 'neye', 'nerede' tepki vereceğinin zamanlamasını yapmakla, son derece kritik bir değişken değer üzerinden liderlik performansı sergiliyor. 'Geliştirilen liderlik' doğru bağlam ve zamanlama ile maksimum etki yaratabiliyor bu önermeye göre.

Makalenin Erdoğan'ın liderlik vasıflarını ölçülediği bir başka kriter ise kullandığı dilin görece daha az kompleks olması. Görener ve Uçal, çalışmalarında Erdoğan'ın görece basit konuşmalarının, 'biz ve ötekiler' ayrımını kolaylaştırdığı düşüncesinde.

Recep Tayyip Erdoğan, bu noktada 2008-2009 Gazze Savaşı ve 2010 Mavi Marmara desteğiyle dünya Müslümanlarının kalbinde taht kurmayı bildi. İslamcı unsurlar taşıyan bu siyasetin Türkiye'de Müslüman sokak hareketlerinin taleplerine karşı gösterdiği duyarlılık kayda değerdi.

Recep Tayyip Erdoğan rüzgârı, Ortadoğu'da bir yıldız gibi resim ve adının duvarlara kazınması noktasına vardı. İsrail ile ilişkilerin tarihin en düşük seviyesine inmesi, Filistin davasına duyarlılığın altını çizdiği kadar ortak davaya karşı Müslümanların nasıl da iştiaqlı bir beklenti içinde olduklarını ortaya koyuyordu.

Robert Fisk'in 10 Nisan 2014'te, Independent gazetesinde yayımlanan yazısında, Obama'nın geçen yıl Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaki MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı eliyle işaret ederek, "Suriye'de hangi radikal gruplara silah verdiğinizi biz biliyoruz!" şeklindeki yarı tehditkâr üslubunu dile getirmesi dikkat çekicidir. Bundan sonra bir öncelik sıralaması olacaksa bunun karizmatik lider imajından çok fonksiyonellik ve somut gerçeklik üzerinden yapılacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sosyal Bilimcilerin az bir kesimi ise vakanın tespiti açısından, liderlik kavram ve özelliklerinin hakkını tam olarak vermekle birlikte, Erdoğan'ın davranışlarının ve söylemlerinin içeriğinin altı çizilerek binçli olarak öne çıkarmaya çalışmaktadırlar. Onlara göre bu sevgi ve bağın temelinde davranışların içeriğinde bulunan radikal söylemler yatmaktadır. Buda başta ortadoğu olmak üzere İslam dünyasının hoşuna gitmektedir. Ancak içeriğin daha öncede bir çok siyasetçi tarafından dile getirildiği hatta dış politika olarak kullanıldığı göz önüne alındığında bu kadar kapsayıcı ve yoğun bir etkilişimin benzerlerinden farklı olarak yanından dahi geçmediği göz önüne alındığında bu yaklaşımın vakanın tespitinden ziyade hakim güçlerin menfaatine yönelik stratejik başka amaçlar taşıdığını düşündürmektedir.

"Başbakan Erdoğan (ve onun şahsı üzerinden Türkiye), Arap dünyasında bugün -Osmanlı halifelerini bile kıskandıracak derecede- bir popüleriteye ve muhabbete sahip. Arap dünyasında 19. yüzyıldaki "müstebit Türk" ve 20. yüzyıldaki "gavur Türk" imajlarının yerlerini "makbul Türk"e bırakması tarihin normalleşmesi ve "kardeşlerin" barışması açılarından son derece sevindirici bir gelişme. Ama ben bugün Arap/İslam dünyasında Başbakan Erdoğan'a duyulan muhabbetin Türkiye'de objektif değil ideolojik bir şekilde ele alındığını düşünüyorum. Türkiye'deki yaygın kanı Arapların Başbakan Erdoğan'ı demokratik, Müslüman, çoğulcu ve kalkınmacı olduğu için sevdiği yönünde. Mesela, Başbakan'ın danışmanlarından İbrahim Kalın'a göre, "Recep Tayyip Erdoğan, devrime ve halkın iradesine inanmış Arap halkları için, Weberyman manada bir "ideal tipi", arkasından yürümek istedikleri lideri temsil ediyor: Sivil, demokratik, Müslüman, karizmatik, kararlı ve adaletle yöneten bir lider". Profesör İhsan Dağı da benzer bir düşünceye sahip: "Erdoğan, demokrasiyi, milli iradeyi temsil ediyor; otokrat yönetimlere direnmeyi, ekonomik kalkınmadan ve refaktan pay istemeyi temsil ediyor. İslam'ın demokrasiyle, küreselleşmeyle, zenginleşmeyle çelişmediğini ifade ediyor". Fakat Türkiye'de yaygın kabul gören "Araplar Erdoğan'ı İslam, demokrasi ve ekonomik refahı temsil ettiği için seviyor" görüşü maalesef ampirik destekten



yoksun bir yaklaşım; bu yüzden de bir veri olmaktan çok bir “temenni”.

Yazarın ispat için bir kaç araştırmaya dayandırdığı, süslediği bu husustan çıkarmış olduğu tarafımızdan eleştirilen sonucu bağlamında,

Şimdi sorumuz şu: Şimdi sorumuz şu: Hasan Nasrallah, Beşar Esad, Mahmud Ahmedinejad, Üsâme bin Ladin, Hugo Chavez ve Tayyip Erdoğan'ın paylaştıkları ortak özellik nedir? Demokratlık mı, kalkınmacılık mı, özgürlükçülük mü, Müslümanlık mı...? Tabii ki bunların hiçbiri değil bu liderlerin tek ortak özelliği son zamanlarda yüksek sesle dillendirdikleri “İsrail eleştirileri” (ya da İsrail düşmanlığı). Türkiye 2009 öncesinde de - Arap ülkelerine kıyasla - “demokrat ve müreffeh” idi ama Arapların Başbakan Erdoğan'a yönelik muhabbetleri ancak 2009 Davos'u sonrasında gözle görülür bir şekilde arttı. Ve bugün Başbakan Erdoğan'ı havaalanlarında “padişah” gibi karşılayan Araplar, 2009 Ocak'ındaki Gazze saldırısı sonrasında İsrail'i

sert bir şekilde eleştirerek İsrail büyükelçisini geri çağıran Venezüella Başkanı Chavez'e de benzer bir muamelede bulunuyordu. Yukarıdaki tablo Arapların “yabancılar”a yönelik sevgilerinde “İsrail düşmanlığı”nın belirleyici etkisini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Arapların Başbakan Erdoğan'a yönelik sevgilerini özgürlük/demokrasi gibi ideallere bağlamaya çalışan “temenni-merkezli” yorumlardaki temel yanlış, genelde insanların özelde de Arapların sevgilerinin çıkar değil “erdem”e dayalı olduğunu düşünmektir. Hâlbuki insanların sevgi ve değerlendirmelerini ilkeler ve faziletler değil çıkarlar ve kimlikler belirler genelde. Chavez'lerin, Esad'ların, Ahmedinejad'ların Arap dünyasında en çok sevilen liderler olmaları boşuna değil. Hamas ve Hizbullah'ın Suriye'deki ayaklanmalara karşı müstebit Esad rejimine desteklerini yollaması da bu yüzden. Ya da Mısır'daki ayaklanmaları ve Libya'ya yönelik müdahaleyi sonuna kadar destekleyen meşhur İslam âlimi Yusuf Kardavi'nin Bahreyn'de Şiiilerin ayaklanmalarını Sünni dünyanın desteğini hak etmeyen “mezhepçi ayaklanmalar” olarak nitelendirmesi de... İşte bu yüzden, Arap halklarının Türkiye'ye ve Başbakan Erdoğan'a muhabbet duymaları “güzel” bir şey olabilir; ama bu muhabbet başlı başına Türkiye'nin yaptığı işlerin güzel şeyler olduğunu göstermez

Yazar bir vakanın gerçekleştiğinin farkında ancak vakayı bilinçli olarak yanlış aktarmakta ve yanlış çıkarımda bulunmaktadır. Hazreti İsa Hıra Dağında kızını kurban etmek için götürdüğü esnada beliren azrail meleği yanında getirdiği ineği kızının yerine

kurban verilmesini peygamber adına emretmiştir misalinde olduğu gibi. Yukarıdaki olaydan hangi düzeltmeden başlayacağımız meselesi. Öncelikle, hazreti İsa değil, hazreti İbrahim, kızı değil, oğlu, azrail değil cebrail, inek değil, koç, Hira değil minada, peygamber adına değil Allah adına gibi. Çalışmamızın konusunun ilk ayağı Ortadoğu Halklarının Erdoğan sevgisi olması nedeniyle, bu bakış açısını ve tahlilleri en iyi yapacak kesiminde bu gerçeklik içerisinde yaşayan halkın ve bu halk içerisinde yaşayan akademisyenlerin olduğunu söylemek diğerlerine bir saygısızlık olmayacaktır sanırım. Vakanın, neden ve sonuç ilişkisinin yerlerinin sağlıklı analizi zor olmazsa gerek

El Eham Tercüme ve Yayın merkezi direktörlüğü yapan Siyaset Bilimci Vahid Abdulmecid'in neden ve sonuç ilişkisi içerisindeki analizi durumu açıklığa kavuşturmak açısından faydalıdır. "Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayının ortalarında 'Arap Baharı' ülkelerine yaptığı gezisinde olağandışı bir karşılama gördü. Ancak Mısır'da

Erdoğan'a yönelik coşku farklıydı ve daha önce bir benzeri yaşanmamıştı. Halk coşkusu genelde kendiliğinden gerçekleşir. Bazı İslamcı akımlar tarafından organize edilen kutlama görüntüleri Erdoğan gibi bir lidere olan özlemin bir anda belirmiş bir ifadesiydi.

Yöneticilerinin Arap tarzı posterleri dışında bir şey görmemiş bir ülkede yeni bir fenomen bu Birçok akımdan, hepsi İslamcı olmayan gençler Erdoğan lehinde sloganlar attılar. Attıkları dikkat çeken sloganlardan biri de 'Arap Erdoğan istiyoruz' sloganıydı.

Belki de burada en ilginç nokta dünyada büyük takdir toplayan halk devrimine bir kısmı veya çoğunluğu katılmış olan bu gençlerin bir kurtarıcı bulmak üzere meydanlara dönmesiydi. Bu yeni bir gösterge, ancak devriminden yedi aydan fazla bir süre sonra Mısır sokaklarında yayılan hayal kırıklığının boyutuna dair önemli bir kanıt oluşturuyor.

'Arap Erdoğan'ı aramak, Türk liderin sadece İsrail ihlallerine yönelik tutumuyla ilişkili değil. Erdoğan'a hayranlık, İsrail'le diplomatik ilişkiler düzeyinin düşürülmesi ve askeri anlaşmaların dondurulması yönündeki son kararından çok önceki bir olay. Ortada Erdoğan ve hükümetinin, ülkenin yönetimi, ekonomik, teknolojik ve bilgi kapasitesinin geliştirilmesindeki başarısının Erdoğan'a, esasında bir temele dayanan ve ateşli söylemlerle de sınırlandırılmayacak güçlü tutum almasını sağladığı yönünde bir bilinç var. 'Arap Erdoğan' çıkmasını temenni ederek slogan atan azımsanmayacak bir kesim, Türkiye'nin dünyada 'büyük ülkeler kulübüne' yaklaşan ve ekonomisi on altıncı basamağa sıçramış Ortadoğu'daki tek ülke olduğunun farkında.

'Arap Erdoğan'ı arayanların tamamı, İsrail'e meydan okuyan ve 'karizmatik' bir liderle büyülenmiş değiller. İçlerinden birçoğu Türk liderin ve hükümetinin ekonomi yönetiminde elde ettiği başarının bir benzerini Mısır'da görmeyi arzulamaktalar. Türk ekonomisi on yıldan az bir süre zarfında dünyanın en fazla büyüyen ekonomilerinden oldu, kişi başı milli gelir beş kat arttı ve okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde onun altına geriledi.

### LİDERLİK VE LİDERLİK ANLAYIŞLARI

Ortadoğu Halklarının Arap Erdoğan'ı araması ve onun şahsında Lider kimdir, bir liderde olmasını umut ettikleri özelliklerin ne olduğu hakkında genel bazı şeylerde söylemek isteriz. Liderlik konusunda günümüzde birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar herkesin üzerinde uzlaştığı bazı yararlı çıkarımlara sahip olsa da sonuçlar açısından bambaşkadır. Eskilerin deyiimiyle kader, kısmet kavramları hala geçerlidir. En tipik yaklaşım olan karizmatik lider anlayışından bahsedecek olursak, "karizma, lideri diğer insanlardan farklılaştığına inanılan, çalışarak kazanılmayan, yaradılıştan gelen olağanüstü özellikler veya herhangi bir kimsenin olağanüstü yeteneği olarak anlaşılmalıdır." (Weber, 1993: 375) Geleneksel lider anlayışının tarihi liderlikler bakımından incelendiğinde bazı çıkarımlara ulaşmak mümkündür. "Lider içinde bulunduğu gruptan doğar ve aynı grubu davranışa yönlendirir." (Sabuncuoğlu, Tüz, 2005: 204-205). Ortadoğu Halkları tarafından efsaneleştirilen lider Cemal Abdunasır'ı bundan daha iyi anlatabilecek bir cümle bizce olamaz. Çünkü o Ortadoğu grupları içinden çıkmış ve yaptıkları ile onlara bir umut olmuştur." Liderin hitabet gücü, ideolojik boyutu ve propaganda usullerine bağlılığı liderlerin uyum ve uzlaşma kapasitesi ve de olaylardaki cesareti ile tecrübesi, onun karizmatik lider olabilme vasfına etki etmektedir". (Tuncay, 1996: 184)

Sadece Ortadoğu'da değil, dünyada gelinen nokta itibarıyla bütün yönetimin liderinin etrafında cereyan ettiği. "Liderlikte özellikler yaklaşımı paralelinde yapılan çalışmalarda ister lideri tanımlarken gücü ve kontrolü vurgulasın, ister grubu ön plana çıkarsın, varılmak istenen nokta; bazı insanların doğal liderler olduğu ve bu doğal liderleri başkalarından ayıran fiziksel karakteristiklere ve kabiliyetlere sahip oldukları düşüncesidir." (Yukl, 1991: 178) Gerçekten de güçlü lider anlayışlarına baktığımızda hem dünyada hem de ülkemizde bu liderliğinin özelliklerini görmekteyiz. Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk siyasi tarihinde oynamış oldukları rolün temsilcileri oldukları toplumdan ve siyasal partiden bağımsız



# EY OĞUL!

SABRETMESİNİ BİL  
VAKTİNDEN ÖNCE ÇİÇEK AÇMAZ

olmadığı ancak onlardan ileri oldukları inkar edilemez. Ortadoğu Halklarının hayran olduğu bu liderlerin her yüzyıl olduğu gibi yine Ülkemizden çıkmış olması bizleri onurlandırmaktadır.

## SONUÇ

Rakiplerine kıyasla Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında bulunan karizmatik ve "İyi lider tanımlamasında, bazı özelliklerin bulunması şarttır. "Vizyon sahibi olması, bilgi sahibi olması, tutkulu ve fedakar olması, inançlı, kararlı ve tutarlı olması, örnek teşkil etmesi, güven vermesi, motive etmesi, beklentileri vizyonla bütünleştirmesi, ilham vermesi, gelişim odaklı olması, adalet duygusunun olması, mütevazı olması, iyi bir dinleyici olması, açık iletişim kurması, insanlara karşı duyarlı olması, durumlara karşı duyarlı olması, yenilikçi olması, hızlı ve etkin karar vermesi, esnek olabilmesi, zamanı etkin kullanması, sinerji yaratabilecek takım kurabilmesi..." (Akiş, 2004: 62-63) Akiş'in de belirtmiş olduğu özelliklerle çerçevesi çizilmeye çalışılan bu tanımlama, dinin, demokrasinin ve erdeme ilişkin ideal felsefenin ortak düşünceleridir. Bu özellikleri gerçekten taşıyan kişilerin Ortadoğuda Halklarınca da tabi olarak tüm dünyada hemen hemen bütün kesimlerce yönetici olması arzu edilir. ■

Aslında Recep Tayyip Erdoğan'dan farklı olarak, Ortadoğu Halklarının mevcut yöneticilerinin bu vasıfları taşıyamıyor olsalardı öyle görünmeye çalışmaları Erdoğan lehine kıyasın başka bir gerçeğidir. Bu nedenledir ki halk çoğu zaman gerçekten kimin samimi kimin rol yaptığını görebilmektedir. "Bir lider retoriği güçlü bile olsa, eğer sözlerinde doğruları barındırmıyorsa toplum tarafından dışlanmayı göze almalıdır." (Barrow, 2005: 87). Erdoğan'ı Ortadoğu halklarının gözünde kahraman yapan unsur genel olarak, liderlik özelliği, karizması ve bu samimiyetidir.

# AK PARTİ'DEN 146 KALKINMA PROJESİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan seçim beyanamesinde 146 kalkınma projesi yer aldı

## AK PARTİ'NİN SEÇİM BEYANNAMESİNDEN ÖNE ÇIKAN BÜYÜK PROJELER

### KANAL İSTANBUL PROJESİ



İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz ve Marmara Denizi'ni bağlayacak ve yaklaşık olarak uzunluğu 45 km olan projede çalışmalar devam ediyor

### İSTANBUL YENİ HAVALİMANI



Türkiye'yi Batı Avrupa-Uzak Doğu arasında önemli bir transfer merkezi haline getirecek ve tüm etapları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak yeni havalimanının ilk etabı 29 Ekim 2018'de açılacak

### MİLLİ UÇAK PROJESİ



Proje ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2030'lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım modeli ile karşılanması amaçlanıyor. Projede ilk uçuşun 2023'te yapılması planlanıyor

### MİLLİ TREN PROJESİ



Uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmak için Millî Elektrikli ve Dizel Tren Setleri ile Millî Yüksek Hızlı Tren çalışmaları devam ediyor

### ALTAY TANKI PROJESİ



Türkiye'nin modern ana muharebe tankı ihtiyacı doğrultusunda ortaya çıkan ALTAY Projesi kapsamında 250 tankın seri üretimi için sözleşme hazırlık faaliyetleri sürdürülüyor

### YENİ TİP DENİZALTI PROJESİ



Proje kapsamında 6 adet Yeni Tip Denizaltı inşa edilecek. Denizaltıların 2021'den itibaren hizmete alınması planlanıyor

### ULAK PROJESİ



4G teknolojilerine yönelik millî imkan ve kabiliyetler artırılarak mobil haberleşme teknolojilerine yönelik dışa bağımlılık azalacak. Projede test faaliyetleri başarıyla tamamlandı ve olup seri üretime hazır hale gelindi

### ŞEHİR HASTANELERİ PROJESİ



Toplam 42.459 yataklı sağlık kampüsü, sağlık yerleşkesi, devlet hastanesi, şehir hastanelerini içeren 30 proje Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) Yöntemi ile yapılıyor

### MİLLİ GEMİ PROJESİ



%100 yerli tasarım, ilk millî savaş gemisi MILGEM projesinde MILGEM 1. Gemisi TCG Heybeliada ve 2. Gemisi TCG Büyükada teslim edildi. 3. ve 4. Gemiler Burgazada ve Kınalıada'nın test faaliyetleri sürüyor

### 3 KATLI TÜNEL PROJESİ



9 farklı raylı sistem hattını entegre edecek projeden günde 6,5 milyon yolculuk gerçekleştirilecek

### YERLİ OTOMOBİL PROJESİ



2019'da prototip araç tamamlanacak ve 2021'de yerli elektrikli otomobil piyasaya sürülecek

### OVİT TÜNELİ PROJESİ



Bağlantı yollarıyla toplam 17,3 km uzunluğundaki projenin 2018 itibarıyla tamamlanması planlanıyor



# "MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ BAŞLATILACAK"

AK Parti'nin seçim beyanamesine göre, Ar-Ge ve yenilik alanındaki harcamaların katma değere dönüşümü teşvik edilerek "milli teknoloji hamlesi" başlatılacak. Bu kapsamda Türkiye'nin sanayi katma değerini iki katına çıkaracak ve yüksek teknoloji ürün payını %15 seviyesine getirecek odak sektörler belirlendi.

## BU SEKTÖRLERDE NELER YAPILACAK



### DİJİTALLEŞME

- KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak için dijital dönüşüm merkezlerinin ilki Bilişim Vadisi'nde kurulacak
- OSB'lerde "tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri" ve "model fabrikalar" kurulacak
- Nesnelerin interneti gibi ileri üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması sağlanacak
- Türkiye'de birbiriyle konuşan makine sayısı 4,5 milyondan 8 milyona çıkarılacak



### İMALAT SANAYİSİ

- Ar-Ge ve yeniliğe dayalı yüksek katma değerli mal üreten şirketlere sahip bir sanayi yapısı oluşturulacak
- İmalat sanayisinin 130 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 adet ürün grubu teknoloji düzeyine göre önceliklendirilecek ve 43 ürün grubuna odaklanılacak
- Kurulan 6 endüstri bölgesinin yanında en az 15 yeni endüstri bölgesi daha kurulacak



### MEGA ENDÜSTRİ BÖLGELERİ OLUŞTURULACAK

- Yeni kurulacak "mega endüstri bölgeleri" ile özellikle büyük ölçekli ve entegre yatırımların önü açılacak



### İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ

- İlaç ve tıbbi cihazda yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurt içi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen üretim yapısına geçilecek



### YERLİ PLAZMA ÜRÜNLERİ VE AŞI ÜRETİLECEK

- Plazma ürünleri ve aşılarda yurt içi üretimi gerçekleştirilecek



### MİLLİ RAYLI SİSTEM ARAÇLARI ÜRETİLECEK

- Raylı sistem araçlarının milli imkanlarla tasarlanması, geliştirilmesi, test ve sertifikasyonlarının yapılması ve seri üretimlerinin gerçekleştirilmesi süreci hızlandırılacak



### YERLİ OTOMOBİL PROJESİ

- Türkiye'nin yeni nesil otomobil teknolojilerine sahip olmasına imkan sağlayacak "Türkiye'nin Otomobili Projesi" hızla gerçekleştirilecek



### "OTOMOTİV TEST MERKEZİ" KURULACAK

- Sivil ve askeri kara araçlarının test, belgelendirme ve Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamak üzere "Otomotiv Test Merkezi" kurulacak. Bursa Yenişehir'de kurulacak test merkeziyle Türkiye'nin otomotiv sanayinin gelişimine katkı sağlanacak



### KOSTER FİLOSU YENİLENECEK

- İlk aşamada 20 yaşlanmış ve toplamda 100'ü aşkın koster gemisi milli imkanlarla son teknolojiyle üretilerek, yenilenecek



# SANAYİ KATMA DEĞERİNİ İKİ KATINA ÇIKARACAK ODAK SEKTÖRLER

AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, Ar-Ge ve yenilik alanındaki harcamaların katma değere dönüşümü teşvik edilerek "milli teknoloji hamlesi" başlatılacak. Bu kapsamda Türkiye'nin sanayi katma değerini iki katına çıkaracak ve yüksek teknolojili ürün payını %15 seviyesine getirecek odak sektörler belirlendi

**BİLGİ İLETİŞİM  
TEKNOLOJİLERİ**

**SAVUNMA  
SANAYİİ**

**KİMYA**

**İLAÇ VE TIBBİ  
CİHAZ**

**GIDA SANAYİİ**

**ELEKTRONİK VE  
YARI İLETKENLER  
SANAYİİ**

**MAKİNE VE  
TEÇHİZAT**

**MOTORLU KARA  
TAŞITLARI**

**OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE  
YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ**

2002  
**1 MİLYON ADET**

2017  
**2 MİLYON ADET**

**4,8 KAT  
ARTTI** SEKTÖRDE  
ÜRETİM

**2,5 KAT  
ARTTI** KAPASİTE  
KULLANIMI

**5,6 KAT  
ARTTI** İÇ PAZAR

**5,2 KAT  
ARTTI** İHRACAT

**DÜNYA OTOMOTİV  
ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'NİN  
YERİ**

**21** 2002  
21'İNCİ SIRA

**14** 2017  
14'ÜNCÜ SIRA

## BU SEKTÖRLERDE NELER YAPILDI

**KİMYA SEKTÖRÜ  
İHRACATI**

2002  
**2,7 MİLYAR DOLAR**

2017  
**14,7 MİLYAR DOLAR**

**%40**

İhracatın ithalatı karşılama oranında 2002-2017 arasında %40'lık bir iyileşme sağlandı

**ECZACILIK ÜRÜNLERİ  
İHRACATI**

2002  
**163 MİLYON DOLAR**

2017  
**893 MİLYON DOLAR**

**%19**

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017'de %19'luk bir iyileşme sağladı

**DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ  
İHRACATI**

2002  
**2,8 MİLYAR DOLAR**

2017  
**9,6 MİLYAR DOLAR**

**METAL SEKTÖR  
İHRACATI**

2002  
**3,2 MİLYAR DOLAR**

2017  
**19 MİLYAR DOLAR**

**MAKİNE VE TEÇHİZAT  
SANAYİ İHRACATI**

2002  
**1,1 MİLYAR DOLAR**

2017  
**7,8 MİLYAR DOLAR**

**GIDA SEKTÖRÜ  
İHRACATI**

2002  
**2,3 MİLYAR DOLAR**

2017  
**11,6 MİLYAR DOLAR**

**ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT VE  
ELEKTRONİK SANAYİİ**

2017 TİCARET HACMİ  
**40 MİLYAR DOLAR**

SEKTÖRÜN CİROSU  
**28 MİLYAR DOLAR**

İHRACAT BÜYÜKLÜĞÜ  
**12 MİLYAR DOLAR**

İSTİHDAM SAYISI  
**188 BİN KİŞİ**

**BEYAZ EŞYA  
SANAYİİ**

2017'DE  
**3,4 MİLYAR DOLAR**  
DIŞ TİCARET FAZLASI  
VERDİ

**DÜNYA BEYAZ EŞYA  
ÜRETİMİ VE İHRACATINDA  
TÜRKİYE**

**6** DÜNYADA  
6'İNCİ SIRA

**4** AVRUPA'DA  
4'ÜNCÜ SIRA





## İŞTE AK PARTİ DÖNEMİNDE YAPILANLAR





**A**K Parti tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığında Türkiye ekonomisi adına önemli gelişmeler yaşandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 3 Kasım 2002 seçimlerinde sandıktan birinci parti çıkan AK Parti'nin Genel Başkanı Erdoğan, anayasa değişikliği ile sona eren siyasi yasaklı döneminin ardından 2003 yılının mart ayında 59. Hükümeti kurdu. Türkiye ekonomisi açısından, 11 yılı aşkın sürede önemli gelişmeler kaydedildi.

Bu dönemdeki önemli gelişmelerden biri, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilişkilerde yaşandı. Hükümet, 2008'de, Türkiye'nin ilk olarak 1961 yılında borç aldığı, 19 stand-by anlaşması yaptığı ve toplamda 56,5 milyar dolarlık borç ilişkisi kurduğu IMF ile yeni stand-by anlaşması yapmama kararı aldı. Türkiye, geçen yılın mayıs ayında kredi borcunun son taksidini ödeyerek Fon'a olan borcunu sıfırladı.

Türk Lirası'ndan 6 sıfırın atılması, ekonomide dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti. Liradan 6 sıfır atılarak önce 2005 yılında Yeni Türk Lirası (YTL) kullanılmaya başlandı. Türk Lirası'ndaki "yeni" ibaresi de 2009'da kaldırılarak bugünkü paraların kullanılmasının önü açıldı.





## BÜYÜMEDE DÜNYA İKİNCİLİĞİ

Türkiye ekonomisi, Erdoğan'ın başkanlığında yıllık ortalama yüzde 5 büyüme gösterdi. Ekonomik krizin yaşandığı 2001 yılında yüzde 5,7 daralan Türkiye, Erdoğan'ın başbakanlık koltuğuna ilk oturduğu 2003'te yüzde 5,3, 2004'te yüzde 9,4, 2005'te yüzde 8,4, 2006'da yüzde 6,9, 2007'de yüzde 4,7 büyüdü.

Küresel krizin etkilerini 2008 sonlarına doğru hissetmeye başlayan Türkiye, söz konusu yılda yüzde 0,7 büyürken, 2009'da ise yüzde 4,8 daraldı. 2009'dan sonra hızla toparlanmaya başlayan ekonomi, 2010'da yüzde 9,2 büyüdü. Büyüme ile ilgili en önemli gelişmelerden biri 2011'de yaşandı. Avrupa ekonomisinin krizle mücadele ettiği yılda yüzde 8,8 büyüyen Türkiye, dünyada Çin'den sonra en hızlı büyüyen 2. ülke konumuna geldi. Türkiye, 2012 ve 2013'te de sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 4 büyüme kaydetti.

## ENFLASYON VE İŞSİZLİKTE TEK HANE DÖNEMİ

Ekonominin temel göstergelerinden enflasyon ve işsizlik açısından da 2003-2013 dönemi, daha önceki dönemlerden olumlu anlamda ayrıştı.

Erdoğan'ın göreve geldiği 2003'te yüzde 18,4 olarak gerçekleşen enflasyon, bir yılda 9,1 puan düşerek yüzde 9,3'e geriledi. 2008 ve 2011 yıllarında sırasıyla yüzde 10,1 ve yüzde 10,4 olan enflasyon, söz konusu yıllar dışında çift haneli rakamları görmedi. 10 yıllık dönemde enflasyonun en düşük gerçekleştiği yıl yüzde 6,2 ile 2012 oldu.

İşsizlikte de söz konusu dönemde tek haneli rakamlar görüldü. 2003'te yüzde 10,3 olan işsizlik oranı, geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 9,7 olarak kayıtlara geçti.

## İHRACAT YÜZDE 3,2 KATINA ÇIKTI

İhracata dayalı büyüme anlayışının benimsenmesiyle 2003'te 47,3 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat, 10 yılda 3,2 katına çıkarak geçen yıl itibarıyla yaklaşık 152 milyar dolara ulaştı. İhracat pazarını çeşitlendiren Türkiye, Afrika, Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerine ihracatta önemli aşama kaydetti. Türkiye'nin ihracat yapmadığı ülke kalmadı.

## ENERJİ VE ULAŞTIRMA ALANINDAKİ GELİŞMELER

Birçok alanda olduğu gibi enerji ve ulaştırma alanında da önemli gelişmeler yaşandı. Çok sayıda "dev proje" hayata geçirilirken, bazılarının da temeli atıldı.

Söz konusu dönemde 16 bin 500 kilometre bölünmüş yol yapılarak, Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 22,6 bin kilometreye çıkarıldı. 2002'de 6 il duble yolla birbirine bağlı iken, 2013 sonu itibarıyla duble yolla birbirine bağlı il sayısı 74'ü buldu.

Havacılık alanında da önemli bir atılım gerçekleştiren Türkiye'de, sivil havacılığın ortalama büyümesi yüzde 16'ları buldu. 2002'de tek havayolu şirketiyle 2 merkezden 26 noktaya iç hat uçuşu gerçekleştirilirken, Türkiye'nin havacılık sektörü 2013 sonu itibarıyla 7 havayolu şirketiyle 7 merkezden 52 noktaya iç hat, 236 noktaya da dış hat uçuşu yapar hale geldi.

## HAVALİMANI SAYISI 2'YE KATLANDI

2002'de 26 olan havalimanı sayısı 52'ye yükseldi. Sektörde yaşanan bu gelişme, yolcu sayılarına da yansdı. Uçakla seyahat eden yolcu sayısı 2002'de 36 milyon iken, bu rakam 2013 sonu itibarıyla 150 milyonu aştı.

## TÜRKİYE DEV PROJELERLE TANIŞTI

Türkiye'de birçok büyük projeye imza atılırken, bu dönemde Asya va Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan, 150 yıllık rüya Marmaray

hizmete açıldı. Türkiye'nin ilk kez hızlı trenle tanıştığı bu dönemde, Ankara, İstanbul ve İzmir'i birbirine bağlayacak otoyol projelerinin de yapımına başlandı.

Söz konusu dönemde, İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprü ile yapımı tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanlarından olacak İstanbul 3. Havalimanı'nın temeli de atıldı. Marmaray'a "kardeş" olacak ve Boğaz'ın altından araçların geçişine de imkan verecek Avrasya Tüneli'nin yapımına da başlandı.

### İNTERNET ABONE SAYISI 26 KART ATTI

Söz konusu dönemde Türkiye'de mobil pazarda büyük gelişmeler yaşandı. Özellikle internet kullanımında önemli artış görüldü. 2002'de toplam 1,3 milyon olan internet abone sayısı, günümüzde 35 milyona yaklaştı.

Cep telefonu abone sayısında da büyük artış yaşandı ve abone sayısı 23,3 milyondan 70 milyona çıktı.

### 72 İL DOĞALGAZA KAVUŞTU

Erdoğan hükümetleri döneminde Türkiye'de önemli enerji projeleri de hayata geçirildi. Türkiye'nin enerji üretimindeki kurulu gücü 2003'te 35 bin 600 megavat iken, bu rakam 2013'te 64 bin megavata çıktı. 2002 yılında 9 ile doğalgaz verilirken, 2013 sonuna gelindiğinde 72 il doğalgaza kavuşmuş oldu. 9 ile yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Petrol arama ve üretimi için yapılan yatırım miktarı da söz konusu dönemde 147 milyon dolardan 871 milyon dolara ulaştı. 2003'te 0,84 milyar dolar olan Türkiye'nin maden ihracatı, 2013'te 5,04 milyar dolara yükseldi.

Enerjide arz güvenliğini sağlamak amacıyla nükleer enerji yatırımları için somut adımlar da atıldı. Akkuyu ve Sinop'a nükleer güç santralleri yapımına yönelik çalışmalara başlandı.

Turist sayısı, 2003 yılında 16 milyon 302 bin 53 kişi iken, 2013'te bu rakam 39 milyon 226 bin 226 kişi oldu. Turizm gelirleri ise 2003'te 13,8 milyar dolar iken, 2013'te 32,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2003'te 8 milyon 903 bin 843 olan motorlu kara taşıtı sayısı da 2013'te 17 milyon 939 bin 447'ye çıktı.

### SAVUNMA SANAYİDEN İHRACAT ATAĞI

Savunma ve havacılık sanayi ihracatı, 2003'te 331 milyon dolar olan Türkiye, bu rakamı 2013 sonunda 1 milyar 391 milyon dolara yükseltmeyi başardı.

Aynı dönemde, savunma sanayisinin millileştirilmesi yönünde büyük adımlar atılırken, bu kapsamda milli savaş gemisi (MİLGEM), ATAK helikopteri, Temel Eğitim Uçağı (HÜRKUŞ), modern piyade tüfeğı, milli tank ALTAY, insansız hava aracı ANKA, uzun ve orta menzilli tanksavar füze sistemleri gibi projeler hayata geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanma oranı da aynı dönemde büyük artış kaydederek, yüzde 25'ten yüzde 60'ın üzerine çıktı. ■





## DOĞU KUDÜS İSTANBUL'DA FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ İLAN EDİLDİ

**D**oğu Kudüs Filistin'in başkenti ilan edildi. İstanbul'da toplanan İİT Zirvesi'nin sonuç bildirisinde «Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletini tanıdığımızı ilan ediyoruz. Dünyayı Doğu Kudüs'ü Filistin Devleti'nin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyoruz» denildi.

**CUMHURBAKANI ERDOĞAN: FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ ARTIK DOĞU KUDÜS'TÜR**

Zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed El Useymin zirvenin ardından ortak açıklama yaptı.

Toplantıda konuşan ve «Bu karar ile Kudüs'ün sahihsiz olmadığını gösterdik» diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle: İİT, Kudüs'ün kutsiyetine uygun anlamlı bir toplantı yaptık. Bundan böyle taraf olan bir Amerika'nın artık İsrail-Filistin arasında arabuluculuk yapması diye bir şey söz konusu olamaz. Bu süreç artık bitmiştir. Kim arabuluculuk yapar bunu konuşmamız lazım. Gerekirse BM'de bunu gündeme getirmemiz lazım. Bugüne kadar alınmış birçok güvenlik konseyi kararları var. Alınan hiçbir karara İsrail uymamıştır ama tezgah da hep İsrail'e çalışmıştır. Bu toprakların gerçek sahibi



Filistin'dir. 1947'de İsrail neyse şimdi de Filistin o hale getirilmiş durumda. Trump efendi tamamının İsrail'in olmasını istiyor. Toprakların gerçek sahibi Filistin'dir. İsrail neredeyse toprakların tamamına yerleşmiş durumda bununla da doymuyor tamamını alma gayreti içinde. Evanjelist ve siyonist mantığın ürünüdür bu karar. İİT'nin yöneticileri olarak buradaki duruşumuzu kararlı şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Bu duruşu 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' diyerek tüm dünyaya ilan ettik. Kararın hükümsüz olduğunu ilk günden beri ilan ediyoruz. Bu mantık Sultan Abdülhamit'e yaptıramadıklarını şimdi yapmak istiyorlar. Bizler bu duruşumuzu kararlı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Amerikan Yönetimi tüm ikazlara rağmen ahlak, mantık dışı açıklamasını yaptı. Trump'ın ilan ettiği bu kararın bizim için bir kıymeti yoktur. Kendi çalar, kendi oynar.

### **ABD YÖNETİMİ BU YANLIŞTAN DÖNMELİDİR'**

ABD'nin kararı hükümsüzdür. Hatada ısrar etmenin kimseye faydası yoktur. Amerikan makamlarının bu yanlış kararlarından bir an önce dönmelerini bekliyoruz.. Kudüs geçmişi katliamlarla dolu dolu bir ülkenin insafına terk edilemez. İİT'nin bugünkü zirvesi, Amerikan yönetiminin attığı provokatif adımın vahametini göstermesi açısından tarihi bir mesajdır. Zirvenin Kudüs'le dayanışma için birlikte hareket temasıyla yapılması bir kararlılık göstergesidir. Burdan bir ittifak doğmuştur. Özellikle 1980 yılının 4870 sayılı kararı hatırlattık. Güvenlik Konseyi üyelerinin itibarsız hale getirildiği bir sisteme kimsenin güvenmesi beklenmemelidir. ABD Başkanı, altında ABD'nin de imzası olan bir kararı nasıl yok sayar? Sen tek başına böyle bir kararı nasıl alıyorsun?

### **TÜM ÜLKELERİ FİLİSTİN'İ TANIMAYA ÇAĞIRIYORUM**

Arki bizim nazarımızda Filistin devletinin başkenti Kudüs'tür. Bölgede barışın Filistinliler kendi ülkesinde özgürce yaşayabildiklerinde mümkün olacağını ifade ettik. Biz teşkilat olarak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinden asla geri adım atmayacağız. Bir kez daha şu tarihi açıklamayı yapmak istiyorum. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkelere derhal Filistin'i tanıma çağrısı yapıyorum. Biz bugün Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti olarak tanıdığımızı ilan ettik. Diğer ülkeleri de Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Yaptığım görüşmelerde şunu gördüm: Malezyalı kardeşimiz ne diyorsa Sayın Papa da aynı şeyi

söylüyor. Afrikalı kardeşimiz ne diyorsa Asyalı kardeşimiz de aynı şeyi söylüyor.

### **İŞTE İİT ZİRVESİ'NİN SONUÇ BİLDİRGESİ'NİN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI!**

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Kudüs'ü İşgalci Güç İsrail'in sözde başkenti olarak tanıyan tek taraflı kararı en güçlü şekilde reddedilmiş ve kınanmıştır. Söz konusu karar hukuken hükümsüz ilan edilmiştir. Bu beyanın Filistin halkının tarihi, hukuki, doğal ve milli haklarına bir saldırı, bütün barış girişimlerine yönelik kasti bir baltalama, aşırılık ve terörizme ivme verecek bir tahrik unsuru ve uluslararası barış ve güvenliği hedef alan bir tehdit olarak görüldüğü belirtilmiştir.

- Kudüs-ü Şerif'in yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan söz konusu tehlikeli beyanın hükümsüz ve meşruiyetten uzak olduğu vurgulanmıştır. Beyanın, Uluslararası hukukun ve özellikle de Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin ve uluslararası meşruiyeti bulunan tüm ilgili kararların, bilhassa da BM Güvenlik Konseyi'nin 478 (1980) ve 2334 (2016) sayılı kararlarının, barış sürecinin Kudüs-ü Şerifi nihai statü konusu olarak tespit eden temellerinin ciddi bir ihlalini teşkil ettiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bağlamda imzalamış olduğu anlaşmalar ve verdiği taahhütlerin bu beyanın hemen geri çekilmesini gerektirdiği ifade edilmiştir.

- ABD Yönetimi'ni bu yasadışı beyanın geri çekilmemesinden doğacak tüm sonuçlardan bütünüyle sorumlu tutulduğu kaydedilmiştir. Söz konusu beyanın ABD Yönetimi'nin barış destekçisi rolünden çekilmesi olarak değerlendirildiği ve bunun tüm paydaşlar tarafından da anlaşıldığı belirtilmiştir. Ayrıca, bu beyanın ilanı ve işgalci güç İsrail'in 1967'de işgal ettiği, merkezinde Kudüs-ü Şerif bulunan Filistin topraklarında sürdürdüğü sömürgecilik, yerleştirme, apartheid ve etnik temizlik siyasetinin teşvik edilmesi olarak görüldüğü kaydedilmiştir.■

**Tüm üye devletlere Filistin sorununa, özellikle dünyanın diğer taraflarından karşıtlarıyla günlük temaslarında ve dış siyasi gündemlerinde yüksek öncelik vermeleri çağrısında bulunulmuştur.**



## “ZULME LANET KUDÜS'E DESTEK”

**Y**enikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen “Zulme Lanet Kudüs'e Destek” mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim için Çanakkale neyse Kudüs de odur” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen “Zulme Lanet Kudüs'e Destek” mitinginde yaptığı konuşmada, müstesna bir günü yaşadıklarını belirterek, kalbi Kudüs için atan, öfkesi Kudüs için kabarın, yüreği Kudüs için yanan yüz

milyonların sesi olarak bugün Yenikapı'da bulunan herkesi selamladığını ifade etti.

“KUDÜS BİR İMTİHANDIR”

İnsanlığın ve Müslümanların haysiyetini koruma görevini üstlenen mazlum Filistin halkına şükranlarını sunduğunu dile getiren Erdoğan, “Biliyor musunuz Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür, bir imtihandır, Kudüs kıbledir. İlk kiblemizi koruyamazsak son kiblemizin geleceğine güvenle bakamayız. Açık konuşmak





gerekirse İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası değil, tüm insanlık da sınıfta kalmıştır.” ifadelerini kullandı.

“1967 yılında Kudüs’ün işgaline sessiz kalan Birleşmiş Milletler, İsrail’in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz, vicdansız, ahlaksız tüm eylemleri sadece seyrederek bu zulme zımnen ortak olmuştur.” diyen Erdoğan, “Niçin ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyorum anlıyor musunuz? Yoksa bir Amerika’nın iki dudağının arasına mahkum olan dünyada zulümden başka bir şey göremezsiniz. Onun için ne diyoruz? Zalimler için yaşasın cehennem.” ifadesini kullandı.

1947’DEN BERİ BİLDİĞİNİ YAPIYOR”İsrail’in 1947’den beri dilediğini yaptığını vurgulayan Erdoğan, “Bugün de aynı pervasızlıkla yoluna devam ediyor. Bu gerçekleri görmezden gelemez. İşte ABD’nin aldığı son kararlar Kudüs’ün mahremiyetine

bir kez daha el uzatıldı. Mescid-i Aksa giderek sıklaşan bir şekilde radikal siyonistlerin çizmeleriyle kirletiliyor. El-Halil Camisi hala işgal altında ve biz Müslümanlar kınamaktan başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz” dedi.

#### “ÇANAKKALE NEYSE KUDÜS DE ODUR”

“Ahlaki olmayan zalimin anladığı tek dil, güçtür güç.” diyen Erdoğan, “Şayet tüm dünya, tüm Müslümanlar bir olup bu zulmün karşısına dikilirse, inanın bana sırtını dayadığı lobilerin desteği tek başına İsrail’in pervasızlıklarını sürdürmesine yeterli olmaz. Açık konuşacağım; Müslümanlar aralarındaki çatışmalarda, çekişmelerde, ihtilaflarda birbirlerine ne kadar şedidse, ne kadar tahammülsüzse hatta ne kadar vicdansızsa, hasımlarına karşı da o derece pısrık, cesaretsiz, korkak bir görüntü içindedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ediyorum.” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Yönetimin terör örgütleri konusunda olduğu gibi terör devleti İsrail hususunda attığı adımların bir gün geri dönüp Amerika’yı vurması da kaçınılmazdır. Bu vesileyle Amerikan halkına da yönetimin yanlışları konusunda seslerini yükseltmesi çağrısı yapıyorum.” dedi.“TAVRIMIZI AÇIK BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYDUK”“Türkiye hem diplomatik kanalları çalıştırarak, hem de attığı somut adımlarla Kudüs ve Filistin meselesi konusundaki duruşunu hep göstermiş bir ülkedir.” diyen Erdoğan, “Son gelişmelerin ardından da tavrımızı açık bir şekilde ortaya koyduk. İsrail’in en çok hedef aldığı ülkenin Türkiye, en çok hedef aldığı liderin şahsım olması bu tavrın doğruluğunu ve etkisini göstermektedir. Tabi eğer oradaki şahıs beni hedef alıyorsa, doğru yoldayım ama biz bir şeye inanıyoruz, biz biliyoruz ki la galibe illallah, galip olan ancak Allah’tır. İstedğin kadar elinde nükleer silahın olsun, istediğin kadar elinde kimsede olmayan silahların olsun. Aslolan Rabbimin silahıdır.”■





# CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEK TERÖRİST KALMAYACAK BU ÜLKEDE

**B**akın son 1-2 yılı takip ediyorsunuz değil mi? Haftada 50-100 gidiyorlar. Artık bunlar gidici, başka çıkışları yok. Bu işi bitireceğiz, tek terörist kalmayacak bu ülkede. Çünkü bizim milletimizin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur...

...Birilerinin başları sıkıştığında kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştırarak, kaçacak, saklanacak ikinci, üçüncü vatanları olabilir, bizim yok. Onun için Türkiye'ye sahip çıkacağız. Onun için 81 vilayetiyle bu vatana sahip çıkacağız. Onun için 80 milyon vatandaşının her biriyle bu millete sahip çıkacağız. Onun için devletimize, kurumlarımıza, kaynaklarımıza, hedeflerimize sahip çıkacağız. Bizim bu hassasiyetlerimiz ortadayken, birilerinin ısrarla burnumuzun dibinde bir terör koridoru inşa etmeye çalışması karşısında sabrımız giderek azalıyor. Bunca zaman beklemiş olmamızın sebebi, bu meseleyi suhuletle, diplomasiyle, karşılıklı anlayışla çözme konusundaki ümidimizi koruyor olmamızdı. Ancak geldiğimiz noktada, bu yolların giderek daha çok kapandığını, geriye tek bir çarenin kaldığını görüyoruz...

...Türkiye, hiç kimsenin kendi ülkesindeki iktidar oyununa meze olacak bir devlet değildir. Türkiye, ABD'nin bölgemizdeki tutarsız politikalarının makasına getirilebilecek bir ülke hiç değildir. Türkiye, AB'nin bölgemizdeki gelişmeler karşısında sergilediği kifayetsizliğin bedelini ödemek zorunda olan bir ülke de değildir. Biz 200 yıldır dört bir yandan üzerine üşüşen leş kargaları, akbabalar tarafından didiklendiği halde hala dimdik ayakta

kalabilmiş bir ülkeyiz. Karşınızda ne Osmanlı'nın 'hasta adam'ı ne Cumhuriyet'in 'çömez devlet'i ne 1970'lerin, 1990'ların güçsüz ülkesi var. Artık karşınızda cumhurbaşkanından muhtarına kadar 2023 hedeflerine kilitlenmiş, 2053 ve 2071 vizyonuna inanmış bir millet var. Siz böyle dimdik ayakta durdukça, bu millete kimse diz çöktüremez. Artık bunların karşısında büyük ve güçlü Türkiye var. Artık karşınızda yüzlerce milyon kardeşinin kalbini ve duasını arkasına almış bir Türkiye var. Artık karşınızda yepyeni bir ruhla ve azimle şahlanmış Türk milleti var. Artık karşınızda 'Ya olacağız ya öleceğiz.' diyen bir millet var. Bunu 15 Temmuz'da gördük mü? Gördük...

..Bitmedi başka da var. Her kim ki 'Suriye'den Irak'tan bize ne, Libya'dan Kuzey Afrika'dan bize ne, Balkanlardan bize ne, Kafkasya'dan, Orta Asya'dan bize ne.' diyorsa, bilin ki sadece tarihimizden değil istiklal ve istikbal kavramlarından da habersizdir. Buraların hepsi de bizim gönül dünyamızın sınırları içindedir. Gazi ne diyordu? Misakımilli hudutları. Neresi Misakımilli? İşte şu anda terör koridoru oluşturmak isteyenler var ya Kuzey Suriye'de. İşte oralar hep Misakımilli'nin içinde olan yerlerdi. Bu hassasiyetlerimizi unutmayın. Onun için oralarda öyle devlet kurma vesaire bu yola tevessül edenler avucunu yalar. Gereği neyse bunu görecekler. Kimse orada yeni bir devlet kurma gayreti içerisine girmesin, kararlılığımız tamdır. Kendini fiziki sınırlarına hapsedenler gönül pınarlarını kuruturlarsa ondan da mahrum kalırlar. Bizim gönül pınarlarımızı asla kurutmadık inşallah kurutmayacağız... ■

- 2 VAKİT TÜRKİYE VAKTİ
- 4 BAŞ EDITÖRDEN
- 8 DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ (DATÜB) OLARAK SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ!
- 12 UKRAYNA: AHISKALI TÜRKLER'İN GÖNLÜNDE ONUN YERİ BİR BAŞKA!
- 14 GÜRCİSTAN'DA YAŞAYAN AHISKALI TÜRKLERDEN CUMHUR İTTİFAKINA DESTEK!
- 15 RUSYA:TÜRKİYE'NİN KADERİ BİZİM KADERİMİZDİR!
- 17 SEN VARSAN, BİZ DE VARIZ!
- 22 AHISKALI ÖĞRENCİLER: DEVLETİMİZ DAIMA VAR OLSUN!
- 24 AZERBAYÇAN SİZİNLEDİR
- 25 DATÜB AMERİKA, ÖZBEKİSTAN, KIRGIZİSTAN TEMSİLCİLERİ: TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN SAYESİNDE TÜRK DÜNYASI GİTTİKÇE YAKINLAŞMAKTA VE BİR-BİRİNE DAHA DA PERÇİNLENMEKTEDİR.



- 41 AFRİN ZAFERİ
- 44 ERDOĞAN: AFRİN'DE ÖSO VE TÜRK BAYRAĞI DALGALANIYOR
- 47 GELECEK VİZYONUMUZ
- 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN
- 66 DIŞARIDAN BİR BAKIŞ: BİR KIRGIZIN GÖZÜYLE RECEP TAYYİP ERDOĞAN
- 70 RECEP TAYYİP ERDOĞAN EFSANE SÖZLERİ
- 78 ORTADA DOĞU HALKLARI ÜZERİNDE RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KARİZMATİK ETKİSİ
- 94 İŞTE AK PARTİ DÖNEMİNDE YAPILANLAR
- 98 DOĞU KUDÜS İSTANBUL'DA FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ İLAN EDİLDİ
- 100 "ZULME LANET KUDÜS'E DESTEK"
- 102 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEK TERÖRİST KALMAYACAK BU ÜLKEDE







